

MUHYIDDIN İBN-İ ARABÎ

EŞ-ŞECERETÜ'N-NUMANİYYE Fİ'D

DEVLETI'L OSMANIYYE



MÜTERCİM HARUN ÇETİN





Eş-Şeceretü'n-Numaniyye Fi'd Devleti'l Osmaniyye

Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)



Şerh: Sadreddin Konevî

Tercüme ve açıklama: Harun Çetin



IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

Eş-Şeceretü'n-Numaniyye Fi'd Devleti'l Osmaniyye Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)

Şerh: Sadreddin Konevî Tercüme ve açıklama: Harun Çetin

© Kitabın tüm hakları IQ Kültür Sanat Yayıncılık'a aittir. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiç bir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

> Copyright © IQ Kültür Sanat Yayıncılık Copyright © Harun Çetin

Yayıncı Sertifika No: 31109

1. Baskı : Mayıs 2017 / İstanbul ISBN : 978-975-255-465-8

Genel Yayın Yönetmeni: Cevat Mustafa

Editör: Ahmed Mohamed Khalifa Eid

Mizanpaj : Ahmet Mercan Kapak Tasarım: Yunus Karaaslan Halkla İlişkiler ve Dağıtım Sorumlusu : Murat Arabacı

Baskı-Cilt: Çalış Ofset

Davutpaşa Cad. Yılanlı Ayazma Sok. No: 8 Davutpaşa/Topkapı/İstanbul Tel: 0212 482 11 04/Sertifika No: 12107



iq kültür sanat yayıncılık

Alemdar Mah. Molla Fenari Sok. No: 26/A

Cağaloğlu - Fatih - İstanbul www.iqkurtursanat.com bilgi@kitapyuvasi.com Sertifika No: 31109 Eseri kontrol ederek eksikliklerimizi tamamlayan ve muhtevadaki bazı müşküllerin hallolmasına yardımcı olan muhterem M. Feyzullah Konyevî hocamıza, emeklerinden ve dualarından dolayı teşekkür ederiz. IQ Kültür Sanat Yayıncılık

İÇİNDEKİLER

Takdim7
Mütercimin Önsözü9
Şehü'l-Ekber Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri Kimdir? . 13
İbn Arabî Hazretlerini Kimler Neden Tenkit Etti? 38
İbn Arabî Hazretlerini Müdafaa Edenler
Şeyh-i Kebir Sadreddin Konevî Hazretleri Kimdir? 61
Osmanlı'da İbn Arabi Sevgisi
Eş-Şeceretü'n-Numaniyye fi'd Devleti'l Osmaniyye Tercümesi
Mukaddime
Birinci Fasıl
İkinci Fasıl
a) Birinci Kısım92
b) İkinci Kısım92
c) Üçüncü Kısım
Üçüncü Fasıl



İÇİNDEKİLER

Takdim
Mütercimin Önsözü9
Şehü'l-Ekber Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri Kimdir? . 13
İbn Arabî Hazretlerini Kimler Neden Tenkit Etti? 38
İbn Arabî Hazretlerini Müdafaa Edenler
Şeyh-i Kebir Sadreddin Konevî Hazretleri Kimdir? 61
Osmanlı'da İbn Arabi Sevgisi
Eş-Şeceretü'n-Numaniyye fi'd Devleti'l Osmaniyye Tercümesi
Mukaddime
Birinci Fasıl
İkinci Fasıl91
a) Birinci Kısım92
b) İkinci Kısım
c) Üçüncü Kısım
Üçüncü Fasıl

Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)

Tenbih ve İşaret	155
Geride Geçenlerin Uyarısı ve Takriri	158
İlginç Sırlara Dair Tenbihte Bulunma	163
Kaynakça	165
Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Nüshası	169

TAKDİM

Zulüm yakan ateş yaklaşsan yakar Adalet akarsu nimetler çıkar

Şüphesiz ki Osmanlı Devleti'ni yüce ve kudretli kılan en bariz vasfı adil oluşudur. Devlet, sistemini Şer'i şerif üzerine bina etmiş, kuruluşundan nihayetine kadar ila-yı kelimetullah için gaza etmiş, mazlumlara yardım elini uzatmak için üç kıtada bıkmadan usanmadan at koşturmuştur.

Bu sebeple hangi kavme mensup olursa olsun, İslam âlimlerinin takdirine ve duasına mazhar olmuş ve hatta daha kuruluşunda Osman Gazi'nin rüyası gibi nice tebşirata nail olmuştur. Osmanlıların saymakla bitmeyen fazileti ve cihad ruhu bütün Müslümanlar için ferahlık olmuştur.

Tercüme edilen bu eser, Muhyiddin İbni Arabî hazretleri tarafından kaleme alınan ve ona Sadreddin Konevî hazretleri tarafından şerh yapılan, Eş-Şeceretü'n-Numaniyye fi'd Devleti'l Osmaniyye'dir.

İbni Arabî hazretlerinin asıl adı Ebubekir Muhammed bin Ali olup Endülüs'de Mürsiyye kasabasında doğdu (1165). Almış olduğu akli ve nakli ilimler ve tasavvuf yolunda ilerlemesiyle büyük veli ve müctehid oldu. Ehl-i Sünnet alimlerince Şeyh-i Ekber diye anıldı. İbni Teymiyye ve yolundakiler kendisini kafirlikle suçladı. Bilhassa tasavvuf karşıtları kendisine ağır hakaretler ile düşmanlıkta bulundular. Konya'ya gelip Sadreddin Konevî hazretlerinin üvey-babası oldu. Devlet ve mevki

sahiplerinden pek çok hediyeler gelir, o bunların tamamını fakir fukaraya dağıtırdı.

İbni Arabî hazretleri yüzlerce eser verdi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. Elinizde bulunan Eş-Şeceretü'n Numaniyye fi'd Devleti'l Osmaniyye isimli eseri hem Osmanlı Devleti'nin manevi manada ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu göstermeye ve hem Allah dostlarının nasıl ihsan sahibi kullar olduğunu ifadeye kâfidir. Zira Hazret-i Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem) Efendimiz buyurdular ki; "Müminin ferasetinden sakının! Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar."

O, Cenab-ı Hakk tarafından kendisine ilham olunan gaybi haberleri bu eserine yazmış ve hatta kendi kabrinin kaybolacağını, asırlar sonra Yavuz Sultan Selim Han tarafından keşfedileceğini ima ile ifade etmiştir.

İbni Arabî hazretleri ayrıca Hilafet mührünün sahibi Osmanlının kuruluşunu, kudretini, Mısır ve Bağdat gibi diyarların fetihlerini, padişahların isimlerini, yıkılış sürecini anlatmıştır. Türkiye için mühim, Müslümanlar için ise sevinç vesilesi olacak müjdeler vermiştir.

Bu kitabın ismini bilmeyen yok gibidir, ünü her tarafta yayılmış olmasına rağmen eserin kendisi, sadece el yazma kütüphanelerinde atıl haldeydi. Eseri gün ışığına çıkaran IQ Kültür Sanat Yayınlarını ve mütercimi Harun Çetin Bey'i tebrik eder böylesine güzel ve kıymetdar eserlerinin devamını dilerim.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

¹ Tirmizi, Sünen, Tefsiru'l-Kur'an, 16; Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, 1, 24.

MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ

Haınd, bizi topraktan yaratıp, eşref sıfatını bahş eden ve acziyetimize acıyıp bize bağş eden Hazret-i Allah'adır. Salat u selam, iki cihan güneşi, gecelerimizin dolunayı, karanlıklarımızın kandili efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselamadır. Ve onun tâhir olan pak Ehl-i Beytine ve hepsinin âdil olduğuna iman ettiğimiz ashab-ı güzin efendilerimize de selam olsun.

Bir eser tercüme etmenin, en az yeni bir eser telif etmek kadar zor olduğunu, hem eser sahibine karşı mesuliyetin ağırlığını hem de okuyucuya tesir etmenin endişesini taşımanın zorluğunu idrak ettik.

Hele bu eser, İbn Arabî hazretleri gibi bir zatın eseri ve Sadreddin Konevî hazretlerinin de o esere şerhi ise, bu manevi ağırlık inanın insanı iki kat daha fazla yoruyor. Nitekim biri Şeyhü'l-Ekber biri ise Şeyh-i Kebir'dir.

Eş-Şeceretü'n-Numaniyye fi'd-Devleti'l Osmaniyye isimli bu meşhur ve mağfur eser, yüzyıllarca konuşulmuş ve üzerine nice şerhler yapılmış keramet mahsulü bir eserdir.

Bu eser, İbn Arabî hazretlerine ait küçük bir risalenin Sadreddin Konevî hazretleri tarafından yapılmış olan şerhidir. Eseri tercüme edip, bir de küçük şerh niteliğinde açıklamalar ilave ederek, ifade edilmek istenilenlerden anladıklarımızı istifadenize sunduk.

Bizim tercümede esas aldığımız nüsha, İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesinde Halet Efendi Koleksiyonunda 625 numaralı nüshadır.

Ayrıca, Muhyiddîn İbn Arabî hazretlerinin hayatını, kendisine yöneltilen tenkitleri ve cevaplarını verdik. Hakkında verilmiş fetvaları ve Osmanlı Devleti açısından önemini de ifade etmeye gayret ettik. Daha sonra Sadreddin Konevî hazretlerinin hayatı hakkında malumat verdik.

Bu kitabın tercümesinden daha zor olan şey, kitabın serüvenini tespit edip tarihçesini ortaya koymaktır. İsmi meşhur ve mağfur, kendisi ise hala tercüme edilmemiş bu eser hakkında bilgi toplamak oldukça güçtür.

Kütüphanelerde pek çok yazma nüshası bulunan ve tarihçilerin de haber verdiği bu eserin serüveni, varlığıyokluğu tartışması, aidiyeti mevzusu gibi dikkat çekicidir.

Zira Türkiye'de kütüphanelerde pek çok nüshası olmakla beraber, istinsah tarihlerini 1600'den geriye götürememiz, bazılarının zihninde kitabın İbn Arabî hazretlerine ve şerhinin de Sadreddin Konevî hazretlerine aidiyetini sorgulamasına sebeb olmuştur. Bu şüphe var olmakla beraber hakikat olan şey, eserin varlığı ve İbn Arabî hazretlerine ait oluşudur. Çünkü zaten İslam fikhına, tarihine, hadis ilmine ait eserlerin kahir ekseriyetinin musannıf nüshası yoktur, istinsah nüshaları ile bilinir. İbn Arabî hazretlerinin eserini eğer sadece böyle bir şüphe ile yok sayarsak, 1000 senelik müktesebat da aynı yokluğa mahkûm edilebilir.

Bu şerh ile alakalı bir makale kaleme alan İrfan Gündüz hocamız makalesinde, deriler üzerine daireler halinde yazılmış orijinal bir nüshanın bulunduğunu hatta bu nüshanın Osman Ergin Kitaplığı no:1774'de kayıtlı bulun-

duğunu ifade etmiştir. Yalnız bu mezkûr kütüphanenin Atatürk Kültür Merkezi kitaplığına nakledilmesi ve tasnif yetersizliği sebebiyle görme imkânımız olmamıştır.²

İstanbul'da, Ankara'da ve başka şehirlerde kütüphanelerde el yazması halinde değişik şerhleri bulunan bu eserin dini boyutu ile tartışmalara mesele olması, yani gayba ait haberler barındırdığından dolayı hedef tahtasına oturtulmuş olduğu bir gerçektir. Biz bu meseleyi, tercümenin içinde dipnotlarda Şer'i kaidelere istinaden uzunca izah ettiğimizden dolayı burada tekrarına lüzum görmüyoruz.

İbn Arabî hazretlerinin eserine, el-Lem'atü'n-Nuraniyye fi Hall-i Müşkileti'n-Nu'maniyye adı ile Sadreddin Konevî hazretlerine³, Şerhu's-Salah es-Safedi ala Rumuzi'ş-Şecereti'n-Numaniyye adıyla Halil bin Aybek es-Safedi (vefat:1363), en-Nemetü'l-Ekmel adıyla Ahmed bin Muhammed el-Magarri el-Mağribi (vefat:1632) ve ed-Dairetü'l-Kübra adıyla da Mustafa Efendi bin Suhrab tarafından yapılan şerhler içinde ilki ve en önemlisi şüphesiz Konevî'nin şerhidir.⁴

Bu eserin varlığından Osmanlı tarihçilerinden bazıları haberdardır. Müneccimbaşı Tarihi'nde Osmanlı Devle-

² İrfan Gündüz, Sadreddin Konevî'nin Eş-Şeceretü'n-Nu'maniyye Fi'd-Devleti'l-Osmaniyye'ye Yaptığı Şerhin Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, sayı:4, 1989, s.101,

Nüshaları için bkz., Esad Efendi, 3738; Ş. Ali Paşa, 1824; Carullah, 2057; Laleli, 3663; Hamidiye, 657; Halet Efendi, 625; Köprülü, 176; Topkapı Sarayı Ahmed III, 98, Nuruosmaniye, 2286; İ.Ü. Kütüphanesi, A. 2513.

⁴ İrfan Gündüz, s. 103.

ti'nin kuruluşuna işaret eden sahih rivâyetler bahsinde; İbn Arâbî'nin Osmanlı Devleti'nin şânının yüceliğini ve kıyâmete kadar dâim olacağını keşf ettiği ifâde edilerek, bu eseri Osmanlı'nın kuruluşundan yetmiş sene evvel (yani vefat tarihi olan 1240'tan 11 sene önce) kaleme aldığı belirtilir.⁵

Ayrıca, Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Yavuz Sultan Selim ile Kemalpaşazade'nin Şam'da fetihten sonra bu kitap üzerine mütalaa yaptıklarını yazar.⁶

Esere takriz yazma lütfunda bulunan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hocama, kitabın ortaya çıkmasında büyük emeği geçen Abdullah Karakullukçu ağabeyimize, maddi manevi desteğini esirgemeyen medrese ehli Musa Yiğit hocaefendi kardeşime ve dostum Cafer Selek'e şükranlarımı arz ederim.

Muvaffakiyet, Cenab-1 Hakk'tandır.

Harun Cetin

Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah Camiü'd-Düvel (Osmanlı Devletinin Kuruluş Tarihi), terc: Ahmet Ağırakça, Akdem Yayınları, İstanbul 2014, s. 68.

Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz: Seyit Ali Kahraman, 10. Cilt, YKY, s. 108-109, İstanbul 2011

ŞEYHÜ'L-EKBER MUHYİDDÎN İBN ARABÎ HAZRETLERİ KİMDİR?

Sürmedir hâk-i deri Hazret-i Muhyiddin'in Kimyâdır nazarı Hazret-i Muhyiddin'in Bin cihân mes 'ele-i râze verir reng-i edâ Ma'nî-i muhtasârı Hazret-i Muhyiddin'in⁷ Nâbî

Şeyhü'l-Ekber unvanıyla maruf Muhyiddîn İbn Arabî'nin doğum tarihi 17 Ramazan 560 / 28 Temmuz 1165'tir. Endülüs'te Mürsiye'de dünyaya gelir. Arap olduğunu ve soyunun Benû Tayy kabilesine ulaştığını kendisi kaydeder.

Babası Ali b. Muhammed'in takva sahibi, fikih ve hadis üzerine çalışan ve çok Kur'ân-ı Kerim okuyan, her ne kadar hangi görevi yerine getirdiği tam tespit edilemese de dönemin Endülüs'ünde bazı önemli resmî görevlerde bulunan ayrıca İbn Rüşd'ün dostluğunu kazanmış bir zat

⁷ Hz. Muhyiddin'in kapısının toprağı gönül gözünü açan bir sürme; bakışı, kimyâdır

Hz. Muhyiddin'in hülâsa ettiği mânâlar, bir cihân dolusu sırlı meseleleri farklı bir üslupla ortaya koyar.

Mustafa Tatcı, Şair Nabi'nin Muhyiddin-i Arabî'ye bir Medhiyesi, Tasavvuf | Îlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2), [2009], sayı: 23, ss. 413-423.

⁸ Claude Addas, *Îbn Arabî*, *Kibrit-i Ahmer'in Peşinde*, çev.: Atilla Ataman, Gelenek Yay., İstanbul 2003, s. 36; M. Erol Kılıç, "İbnü'l-Arabî", *DİA*, İstanbul 1999, c. XX, s. 493.

olduğu kaydedilir.

Annesi çok dindar, dönemin meşhur kadın sûfilerinin sohbetlerine devam eden ve soyu Ensar-ı Kiram'a kadar ulaşan Nur isimli bir kadındı. Amcası Abdullah b. Muhammed, Fütûhât'ın kaydına göre, bizzat İbn Arabî'nin delillerini gözleriyle gördüğü üzere kutbiyyet makamına ulaşmış ayrıca müspet ilimlere de vakıf bir zat idi. 10

Dayılarından siyasetle yakın ilgisi bulunan Ebu Müslim el-Havlânî, İbn Arabî'ye göre kutubların büyüklerindendi. Diğer dayısı Yahya Bin Yâğân, Tilemsan hükümdarıydı. İbn Arabî'nin anlatımına göre, Ebû Abdullah et-Tunûsî'nin tesiriyle hükümdarlığı bırakıp sûfiyye silkine sülûk etmiş, kendini geliştirecek makamıkutbiyyete ulaşmış, duası makbûl bir zat olmuştur. İbn Arabî işte bu karâbet örgüsü içinde, manevî atmosferi güçlü bir dünyada ortaya çıkıp yetişmiş ve bu yakın çevresinin de etkisiyle temel karakter yapısı inşâ olmuş bir sûfîdir. Aile çevresinden gelen bu yapılanması, onun ömür boyu temel karakter çizgisini oluşturmuştur.

Şeyhü'l-Ekber denilmesinin sebebi, tasavvuf yolunda ve ilminde âdetâ bir dönüm noktası teşkil edecek tarzda zirve noktalara ulaşmasıdır. Ayrıca dînî ilimlerde yenileyici (müceddid) olduğu için kendisine Muhyiddîn lakâbı

⁹ Bk. Addas, İbn Arabî, s. 41; Ahmed Ateş, "Muhyiddin Arabî", İA, VIII, 533-534.

¹⁰ İbn Arabî, Futûhât, c. I, s. 207.

¹¹ Aynı eser, c. II, s. 20.

verilmiştir.

İbn Arabî'nin dünyaya geldiği Mürsiye şehri, o sıralar Muvahhidlerin yönetimi altındadır. 1163'te Muvahhidlerin, kendilerine muhalif olarak Mürsiye'ye hâkim olan İbn Merdeniş'i yenmesi ve akabinde 1171'de İbn Merdeniş'in vefatıyla onun oğulları, Mürsiye eşrâfıyla birlikte Muvahhid Sultanı'na bağlılıklarını bildirmek için İsbiliyye'ye giderler. Daha sonra Mürsiye'nin pek çok eşrâfi gibi İbnü'l-Arabî'nin babası da, belki de Muvahhid Sultânı Ebû Yâkub Yûsuf'un davetiyle İşbiliyye'ye göç etme kararı almıştır. İbn Arabî, sekiz yaşına kadar doğduğu Mürsiye şehrinde kalmış, daha sonra ailesiyle birlikte 568/1173'de önemli bir kültür merkezi ve Muvahhidlerin başkenti İşbiliyye (Sevilla)'ye göç etmiştir. İbnü'l-Arabî ilk tahsilini Muvahhidûn Devleti yönetimindeki bu şehirde almıştır. 12 Yani Tefsir, Kıraat, Fıkıh, Hadis, Kelam gibi ilimleri burada tahsil etmistir denebilir.

Makkarî'ye göre o, erken dönem gençlik yıllarında, burada bazı valilere kâtiplik görevi de yapmıştır. 13

Kendi ifadelerine bakılırsa, onun öğrenciliği uzunca bir süre devam etmiş, geniş İslam coğrafyasının birçok farklı merkezinde karşılaştığı ulemâdan dersler okumuş, onlardan icâzet almış ve o dersleri okutarak icâzet vermiştir. Bununla da yetinmemiş hayatının hemen her döneminde âlimlerle görüşüp onlardan ders okuyup çok sa-

¹² Bk. Addas, *İbn Arabî*, s. 42, 43; Ateş, agm, c. VIII, s. 534.

el-Makkarî, Nefhu't-tıyb, c. I, s. 568.

Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)

ic,

yıda icâzet almıştır. 14

hostalık. Bir kere hummaya yakalanmış ve kendinden geçmişti.

Asık suratlı bir takım kimselerin gelip kendisine işkence yapmaya kalkıştıklarını, güzel kokulu ve yakışıklı bir zatın gelip onlara engel olduğunu hayal etmeye başlamış, İbn Arabî ona kim olduğunu sormuş, o da ben Yâsin Sûresi'yim, seni korumaya geldim, demiş. Kendine gelince babasının gözyaşı dökerek Yâsîn okuduğunu görmüştü. 15 İşte bu vaka, İbn Arabî hazretlerinin tasavvufa yönelmesine sebep olmuştur.

İlk Kur'an derslerini Ebû Abdullah el-Hayyât'tan almıştır. Mana âleminde Hazreti Resûlullah'la görüşen İbn Arabî, O'nun kendisine: "Bana sıkıca tutun, kurtulursun!" diye hitap ettiğini, bunun üzerine uzun yıllar hadis tahsiliyle meşgul olduğunu kaydeder. Mana âleminde Peygamber Efendimizden aldığı bir işaretle, hadis ve diğer dallarda derslere başlar. el-İcâze'sinde bütün hocalarının listesini 17 vermiş olup bir kısmı şöyledir:

İbn Hubeyş, İbn Ât, İbn Bâkî, İbn Vâcib, Abdullah es-Süheylî, Lahmî, Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî, Kadı İbn Zerkûn, Ebû Ya'kûb el-Kaysî, Sâlih el-Adevî,

¹⁴ Aynı yer.

¹⁵ İbn Arabî, Futuhât, IV. 552.

¹⁶ İbnu'l-Arabî, Kitâbu'l-Mübeşşirât, s. 90.

İbnü'l-Arabî, el-İcâze, neşr.: Abdurrahman el-Câbi, Istılhâtu Şeyh Muhyiddîn İbnü'l-Arabî içinde, Beyrut 1990, ss.23-32. 19 Kılıç, agm, s. 494.

Ebu'l-Haccâc Yusuf, Muhammed ve Ahmed el-İşbilî (2 kardeş), Ebû Muhammed el-Bâgî, Ebû Abdullah Muhammed, Fatıma bintu'l-Musanna', Şemsu'l-Ummi'l-Fukara. Bunlar içinde, İbn Ât, İbn Bakî, İbn Vâcib ve İbn Hubeyş gibi hadisçilerden hadis okudu. Lahmî'den Kıraat-ı seb'a, aşere ve takrîb tahsil etti. İbn Şureyh'in el-Kâfî'sini okudu. Ayrıca Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî'den bazı hadis kitapları ve Sîretu İbn Hişam'ın Ravzu'l- Unuf'unu okudu.

İlk şeyhi, Ebu'l-Abbas Uryebî olmakla birlikte, tahkikte mertebe kazanması, kendi ifadesiyle Hızır Aleyhisselam'ın hırka giydirmesiyle olmuştur. 18 Ancak, burada şu hususu belirtmekte fayda var: Kendi ifadesiyle, tecrübî olarak doğrudan marifet elde etmesine rağmen o, çok sayıda Allah dostuyla görüşerek onlardan da istifade etmiştir. Görüşüp, istifade ettiği şeyhlerin sayısı 300'ü geçmiş olup, İbn Arabî özellikle Rûhu'l-Kuds ve ed-Dürretü'l-Fahire isimli eserlerinde 19 görüştüğü bu şeyhler hakkında bilgiler verir ve Fütûhat'ta da yer yer onların sözlerine atıflarda bulunur.

596/1200'de ilk kez Hacc'a gider. Hac vazifesini yap-

İbn Arabî, Futûhât, c. I, s. 186.

Îbn Arabî'nin bu iki eseri Sufîs of Andalusia adı altında İngilizceye çevirmiştir. İbnü'l Arabî'nin şeyhleri hakkında doğrudan bilgi bulabildiğimiz bu iki eseri esas alınarak oluşturulan bu kitap, dilimize de çevrilmiştir. Bk. Ralph W. Austin, Endülüs Sûfîleri, çev.: Refik Algan, Dharma Yay., İstanbul 2002; İbn Arabî, Futûhât, c. IV, s. 242.

tıktan sonra Şeyh Ebu Medyen'le görüşmek üzere Bicâye'ye geçer. Ancak Şeyh vefat etmiştir ve bu yüzden onunla mülâkât gerçekleşemez.

597/1201'de Şeyh Mehdevî ile görüşür ve ikinci kez Hac için Mısır'a geçer. Burada İşbiliyye'li Ahmed ve Muhammed kardeşlerle buluşur. Ramazan'ı onlarla geçirir. Orada Takiyyüddin Abdurrahman'ın eliyle Hızır'ın hırkasını giyer.²⁰ Oradan Mirâc sırtının zuhur ettiği Kudüs'e gecer. Oradan Halil'e uğrar, Hz. İbrahim'in kabrini ziyaret eder. Orada bir süre ikâmet ettikten sonra, önce zivaret icin Medine'ye, ardından Mekke'ye gider. 598/1202 senesindeki bu volculuğunun Kudüs-Mekke arası, yaya olarak gerçekleşmiştir. Mekke'de ders halkalarına katılır. Tavaflar yapar ve zamanının geri kalanını Harem-i Serif'te murâkabe ile geçirir. Orada Herevî'nin Derecâtü't-Tâihîn isimli eserini okur, Gazâlî'nin *İhvâ*'sını okutur.²¹

İbn Arabî, Mekke'de İsfahan asıllı Mekînüddîn Ebu'ş-Şuca' Zahir b. Rüstemi'den başta Tirmizî'nin Sahihi olmak üzere bazı eserler okur.

Burada Futûhât'ı kaleme almaya başlar. İbn Arabî, Futûhât'ta yazdıklarının tamamının, ya Kabe'yi tavaf ederken veya murakabe için Harem-i Şerif'te oturduğu

sırada, Allah'ın gönlüne açtığı bilgilerin mahsûlü oldu-

²⁰ Addas, İbn Arabî, s. 155; Ateş, agm, s. 536.

İbn Arabî, Futûhât, c. IV, s. 13; el-Emru'l-Muhkem, s. 224. Ayrı-ca bk. Addas, İbn Arabî, s. 206, 207.

ğunu kaydeder.22

Hal tercümesi bakımından önemli olan Ruh'l- Kuds'u 1203'te Mekke'de yazmıştı. Yine Dîvânı, Tercümânü'l-Aşvâk'ını da burada kaleme almıştır.

İbn Arabî Mekke'de yaklaşık 2,5 yıl kaldıktan sonra 601/1204'te Bağdat'a geçer ve burada on iki gün kalıp Musul'a gider. Orada ulemadan Ahmed el-Mevsılî el-Mukrî, Ebû'l-Hasan Ali b. Ebu'l-Feth ve Ali b. Abdullah b. Câmî gibi zevatla sohbet eder.

Bir yıllık Musul ikâmetinde *et-Tenezzülâtü'l-Mevsıliyye*'yi yazar. Bu yolculukta, daha önceden aldığı bir davet üzerine Urfa, Diyarbakır ve Sivas'tan Sadreddîn Konevî'nin babası Mecdüddin İshak'la birlikte Malatya'ya gelir.²³

O sırada ikinci kez tahta çıkan I. Gıyaseddîn Keyhusrev, eski dostu Mecdüddin İshak'ı Konya'ya davet eder. Bunun üzerine Mecdüddin, yanında İbn Arabî ile birlikte 612/1215'te Konya'ya gelir. İbn Arabî bir süre burada ikâmet eder; o devrin önemli simalarından Evhadüddin-i Kirmanî ile tanışır.

Gıyâseddin, orada kendisine 100.000 akçelik bir ev hediye eder. Ancak, İbn Arabi bu evi, ihtiyaç sahibi bir dilenciye bağışlar. Mecdüddin, halîfenin oğlu Keykâvus'a öğretmen olarak tayin edilince, bu yeni talebesiyle Ma-

²² Aynı yer.

Kılıç, agm, s. 494. 35, Nefhu't-Tîb, I., 569

latya'ya döner, İbn Arabî de onunla beraber Konya'dan ayrılır. Buradan Haleb ve Kudüs yoluyla 3. kez olarak Mekke'ye giden İbn Arabî, dönüşte Bağdad yoluyla yine Konya'ya gelir. Orada 606/1209-10'da *Risâletü'l-Envâr'*1 yazar.

615/1218'de Mecdüddin İshak'ın vefatı üzerine onun eşiyle evlenir ve Malatya'ya yerleşir. Ondan Sa'deddin Muhammed adlı bir çocuğu olur. Bu evlilikle o, Sadreddin Konevî'nin üvey babası olur. 36

Burada, Ethem Cebecioğlu hocamızın makalesinde dile getirdiği şu husus, İbn Arabî hazretlerini istismar etmeye çalışan, ehli sünnet dışı bir inanç ve anlayışının haşa sanki temsilcisi imiş gibi Mevlana hz. ile beraber suistimal edenlere bir cevap niteliğindedir: İbn Arabî'nin, Keyhüsrev'den sonra tahta oturan Keykavus'a Hıristiyanlarla ilgili olarak yaptığı nasihatlerden bazıları şöyledir:

- 1- Hıristiyanlar; manastır, kilise vs. inşa etmemeli
- 2- Canları hafif çalmalı
- 3- Kıyafetleri Müslümanlara benzememeli
- 4- Haçlarını göstermemeli²⁴

O, Selçuklu ve Eyyübî devlet adamlarıyla irtibat halinde olmuştur. Haleb Emiri el-Meliku'z-Zâhir ve Dımaşk Emiri el-Meliku'l-Âdil onun temas halinde olduğu devlet adamlarındandır.

²⁴ İbn Arabî, Futuhat, c. IV, s. 604.

Şeyh Mecdüddin'in vefat etmesiyle çevresinin eski niteliğini kaybedişi veya Şam'la ilgili çeşitli hadis-i şeriflerin tesiriyle İbn Arabî, eskilerin tabiriyle Şam cennetmeşâm'a yerleşti.²⁵

İbnü Arabî orada, 627/1230'da Fususu'l-Hikem'i manevî bir işaretle telif eder. O, Şam'da, ilmiyeden olan Zekioğulları âilesinin himayesindedir. Eyyubî hanedanı da ona aynı himayeyi göstermiştir. ²⁶

Şam'da *Futûhât'*ı yeniden gözden geçirerek tashih eden Muhyiddîn İbn Arabî ona, bir takım ilaveler yapar. Vefatından bir yıl önce de *Futûhât*'ın bu ikinci nüshasını tamamlar.

İbn Arabî 4 evlilik yapmıştır. İlki İşbiliyye'de Abdan el-Bicâî'nin kızı iledir. İkinci evliliği Mekke'de Harameyn Emiri Yunus b. Yusuf'un kızıyladır. Bu evliliğinden Muhammed İmâdüddîn adlı bir çocuğu olur. Üçüncü evliliğini Malatya'da yapar. Bu hanım, vefat eden arkadaşı Mecdüddin İshak'ın eşidir. Bu evlilikle o, Sadreddin Konevî'nin üvey babası olur. Bu evlilikten Muhammed Sadeddin dünyaya gelir. Dördüncü evlilik Şam'dadır. Orada Kadı Zevâvî'nin kızıyla evlenir.

İbn Arabî vefatından 20 gün önce İbn Sevdekin ve Sadreddin-i Konevî kendisine *Kitabu'l-İsfâr*'ını kıraat etmiştir. İbnü'l-Arabî Şam'da Beni Zekî'lerin konağında

Ateş, agm, s. 540.

Aynı yer.

65 22 Rebiulâhir 638 / 10 Kasım 1240 tarihinde vefat eder. Mezarı Kasıyûn eteklerindedir.²⁷

İbn Arabî hazretlerinin yazmış olduğu eserleri, kendi hocalarını listelediği el-İcaze adlı eserinde görebiliriz.²⁸

Eserleri

Şimdi de mümkün olduğu kadar eserlerinin isimlerini buraya dercediyorum. Çünkü sayıları bir hayli fazladır. Bunların en küçüğü bir cüz veya tek bir defter olup, en büyüğü de bin cildi aşar.

- 1. Kitâbu'l-Misbâh fi'l-Cem'beyne's-Sıhâh fi'l-Hadîs
 - 2. İhtisâru Müslim
 - 3. İhtisâru'l-Buhârî
 - 4. İhtisâru't-Tirmizî
 - 5. İhtisâru'l-Muhallâ

Ethem Cebecioğlu, Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin (560/1165-638/1240), Hayatı ve Eserleri, Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 9-25.

İbn Arabî'nin el-İcâze adlı risalesinin metni, Bessam Abdulvehhâb el-Câbî tarafından neşredilen İstilâhâtü'ş Şeyh Muhyiddîn İbn Arabî (Mu'cemu İstilâhâti's-Sûfiyye) (Beyrut 1411/1990, Dâru'l-İmami'l-Müslim) adlı eser içinde (s. 23-39) ve Saîd Abdulfettah tarafından neşredilen Resâil İbn Arabî (Beyrut 2001, el-İntişâru'l-Arabî, I-IV) içinde (c. I, s. 41-68) Fihrist müellefât İbn Arabî adıyla yayınlanmıştır. Zaten el-İcâze'nin birçok kütüphanede yazma nüshası da bulunmaktadır. Bu icazetnameyi Veysel Kaya tercüme etmiş ve bir dergide yayınlamıştır.

- 6. el-İhtifâl fîmâ Kâne 'aleyhi Rasûlullâh (s.a.v.) min Seniyyi'l-Ahvâl: Amellerin meyveleri olan Allah yolundaki hakîkatler husûsunda yazdığım eserler de şunlardır (ki bu yedinci tasnifimdir):
- 7. Kitâbu'l-Cem' ve't-Tafsîl fî Esrâri'l-Ma'ânî ve't-Tenzîl. Sadece altmış dört cilt Kehf sûresindeki, Ve iz kâle Mûsâ li fetâhu lâ ebrahu... (18/60) ayetine ayrılmıştır.
 - 8. el-Cezvetu'l-Muktebese ve'l-Hadratu'l-Muhtelese
- 9. Miftâhu's-Se'âde fî Ma'rifeti'd-Dühûl ilâ Tarîki'l-İrâde
 - 10. el-Müsellesâtu'l-Vâride fi'l-Kur'âni'l-Kerîm
 - 11. el-Ecvibe 'ani'l-Mesâili'l-Mansûriyye
 - 12. Mübâye 'atu'l-Kutub
- 13. Menâhicu'l-İrtikâ ile'ftidâdi Ebkâri'l-Bekâi'l-Muhadderât bi-Hayemâti'l-Likâ.

Allah Teâlâ'nın yolunda üç bin makam içerir. Kitap üç yüz bâb içermekte olup her bâb on makamdan oluşur.

- 14. Künhü mâ lâ Büdde li'l-Mürîd minhu.
- 15. el-Muhkem fi'l-Hikem ve Âdâbi Rasûlillâh (s.a.v.)
- 16. el-Celâ fî Âdâbi'-Mele'i'l-A'lâ
- 17. Keşfu'l-Ma'nâ 'an Sırri Esmâillâhi'-Hüsnâ
- 18. Şifâu'l-Ğalîl fî Îzâhi's-Sebîl
- 19. 'Ukletu'l-Müstevfiz

- 20. Cilâ'u'l-Kulûb
- 21. et-Tahkîk fi'l-Keşf 'an Sırri't-Tasdîk 22. el-İ'lâm bi-İşârâti Ehli'l-İlhâm
 - 23. el-İfhâm. Yukarıdaki eserin şerhidir.
 - 24. es-Sirâcu'l-Vehhâc fî Şerhi Kelâmi'l-Hallâc
 - 25. el-Müntehab fî Me'âsiri'l-'Arab
 - 26. Netâicu'l-Efkâr ve Hadâiku'l-Ezhâr
 - 27. el-Mîzân fî Hakîkati'l-İnsân
 - 28. el-Mehaccetu'l-Beyzâ'
- 29. Kenzü'l-Ebrâr fî mâ Rüviye 'ani'n-Nebî (s.a.v.) mine'l-Ed'iye ve'l-Ezkâr
- 30. Mişkâtu'l-Envâr fî mâ Rüviye 'ani'n-Nebî (s.a.v.)
 - 31. el-Erba'în el-Mütekâbile fi'l-Hadîs
 - 32. el-Erba'îne Hadîsen fi't-Tıvâlât
 - 33. el-Mün'iş
- 34. et-Tedbîrâtu'l-İlâhiyye fî İslâhi'l-Memleketi'l-İnsâniyye
 - 35. Te'aşşuku'n-Nefs bi'l-Cism
 - 36. İnzâlu'l-Ğuyûb 'alâ Serâiri'l-Kulûb
 - 37. Esrâru Kulûbi'l-'Ârifîn
 - 38. Meşâhidu'l-Esrâri'l-Kudsiyye ve Metâli'u'l-

Envâri'l-İlâhiyye

- 39. el-Cilâ
- 40. en-Nehcu's-Sedîd. Yukarıdaki eserin şerhidir.
- 41 Ünsü'l-Munkati'în
- 42. el-Mev'izatu'l-Hasene
- 43. el-Buğye fi'htisâri Kitâbi'l-Hilye
- 44. ed-Dürretu'l-Fâhire fî Zikri Men İntefa'tu bihî fî Tarîki'l-Âhire min İnsân ve Hayevân ve Nebât ve Ma'den
- 45. el-Mebâdî ve'l-Ğâyât fî mâ fî Hurûfi'l-Mu'cem mine'l-Âyât
 - 46. Mevâki'u'n-Nücûm fi'l-İnzâlâti'l-Vücûdiyye
 - 47. Hılyetu'l-Ebdâl
 - 48. Envâru'l-Fecr
 - 49. el-Fütûhâtu'l-Mekkiyye. Yirmi cilttir.
 - 50. Tâcu't-Terâcim
 - 51. el-Fuhûs fi'r-Rusûs
 - 52. eş-Şevâhid
 - 53. el-Kutb ve'l-İmâmeyn
 - 54. et-Tenezzülâtü'l-Mevsıliyye
 - 55. İşârâtu'l-Kur'ân fî 'Ulûmi'l-İnsân
 - 56. el-Müdhiş

- 57. el-Kasemu'l-İlâhî bi'smi'r-Rabb
- 58. el-Aksâmu'l-İlâhiyye
- 59. el-Celâl ve'l-Cemâl
- 60. el-Mukni' fî İzâhi'l-Sehli'l-Mümteni'
- 61. Şürûtu Ehli't-Tarîk
- 62. el-Envâr fî mâ Yumnehu Sâhibu'l-Halve mine'l-Esrâr
 - 63. el-Halve
 - 64. 'Ankâ' Muğrib
 - 65. 'Akâidu Ehli'l-Kelâm
 - 66. el-İttihâdu'l-Kevnî
 - 67. er-Rasâil
 - 68. el-İşârât fi'l-Esrâri'l-İlâhiyye ve'l-Kinâyât
 - 69. el-Hiceb
 - 70. Kitâbu İnşâi'l-Cedâvil ve'd-Devâir
 - 71. el-A'lâk fî Mekârimi'l-Ahlâk
 - 72. Ravdatu'l-'Âşıkîn
 - 73. el-Mîm ve'l-Vâv ve'n-Nûn
- 74. el-Ma'ârifu'l-İlâhiyye. Ed-Dîvânu'l-Kebîr diye de bilinir.
 - 75. el-Mübeşşirât
 - 76. er-Rihle

- 77. el-'Avâlî fî Esânîdi'l-Ehâdîs
- 78. el-Ehadiyye
- 79. el-Huve
- 80. er-Rahme
- 81. ed-Deymûmiyye
- 82. el-Cûd
- 83. el-Kayyûmiyye
- 84. el-İhsân
- 85. es-Felek ve's-Semâ
- 86. el-Câmi. Diğer adı Kitâbu'l-Celâledir.
- 87. el-Azame
- 88. el-Mecd
- 89. el-Hikme
- 90. el-İzze
- 91. el-Ezel
- 92. en-Nûn
- 93. es-Sirr
- 94. el-İbdâ' ve'l-İhtirâ
- 95. el-Halk ve'l-Emr
- 96. el-Kıdem
- 97. el-Himme ve'l-Lemme

Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)

- 98. es-Sâdır ve'l-Vârid
- 99. el-Melik
- 100. el-Mevârid ve'l-Vâridât
- 101. el-Kuds
- 102. el-Hayât 103. el-Kalem
- 104. el-Meşî'et
- 105. el-Fehvâniyye
- 106. er-Rakîm
- 107. el-Ayn
- 108. el-Miyâh
- 109. Kün
- 110. el-Medânî ve'l-Mebâdî
- 111. ez-Zülfe
- 112. er-Rakam
- 113. ed-Du'â
- 114. el-İcâbe
- 115. er-Remz
- 116. er-Rütbe
- 117. el-Bekâ
- 118. el-Kudret
- 119. el-Hikem ve'ş-Şerâ'i

- 120. el-Ğayb
- 121. Mefatîhu'l-Ğayb
- 122. el-Hazâinu'l-'İlmiyye
- 123. er-Riyâhu'r-Levâkih
- 124. er-Rîhu'l-'Akîm
- 125. el-Kütüb
- 126. et-Tedbîr ve't-Tahsîl
- 127. el-Lezze ve'l-Elem
- 128. el-Hakk
- 129, el-Hamd
- 130. el-Mü'min ve'l-Müslim ve'l-Muhsin
- 131. el-Kudret
- 132. eş-Şe'n
- 133. el-Vücûd
- 134. et-Tahvîl
- 135. el-Hayret
- 136. el-Vahy
- 137. el-İnsân
- 138. et-Tahlîl ve't-Terkîb
- 139. el-Mi'râc
- 140. er-Ravâ'ih ve'l-Enfâs

- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)
 - 141. el-Melek
 - 142. el-Ervâh
 - 143. en-Nahl
 - 144. el-Berzah
 - 145. el-Hüsn
 - 146. el-Kıstâs
 - 147. el-Kalem
 - 148. el-Levh
 - 149. et-Tuhfe ve't-Turfe
 - 150. el-Ğurfe ve'l-Hırfe
 - 151. el-A'râf
 - 152. Ziyâdetu Kebdi's-Sevr
 - 153. el-İsfar'an Netâ'ici'l-Esfar
 - 154. el-Ehcâru'l-Münfecira ve'l-Müteşakkika ve'l-Hâbita
 - 155. el-Hâl
 - 156. Merâtibu'l-Kesîbi'l-Ebyad
 - 157. et-Tîn
 - 158, en-Neml
 - 159. el-Arş
 - 160. el-Kürsî

- 161. el-Fülkü'l-Meşhûn
- 152. el-Hebâ
- 163, el-Cism
- 164. ez-Zemân
- 165. el-Mekân 166. el-Hareke
- 167. el-Âlem
- 168. el-Âbâ' el-Ulviyyât ve'l-Ümmehât es-Süfliyyât
- 169. en-Necm ve'ş-Şecer
- 170. Sücûdu's-Sehv
- 171. el-Esmâ
- 172. er-Risâle ve'n-Nübüvve ve'l-Marife ve'l-Velâye
- 173. el-Ğâyât
- 174. en-Nâr
- 175. el-'Urre ve'l-'İzze
- 176. el-Hadra
- 177. el-Işk
- 178. el-Münâzara beyne'l-İnsân ve'l-Hayevân
- 179. el-Müfâdale
- 180. el-İnsânu'l-Kâmil
- 181. et-Tafdîl beyne'l-Beşer ve'l-Melek
- 182. el-Mübeşşirâtu'l-Kebîra

- Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)
 - 183. Muhâdaratu'l-Ebrâr ve Müsâmeratu'l-Ahyâr
 - 184. el-Evveliyyîn
 - 185. el-Abâdile
 - 186. Mâ lâ Yuavvelu aleyh. Diğer ismi, Kitâbu'n-Nesâih'tir.
 - 187. Bihâru'l-Beyân fi't-Terceme 'ani'l-Kur'ân
 - 188, el-Marife
 - 189. Şerhu'l-Esmâ'
 - 190. en-Nikâhu'l-Mutlak
 - (191.) Füsûsu'l-Hikem
 - 192. Netâ'icu'l-Ezkâr
 - 193. İhtisâru's-Sîrati'n-Nebeviyyeti'l-Muhammediyye
 - 194. el-Levâmi ve't-Tavâli
 - 195. Kitâbu'l-Levâih
 - 196. el-İsm ve'r-Resm
 - 197. el-Fasl ve'l-Vasl
 - 198. Merâtibu'l-Ulûmi'l-Vehbiyye
 - 199. Enfasu'n-Nûr
 - 200. en-Necd
 - 201. el-Vecd
 - 202. et-Tâlib ve'l-Makâm ve'l-Vukûf ve'l-Meczûb

- 203, el-Edeb
- 204, el-Hâl
- 205. eş-Şerîa ve't-Tarîka ve'l-Hakîka
- 206. et-Tahakküm ve'ş-Şath
- 207. el-Hakk ve'l-Mahlûk
- 208. el-Efrâd ve'l-Adâd
- 209. el-Melâmiyye
- 210. el-Havf ve'r-Recâ
- 211, el-Kabz ve'l-Bast
- 212. el-Heybe ve'l-Üns
- 213. en-Neş'eteyn
- 214. en-Nevâși'u'l-Leyliyye
- 215. el-Fenâ' ve'l-Bekâ
- 216. el-Ğaybe ve'l-Huzûr
- 217. es-Sahv ve's-Sükr
- 218. et-Tecelliyyât
- 219. el-Kurb ve'l-Bud
- 220. el-Mahv ve'l-İsbât
- 221.el-Havâtır
- 222. eş-Şâhid ve'l-Meşhûd
- 223. el-Keşf

- 224. ez-Zille
- 225. et-Tecrîd ve't-Tefrîd
- 226. el-Fetre ve'l-İctihâd
- 227. el-Letâ'if ve'l-'Avârif
- 228. el-Fütüvve
- 229. er-Riyâza ve't-Tecellî
- 230. el-Mahk ve's-Sahk
- 231. el-Bevâdih ve'l-Hücûm
- 232. et-Telvîn ve't-Temkîn
- 233. er-Rağbe ve'r-Rahbe
- 234. es-Sükr ve'l-Istılâm
- 235. el-Fütûh ve'l-Mutâlaât
- 236. el-Vekâi
- 237. el-Harf ve'l-Manâ
- 238. et-Tedânî ve't-Tedâlî
- 239. er-Rifa
- 240. es-Sırr ve'l-Halve
- 241. en-Nûr
- 242. el-Hatm ve't-Tab
- 243. ez-Zılâl ve'z-Ziyâ'
- 244. el-Kışr ve'l-Lübb ve'l-Cism

- 245. el-Husûs ve'l-'Umûm
- 246. el-'İbâre ve'l-İşâre
- 247. el-Hakk ve'l-Bâtıl
- 248. en-Nükabâ
- 249. el-Mülk ve'l-Melekût
- 250. el-Medhal ile'l-'Amel bi'l-Hurûf'alâ Bazi'l-Ârâ
- 251. el-Hadd ve'l-Matla
- 252. el-Urûş
- 253. el-İsm ve'n-Nat ve's-Sıfat
- 254. es-Sâdin ve'l-İklîd
- 255. en-Nevm ve'l-Yakaza
- 256. el-'Abd ve'r-Rabb
- 257. ed-Dav' ve'z-Zulme
- 258. el-Ferah ve's-Surûr
- 259. er-Rad ve'l-Matar
- 260. el-Lutf ve'l-Kahr
- 261. el-'İzz ve'z-Züll
- 262. el-'İlm ve'l-'Amel
- 263. el-Kevkebu'l-Âfil
- 264. Rûhu'r-Rûh
- 265. Kalbu'l-Kalb

- 266. Kûtu'l-Kût
- 267. Levâmiu'l-Envâr
- 268. el-Esrâru'r-Rabbâniyye
- 269. Netâ'icu't-Tevhîd
- 270. İnzâlu'l-Ğuyûb
- 271. el-Esmâ'u's-Samediyye
- 272. Miftâhu İlhâmi Ehli't-Tevhîd. Veya Miftâhu Akfâli'l-İlhâmi'l-Vahîd fî Şerhi Ahvâli'l-Bistâmî Ebî Yezîd. "Allah Teala rüyada, Mağrib'de Sebte kıyısında iken bu eseri şerhetmemi emretti. Bunun üzerine derhal fecirden önce kalktım. Yanımda iki yazıcı vardı. Ben de onlara imlâ yoluyla yazdırdım. Güneş doğduğu zaman iki defter oluşmuştu."
 - 273. Kitâbu'l-Esrâr
 - 274. Me'âlu'l-'Âlem
 - 275. Zübdetü'l-Küll
 - 276. Mü'nisü'l-Muvahhidîn
 - 277. Letâifu'l-Esrâr
 - 278. Aynu't-Tenvîr
 - 279. Rakamu'l-Evdâ
 - 280. Esrâru'l-Hurûf
 - 281. Secencelu'l-Ervâh
 - 282. Mevizatu Ehli'l-İnkâr

283. Keyfe Ente? Ve Keyfe Ene? Ve Men Ene? Ve Men Ente?

284. Delîlu'l-Hâzin

285. Musaffi'l-Kulûb

Hamd yalnız Allah'adır.29

²⁹ İcazetname, Muhyiddin İbn Arabî, çev: Veysel Kaya, Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 525-539.

İBN ARABÎ HAZRETLERİNİ KİMLER NEDEN TENKİT ETTİ?

İbn Arabî hazretlerini tenkit etmekte ileri gidip haddi aşanların başında İbn Teymiyye gelir ki, onun Şeyhü'l-Ekber (En Büyük Şeyh) lakabına istinaden -haşa- Şeyh-i Ekfer (En Kâfir Şeyh) olarak nitelendirmiştir.

İbn Teymiyye'nin İbn Arabî hazretlerine yönelttiği haksız tenkitlerle alakalı nice makale ve kitaplar ortaya koyulmuştur. Ama biz burada en kısa ve öz olarak yazılmış güzel bir makaleden can alıcı diye tabir edebileceğimiz kısmı alarak, İbn Teymiyye'nin iddialarının asılsız olduğunu göstermeye çalışacağız.

Bu makalesinde Dr. Ömer Yılmaz, İbn Teymiyye'nin İbn Arabî hazretleri hakkındaki görüşünü belirtmiş, sonra da İbn Arabi hazretlerinin konuyla alakalı gerçek görüşünü bildirmiştir:

"1- İbn Teymiyye: Bunlar şeytandır. İbn Arabî, Nuh ve Hud (aleyhisselam)'ın kavimleri ile Firavun ve diğer kâfirleri övmekte, buna mukabil Nuh, İbrahim, Musa, Harun ve diğer resullere ise isyan etmektedir. Cüneyd-i Bağdâdî (ö.279/909) ve Tüsterî (ö.283/896) gibi sevilen sufileri zem, buna karşın Hallâc (ö.309/922) gibilerini ise methetmektedir. ³⁰

İbn Arabî: Cüneyd-i Bağdâdî ve Tüsterî evliyanın büyüklerindedir.³¹

³⁰ Fetevâ, c. XI, s. 239.

³¹ Bk. İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, Dâru Kütübi Arabiyyeti'l-Kübrâ, Mısır trz. c. I, s. 151, 631, c. II,

Hallâc çoğu kez sekrândır. 32

2- İbn Teymiyye: İbn Arabî Peygamberlerin makamını velilerin makamından aşağı görmektedir.

İbn Arabî: Allah her cinsten bir tür, her türden bir şahis varatti. İnsan nev'inden müminleri, müminlerden evlivaları, evliyalardan enbiyaları, enbiyalardan peygamberleri, peygamberlerden bazılarını ise bazılarına üstün kıldı. 33 Peygamberlerin velâyet ve nübüvvet makamları vardır. Resuller makamca diğerlerinden üstündür. Zaten bunlar kutb, evtâd makamına sahip oldukları için gönderilmislerdir. Bunlar evin direklerine benzer. Direkler olmazsa ev cöker. Dikkat ediniz buradaki evden maksat dindir. Bu dört direk ise risalet, nübüvvet, velâyet ve imandır.34 Velîliğin nihâyeti nebîliğin ancak bidâyeti olabilir.35 Rûh-1 Muhammedî gelmiş geçmiş enbiyâ, rusül ve kitapların hepsine şâmildir. 36 Hz. Peygamber, başka birinin ulaşamadığı bir ilimle gelmistir. 37 Ehl-i tarik sâdât-ı kirâmın imam ve efendisi Hz. Peygamberdir.³⁸ İlim ve ihâtada Hz. Peygamberin makamı gelmiş geçmiş tüm

s.192, 532, 591, 683; c. III, s. 41, s. 302, 488; c. IV, s. 57, s. 249, s. 349.

³² Fütûhât, c. II, s. 546; c. IV, s. 328.

³³ Fütûhât, c. I, s. 465.

Fütûhât, c. II, s. 5.

Fütûhât, c. II, s. 52.

³⁶ Fütûhât. c. I, s. 151;

³⁷ Fütûhât, c. I, s. 696.

Fütûhât, c. II, s. 16

âlimlerden üstündür.³⁹ Âlemi idare eden insân-ı kâmil kıyamete kadar Hz. Peygamberdir.⁴⁰

3- İbn Teymiyye: İbn Arabî ittihâdî (Hak ile halkın birleştiğini savunmak)'dir. Bu ise bir şirktir.⁴¹

İbn Arabî: Zat yönüyle Hak ile halk asla birleşmez. Vacib ile mümkün bir araya gelemez. Az Rab rabtır, halk halktır. Rab kadim, halk ise hâdistir. Alem, Allah dışındakilerdir. İttihad Ehl-i sünnet ve'l-cemaate göre küfürdür, bundan sakınmak gerekir. İttihad iki şeyin birinde toplanması demektir. İttihad adet, tabiat ve hâlde olmaz. Kim hulûl var derse biliniz ki bu ma'lûldür.

Bunu iddia eden kimse hastadır. Hastalığına şifa bulacak tabip de yoktur. ⁴⁶

4- İbn Teymiyye: İbn Arabî, Hâtemül evliyâ', Hâtemü'l- enbiyâ'dan ilim bakımından üstündür, ⁴⁷ der.

İbn Arabî: Her veli bağlı bulunduğu peygamberin şeriatıyla yükümlü olduğundan ona, tâbî konumundadır. 48

³⁹ Fütûhât, c. III, s. 142.

⁴⁰ Fütûhât, c. III, s. 331.

⁴¹ İbn Teymiyye, *Mecmûu Fetevâ*, Mektebetü'l-Meârif, Ribat 1981, c. X, s. 95.

⁴² Fütûhât, c. I, s. 41.

⁴³ Fütûhât, c. III, s. 224, s. 377; c. II, s. 371.

⁴⁴ Fütûhât, c. IV, s. 438.

⁴⁵ Aynı eser, c. III, s. 443. (9.fasıl) 49.

⁴⁶ Avni eser, c. IV, s. 379.

⁴⁷ Aynı eser, c. XI, s. 223, 363, 365.

⁴⁸ Aynı eser, (DKA), c. II, 376; c. III, 101, Füsûs, s. 62.

Nebî aynı zamanda bir velî olması sebebiyle velâyeti kendi nübüvvetinden üstündür. 'Veli nebiden üstündür' sözü, ancak iki sıfatın aynı şahısta toplanması itibariyle söz konusudur. Aksi takdirde hiçbir velî nebîden üstün değildir. 49

5- İbn Teymiyye: İbn Arabî, 'Hâtemü'l-Velayeti'l-Muhammedî' olarak kendisini görmekte ve kendinden sonra Allah'ın yeni bir velî yaratmayacağını iddia etmektedir. Bu iddiası Kitap ve sünnete aykırı olup aslı yoktur. ⁵⁰

İbn Arabî: 'Hâtemü'l-Velâyeti'l-Muhammedî ve Hâtemü'l-Velâyeti'lâmme, Hz. İsa'dır. ⁵¹ Teşrî nübüvvet Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem) ile son bulmuş, ancak umûmî nübüvvet son velî olan Hz. İsa ile bitecektir. Hâtemü'l-velâyeti'l-âmme de kendi arasında iki kısımdır: Birincisi Hz. İsa şahsında gerçekleşecek velâyet - ki bu hâtemü'l-evliyâ - bir resuldür⁵², diğeri ise Hazreti Muhammed'den tevârüs eden velayettir. ⁵³ Hâtemü'l-velâyeti'l-Muhammedî Hazreti Muhammed ümmetinden bir şahıstır. Bu bana h. 594-595 yıllarında tanıtılmıştır. ⁵⁴ Şüphesiz ben hâtemü'l-velâyetdenim. ⁵⁵ İki

⁴⁹ Füsûs, s. 135.

⁵⁰ Fetevâ, c. XI, s. 223, 363, 365.

Fütûhât, c. I, s. 65.

³² Aynı eser. c. IV, (557. bab.)

⁵³ Aym eser, (O.Y), c. VI, 290; c. XII, 120-122, Füsûs, s. 62.

⁵⁴ Aynı yer.

Aynı eser, c. I, s. 244

hatemden bizim için de bir pay vardır. 56, 57

Dr. Hüdaverdi Adam'a göre, İbn Arabî hazretleri hakkında ulemayı üç ana kategoride toplayabiliriz:

- 1- İbn Arabî'nin büyük bir âlim, mürşid ve velî olduğunu kabul edenler.
- 2- İbn Arabî'nin bazı sözlerini dînî ölçülere zıt bularak onun fâsık ya da dinden çıktığına inananlar.
- 3- İbn Arabî hakkında hüsn-ü zan eden, onun büyük bir zât olduğunu kabul ettikleri halde kitaplarının mütâlâasını uygun görmeyenler.

Biyografik eser sahiplerinden biri olan ve İbn Arabî'den 110 yıl sonra vefat eden Şemsu'd-Din ez-Zehebî (öl:748/1348) onun hitabette ve fikirde belâğat sahibi olduğuna işaret ettikten sonra "Ona iyi bir akıl ve hâfiza bahşedilmişti. Tasavvuf sahasında zirvedeydi. 'İrfan' hakkında pek çok yazılı eser bırakmıştır. Nesirde ve nazımda hayran bırakıcı ifadeleri vardır." demektedir. ⁵⁸

İbn Arabî'nin muarızları tarafından ortaya atılan açıklamaların orijini Zehebî'ye dayanır. Zehebî, İbn Arabî'yi tenkitte çok ileri giderek onu deli olmakla itham eder

⁵⁶ Aynı eser, c. III, s. 84; c. III, s. 560.

Ömer Yılmaz, İbnü'l-Arabi Hakkında Yapılan Eleştirilere İbrahim Kûranî'nin Yaklaşımı, Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 363-388.

⁵⁸ el-Kutubî, (Muhammed b. Şakir b. Ahmed el-Kutubî) Fevâtu'l-Vefayât, 2. cilt, Kahire, 1299/1881.

"Ben İbn Arabî'nin yalanlarının kasdî olduğunu zannetmiyorum. (Söyledikleri), dünyayı terki "zühd"ü, sağlığına ve hayal gücüne kötü tesir eden bir oruç ve bir nevî delilik (sebebiyledir). der"⁵⁹

Bu suçlama, İbn Arabî'nin görüşlerini bir kaç açıdan kabul edilemez ve tehlikeli bulan bazı kalem erbabının İbn Arabî ile ne denli uğraştıklarını gösteren ilgi çekici bir örnektir. Bunun çelişkilerle dolu daha başka örnekleri de vardır. Meselâ; daha önce de kısmen bahsedildiği gibi, İzzeddin Abdusselâm önceleri İbn Arabî'yi zındık ve kâfir olarak ilan ederken, daha sonra samimi bir konuşmasında onu "kutup" olarak kabul ettiğini belirtmiştir. Bu çelişkisini, inançları fazla kuvvetli olmayan insanların İbnü'l-Arabî'nin ifadeleriyle yoldan çıkmaları endişesiyle izaha çalışmıştır. 60

4

ez-Zehebî, Mîzânu'l-İ'tidâl fi nakli er-Ricâl, 3/108; Kahire, 1325/1907, İbn Hacer, (Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Lisânu'l-Mîzân, 5/312; Haydarâbâd, 1331/1912.

⁶⁰ Claude Addas, Ibn Arabî on la quéte du soufre rouge, 297-299, Paris. 1989.

İBN ARABÎ HAZRETLERINİ MÜDAFAA EDENLER

İbn Arabî hazretlerinin anlaşılmasının zorluğu ve kendisine yöneltilen haksız tenkitlerin varlığı sebebiyle birçok müdafaa yazısı, kitabı ve fetvası kaleme alınmıştır.

Bunlardan biri büyük müfessir Beyzavî'nin fetvasıdır:

"İbn Arabî ilmen ve hâlen bir tarikat şeyhidir; zahiren ve batınen hakikat ehlinin imamıdır; tasavvufa ve marifete ait hususları her yönüyle yaşayarak bunlara hayat vermiştir. Onun değeri ve yüceliği hakkında düşünen kimse işin içinden çıkamaz. Zira rüzgârların etkileyemeyeceği kadar büyük bir buluta benzer; duaları yedi kat gökyüzüne ulaşır ve dualarının bereketi âfâkı doldurur. Ben onun hakkında bir şeyler söylüyorum, ama o benim onu vasfettiğim şeylerden daha yücedir; ve onunla ilgili yazdıklarımı gerçekten yaşamıştır.

Ben şuna inanıyorum dediğimde elimde yapacak başka bir şey yok.

Bırak câhili, cehâleti bizim düşmanımız zannetsin.

Allah'a ve İbn Arabî'yi din adına delil kılana yemin ederim ki,

Benim söylediklerim onun menkıbelerinin sadece bir bölümünden ibarettir.

Söylediklerim yeterli değildir, sözlerim sadece benim eksikliğimi gösterir.

İbn Arabî'nin eserlerine gelince; bunlar coşkun denizler gibidirler ki, içlerindeki cevherlerden dolayı ne evveli ne de sonu bilinir. Hiç kimseye onun eserlerine benzer kitaplar yazmak nasip olmamıştır. Bununla birlikte Cenâb-1 Hak onun kitaplarının değerini bilmeyi sadece ehline tahsis etmiştir. İbn Arabî'nin kitaplarının bir özelliği de şudur ki, onları okuyan ve mütalaaya devam eden kimse çözülmesi zor olan hususları ve problemleri kolaylıkla çözebilir.

Allah'a hamd, resûlüne salat olsun.

Şayet (fetvâmda) bir noksanlık görürsen bu noksanlığı gider.

Çünkü noksanlıktan uzak olan sadece Cenâb-1 Hak'tır."

Mısırlı Sûfî ve Fakîh İbn Ebi'l-Mansûr (öl:682/1283) ise İbn Arabî'ye olan hayranlığını "O iktisâb edilen (kesbî) bilgi ile Allah vergisi olan vehbî bilgiyi birleştiren sûfî akımın en büyük âlimidir. Tevhid (Allah'ın birliği) akîdesi onun ilmine, ahlâkî prensiplerine ve mânevî hayatına tamamıyla hâkim olmuştu. O, kendisinin zâhirî varlığına hiç dikkat etmedi. Bundan dolayı O, bazen kabul edilebilirken, bazen de tahammül edilemez durum-

Süleymaniye Kütüphanesi Nâfiz Paşa bölümündeki 685 numaralı yazmada fetvânın, *Tefsir* ve *Tavâli* sahibi Kadı Beyzâvî tarafından kaleme alındığı belirtilmektedir. Bk. Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paşa, no: 685, vr. 2b-3a. Fetva ile ilgili ayrıca bakınız; Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, no: 271, vr. 33b-34a; Lâleli, no: 3720/9; Hacı Mahmud Efendi, no: 2522.

daydı." diyerek belirtir.62

"Şam'daki âlimlerin onun fâsık olduğuna inandıkları söylendi. Ardından "Sen ne düşünüyorsun? veya senin onun hakkındaki kanaatin nedir?" diye sordular. Ben de hemen "Her kim İbn Arabî hakkında fâsıktır diyorsa aslında kendisi fâsıktır. İşte şeyh hakkındaki kanaatim budur" şeklinde cevap verdim. Ve bunu açıkça söyledim.

Yalanlarına gelince, onlar söylediklerini söylemişlerdir. Allah onların sözlerinden münezzehtir. Zira sözleri, yalan, iftira ve hatta sadece lânetli şeytanın vahyidir. Şeytanın çağrısına kulak vermiş ve ahlâkıyla ahlaklanmışlardır. Şeytan da onları cehenneme giden yola sevketmiş ve saptırmıştır."

Diğer bir âlim, Mecdüddin el-Firûzâbâdî (ö.817/1415) şöyle der: "Muhyiddin İbn Arabî bilgisi ve yaşayışı açısından şeriat ehlinin imamı, amel ve ilmi açısından tarikat ehlinin mürebbîsi, zevk ve anlayış itibariyle onların şeyhlerinin şeyhidir. Ona nispet edilen kitapların okunması, okutulması ve ihtiva ettikleri bilgilerin kullanılmasına gelince, eğer ehli tarafından okunur ve okutulursa caizdir; itikâdı sağlam olan eserlerine bakabilir. Bu vasıfları taşıyan bir kimsenin şeyhin eserlerine bakması (dinî hususlar-

İbn Hacer, Lisânu'l-Mîzân, 5/315; İbnu'l-Imâd, Şezerâtu'z-Zeheb, 5/196; el-Mekkarî, Nefhu't-Tîb, 571.

Abdürrezzak Tek, İbnü'l-Arabi'yi Savunan Afrikalı Bir Sufi: Ali B. Meymun el-Mağribi, Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-I), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 297-329.

daki) müşküllerini çözmesine yardımcı olacaktır. Zaten aksi düşünülemez. Zira İbn Arabî Kur'ân-ı Kerîm'i yetmiş küsür ciltte tefsir etmiş, "Ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik." âyetine kadar gelmiş ve bu âyette iken Cenâb-ı Hak şeyhin ruhunu almıştır. Bütün bunlar İbn Arabî hakkında en büyük, en tam ve en güçlü delillerdir. Öyle ki bu hususu ancak inatçı ve münkir olan inkâr edebilir."64

İbn Hacer Askalanî hazretleri de İbn Arabî hazretlerini müdafaa sadedinde fetva yazanlardandır:

"Allah'ım bizi iftira etmekten ve hataya düşmekten koru. Nitekim Peygamberimizin "Allah kaza ve kaderini gerçekleştirmek istediğinde akıl sahiplerinin aklını alır Kaza ve kaderini gerçekleştirdikten sonra ise akıllarını onlara geri verir ve böylece ibret almalarını sağlamış olur." 65 mealindeki sözü bu hususu ifade etmektedir.

İbn Arabî sahili olmayan engin bir deniz gibidir. Öylesine büyük bir okyanustur ki dalgalarının sesi duyulmaz.

İbn Arabî'yi vasfedebilecek ne bir sıfat ne bir hâl ne

Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paşa, no: 685, vr. 3a-b. Bazı eserlerde Ebü'l-Kâsım el-Beyzâvî tarafından kaleme alınan fetvâ Firûzâbâdî'ye nispet edilmiştir. Öte yandan Firûzâbâdî'nin fetvâsının içeriğinin Beyzâvî ile benzerlik arzetmesi de dikkat çekicidir. Örneğin bk., Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, no: 2415, vr. 164b-165a; Fatih no: 5376, vr. 117b118b; Nâfiz Paşa, no: 685, vr. 3b-4a; İbnü'l-İmâd, Şezârâtü'z-zeheb fî ahbâri men zeheb, tahk.: Abdulkâdir Arnaut, Mahmud Arnaut, Dâru İbn Kesîr, Beyrut 1991, c. VII, s. 338.

Hadisin ilk kısmı İbn Hacer'in Lisânü'l-Mîzân (Beyrut 1986, c. V, s. 366) adlı eserinde geçmektedir.

de hir makam vardır.

Kim ben şeyhi anlattım derse bilsin ki onun hakkında hiçbir bilgisi yoktur." 66

Bu durum, tanınmış meşhur âlimlerden Celâleddin es-Suyûtî (öl: 911/1505) tarafından kaleme alınan, Burhaneddin el-Bigâî'nin (öl: 875/1470) "Tenbihu'l-Ğabî bi-tekfir İbnu'l-Fârid ve İbn Arabî" isimli eserine karşı İbn Arabî'yi savunan "Tenbihu'l-Ğabî bi-Tebrieti İbn Arabî" isimli eserde tafsilatıyla ele alınır. 67

İmam Suyuti şöyle demektedir:

"Geçmişte ve günümüzde İbn Arabî hakkında ihtilaf eden insanlar temelde şu üç gruba ayrılmışlardır. Bunlardan (ilk) grup; onun velî olduğuna inananlardır ki, doğrusu da budur. Mâlikîlerin imamı Tâceddin b. Atâullah ve Afîfüddin el-Yâfi'î bu gruptandır. İbn Arabî'nin velâyetine inananlar onu çokça övmüş ve onun marifet sahibi olduğunu söylemişlerdir. (İkinci) grup, İbn Arabî'nin dalâlete düştüğünü zannedenlerdir, fakihler böyledir. Üçüncü grup ise İbn Arabî (şeyh) hakkında susmayı tercih edenlerdir.

9

 $[\]leftarrow$ Hâfiz ez-Zehebî $Mîz \hat{a}n$ adlı eserinde böyle yapmıştır.

⁶⁶ Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paşa, no: 685, vr. 5a.

⁶⁷ İbnu'l-İmâd, Şezerâtu'z-Zeheb, 5/191-192; Haccâc (Muhammed Fevkî Haccâc) Mevâkıf mine't-Tasavvufi'l-İslâmî, Dirâse tahlîliyye li-Tefsîri'l-İnkâr ala's-Sûfiyye, 126-138; Kahire; 1404/1984.

⁶⁸ Hâfiz Şemseddin Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Mîzânü'l-i'tidâl fî nakdi'r-ricâl, tahk.: A. Muhammed Muavvaz, A. Ahmed Abdülmevcûd, Dârü'l-kütübi'l-ilmiyye, Beyrut 1995, c. VI, ss. 269-270.

Öte yandan başlangıçta sûfîler ve İbn Arabî hakkında ivi düşünmeyip sonrasında bu fikrinden vazgeçenler de ki. İzzeddin Abdüsselâm bunlardandır. Abdüsselâm önceleri İbn Arabî'nin değerini düşüren sözler sarf ederken sonrasında onun kutup olduğunu söylemistir. Şeyh Tâceddin b. Atâullah'a göre bu durumun sebebi İzzeddin Abdüsselâm'ın daha önce fakihler gurubundan olması hasebiyle sûfîleri ve onların hâllerini inkâra meyletmesidir. [Onun şeyh hakkındaki olumsuz fikrinden vazgeçmesiyle ilgili söyle bir olay anlatılır]. Şeyh Ebü'l Hasan eş-Şâzelî hac yolculuğundan döndükten sonra evine dahi uğramadan doğruca İzzeddin Abdüsselâm'ın yanına gider ve Hz. Peygamber'in ona selâm yolladığını söyler. Bu durumdan etkilenen İzzeddin şeyhin meclisine katılır ve sûfîleri methetmeye baslar. Zira artık sûfîlerin yollarının hakikatini anlamış ve hatta onlarla beraber sema meclislerinde raks etmeye başlamıştır.

Diğer taraftan Şeyhülislam Şerefeddin'e İbn Arabî hakkında sorulduğunda sükût etmiş ve bunun daha doğru olduğunu söylemiştir. Zira ona göre Şeyh hakkında iyi veya kötü bir şey söylemeyip susmayı tercih etmek takvâ sahibi kişilere uygun olan bir tavırdır."69

Ayrıca İmam Suyûtî, bizim burada zikrettiklerimiz haricinde İbn Arabî hazretleri hakkında güzel düşünceler besleyen âlimlerin isimlerini vermiştir ki, onlar şunlardır:

"Şeyhülislâm Şerefuddîn el-Münâvî (öl.757/1356),

Süleymaniye Ktp., Lâleli, no: 1512, vr. 53a.

Kādi'l-kudât el-allâme Sirâcudîn el-Hindî el-Hanefî (öl.773/1371), Sevh Velivuddîn Muhammed b. Ahmed el-Melevî (öl.774/1372), Ebû Zer Ahmed b. Abdullah el-Acemî (öl.780/1378), Sevh Bedruddîn Ahmed b. Sevh Serefuddîn Muhammed b. Fahruddîn b. es-Sahib Bahâuddîn b.Hanâ b. es-Sahib (öl.788/1386), Şemsuddîn Muhammed b. İbrâhîm b. Yakûb (öl.790/1388), Ebû Abdullah Muhammed b. Selâm et-Tavzerî el-Mağribî (öl.800/1398), Semsuddîn Muhammed b. Ahmed es-Sûfî (öl.801/1399), Seyh Necmuddîn el-Bâhî (öl.802/1399), İsmâil b. İbrâhîm el-Cebertî ez-Zebîdî (öl.806/1403). Kāmûs Sahibi Mecduddîn eş-Şirâzî (öl.817/1414), Alâuddîn Ebu'l-Hasan b. Selâm ed-Dimeskî eş-Şâfiî (öl.829/1426), Kādi'l-Kudāt Semsuddîn el-Busâtî el-Mâlikî (öl.842/1438), Burhan el-Bukāî (öl.885/1480)."70

Şâfiî fakîhi Ebû Zekeriya el-Ensârî, *Şerhu* ravzi't-tâlib⁷¹ adlı eserinin ridde bölümünde İbn Arabî hakkında şöyle demektedir:

"İbn Arabî ve ona bağlı olanlar Müslüman ve iyi kimselerdir. Sözleri diğer sûfîlerin kullandıkları sözlere benzer. Bu söz ve ıstılahlarla kastettikleri şey doğrudur. Zira İbnü'l-Arabî'nin veli olduğu hususunda Şeyh Tâceddin b.

4

Ferzende İdiz, İmam Suyuti'nin İbn Arabi'ye Dair Bir Risalesi: Tenbihü'l-Ğabi bi Tebrieti İbn Arabi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 14, say:1, s. 329-356.

Ebû Yahya Zekeriya el-Ensârî, Esna'l-metâlib şerhu ravzi't-tâlib, tahk.: M. Muhammed Tamir, Dârü'l-Kütübi'l İlmiyye, Beyrut 1422/2001, c. VIII, s. 295.

Atâullah ve Şeyh Abdullah el-Yâfi'î gibi bir çok âlim ve ârif hem fîkirdir. İbnü'l-Arabî'nin eserlerinde zikrettiği "Tevhid denizine dalan kimsenin zâtı Hakk'ın zâtında, sıfatları da O'nun sıfatlarında kaybolur. Böylece kişi mâsivâdan bütünüyle uzaklaşır." şeklindeki sözlerin hulûl ve ittihad olarak değerlendirilmesi ibare ve ifadenin yetersizliğinden dolayıdır. Yoksa zannedildiği gibi değildir. Allah'a yemin olsun ki, şeyh bildiğini yazmış, şâhid olduğunu da bilmiştir. Yani o eşyanın hakikatine şahid olmuştur. Fakat aklın bunu idrak etmesi mümkün değildir. Sonuç olarak denilebilir ki şeyh söz konusu olduğunda sözlerinin ve sözleriyle murad ettiklerinin doğru olduğunu kabul etmek daha doğrudur."72

Haleb'in Şâfiî müftüsü Abdülvehhâb el-Urzî İbn Arabî'yi fetvasında şöyle savunmaktadır: "İbn Arabî'yi küfürle itham eden ve onun hakkında sû-i zanda bulunan vâiz ona iftira etmiştir. Hatta söyledikleri birçok yönden kendisinin küfre düşmesine sebep olmuştur. Şöyle ki:

"Vâiz şeyh hakkındaki olumsuz sözleriyle âlimlerle alay etmiş olmaktadır ki, Allah Teâlâ bu hususta şöyle buyurmaktadır: 'De ki Allah'la onun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyorsunuz?' 73

Sâlihler ve velîlerle alay etmiş demektir. Nitekim Hz. Peygamber 'Her kim benim velime düşmanlık ederse ona

Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paşa, no: 685, vr. 5b.

Tevbe Suresi, 9/65.

savaş açarım '74 buyurmuştur.

İdâreciler ve kadılarla alay etmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde 'Sultana ihanet edene Allah ihanet eder' buyurmaktadır.

Hâlbuki İbn Arabî'nin veliliğine âlimlerden, sâlihlerden ve velîlerden birçok kimse şehâdet etmektedir ki, Kadı Zekeriya ve İbn Abdüsselâm bunlardandır. Bu zât vefat edeceği zaman geride bıraktıklarının en zâhid olana verilmesini vasiyet etmiş ve bununla İbn Arabî'yi kastetmiştir. Yine es-Suyûtî, şeyhimiz Hüseyin b. el-Besyûnî (veya es-Suyûtî), el-Yâfi'î ve önde gelen birçok âlim ve velî, İbn Arabî'nin velâyetine şahitlik etmiş, onun hakkında sayılamayacak kadar çok menkıbe anlatmışlardır.

Şu halde İbn Arabî'yi tekfîr etmek küfürdür, ona sövmek fısktır, ona buğz etmek Hak'tan uzaklaşmaktır, onu küçümsemek dinden dönmek demektir. Dinden dönenin ve bu hususta ısrar edenin durumu bellidir; boynu vurulur ve cesedi köpeklerin önüne atılır. Bununla birlikte eğer şeyhe küfür isnad eden kimse yaptığına pişman olur ve tevbe ederse durumu kadıya kalmıştır. Kadı gerekli gördüğü cezayı verir. Yani yaptığından dolayı halk arasında onu teşhir edebilir, hapsedebilir, dövebilir ve bulunduğu şehirden kovabilir."⁷⁵

⁷⁴ Buhârî, Rekâik, 38.

Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, no:1318, vr. 208a-b.

Yine bir Şâfiî fakîhi olan Burhâneddin el-İmâdî, İbn Arabî hakkındaki fetvasında şunları söylemektedir:

"Şayet bir kimsenin İbn Arabî ve takipçilerini küfürle itham ettiği tespit edilirse bu kişi, onun söylediklerini kabul edenler, onu dinleyenler ve ona katılanlar idareciler tarafından cezalandırılmalıdır. Zira bu kimseler onun söylediklerine karşı çıkmayarak suçuna ortak olmuşlar demektir. Ayrıca şeyhi küfürle itham edenin tevbe etmesi de şarttır.

Öte yandan velîliği ve iyi kimselerden olduğu tevâtüren sabit olan birisinin tekfir edilmesine gelince Şeyh Abdülkâdir el-Ebbâr'ın da belirttiği üzere -ki bu zât beş vakit namazını Emevî Camii'nde kılan, İslam ülkelerinin her yerinden âlimlerin kendisinden ilim öğrendiği ve verdiği hükümlere bağlı kaldığı bir kimsedir- bunu yapan kimse küfre düştüğü gibi onu dinleyen, söylediğini kabul eden yahut söylediklerini gizleyen kimse de küfre düşer. Dolayısıyla yeniden İslâm'a girmeleri gerekir (tecdîdü'l-İslâm). Aksi halde küfürleri sebebiyle öldürülürler, cesetleri köpeklerin önüne atılır ve malları beytü'l-mâle devredilir. Şeyh hakkında söylediklerini tevil etmeye çalışsalar da kabul edilmez.

İbn Arabî'nin sözleri Ömer b. el-Fârız ve Gazzâlî gibi daha önceki âlimlere dayanmaktadır. Nasıl ki, Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde zahirine inanmakla birlikte selef âlimlerinin yaptığı gibi tevil edilmesi ve manasının Allah'a havale edilmesi gereken birçok husus varsa aynı

şekilde şeyhin sözlerinin de tevile ihtiyacı vardır. Kadı Zekeriya'nın söylediği gibi onun sözlerinin diğer sûfilerin ıstılahlarından farkı yoktur. Diğer taraftan unutulmamalıdır ki, sûfîlerin sözlerinin sadece zahirlerine bakmak kişiyi yanıltabilir; bunların ıstılahî anlamları göz önünde bulundurulmalı ve buna göre tevil edilmelidir.

 (\ldots)

Sonuç olarak denilebilir ki, İbn Arabî'yi küfürle itham edip onun hulul ve ittihâda düştüğünü söyleyen kişi, onun yanında oturan ve sözlerini dinleyen kimseler günaha girmişlerdir. Ancak günahlarından tevbe etmekle kurtulamazlar. Zira gıybet ederek kul hakkını çiğnemişlerdir. Bırakın ilim ehlini sıradan bir Müslüman hakkında bile gıybet etmek büyük bir günahtır."

Hanefî fakihlerinden Muhammed b. Bilâl'in şeyhle ilgili kaleme aldığı fetvasında şu hususlara dikkati çekmektedir: "İbn Arabî'yi küfürle itham eden kişinin kendisi bu sözüyle küfre düşmüştür. İslâm dairesinden çıktığı gibi bütün amelleri de boşa gitmiş ve bu sebeple eşinden de boş olmuştur. Hatta bu kimse İbn Arabî'yi tekfir etmekle aynı zamanda Sultan Selim'i de tekfir etmiş olmaktadır. Çünkü Sultan Selim Han İbnü'l-Arabî'ye inanmış, onun görüşlerini benimsemiş ve Şam'da kabrinin bulunduğu yere büyük bir külliye inşa etmiştir. Yine İbnü'l-Arabî'yi küfürle itham eden kişi aynı zamanda Kadı Beyzâvî, Şeyhülislam İbn Hacer, Kadı Zekeriya

⁷⁶ Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, no: 1318, vr. 205b-207b.

el-Ensârî gibi önde gelen âlimleri ve onlara uyanları da küfürle itham etmiş olmaktadır. Nitekim Kadı Beyzâvî, İbn Arabî hakkındaki fetvasında ona inandığını, onun hâlen ve ilmen tarikat şeyhi, gerçekte muhakkiklerin imamı ve marifetleri canlandıran kişi olduğunu söylemiştir. Şeyhülislam İbn Hacer de İbn Arabî hakkında onun sahili olmayan engin bir deniz olduğunu belirtmiştir.

Ey kardeşim bilmelisin ki, keşf ve vecd ehline göre âlemdeki her şeyi Allah Teâlâ yaratmıştır. Bu sebeple eşyanın varlığı ilâhî hakikatlere dayanmaktadır ki, her kim bunu küçümser ve bununla alay ederse, eşyayı yaratanı küçümsemiş ve onunla alay etmiş demektir. Zira varlık dairesine giren her şey O'nun hükmüdür ve Allah tarafından yaratılmıştır. Zira Allah eşyayı hikmet sahibi oluşuyla (Hakîm) yaratmış olup var olan her şey O'nun istediği şekilde ve istediği zamanda ortaya çıkmıştır. Eşyanın hikmetini göremeyen bu konuda câhil demektir; bu konuda bilgisiz olan aynı zamanda eşyayı yaratan hakkında da bilgisiz demektir. Cehaletten daha kötü bir şey de yoktur."

Osmanlı'nın ve İslam âleminin en büyük âlimlerinden olan Kemalpaşazade hazretlerinin fetvası ise en dikkat çekici olandır:

"Bismillahirrahmânirrahîm

Kulunu ihlaslı âlimlerden ve peygamberler ve resulle-

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, no: 1318, vr. 204b-205b.

rinin vârislerinden kılan Allah'a hamd olsun. Salât, sapıtan ve saptıranların ıslahı için gönderilen Muhammed'e ve apaçık nurlu şeriatı uygulamaya çalışan onun yakınlarına ve ashabına olsun.

Ey insanlar! Biliniz ki, büyük şeyh, değerli önder, âriflerin kutbu, muvahhidlerin imamı Endülüslü Hâtem Tayy kabilesinden Muhammed b. Arabî, kâmil bir müctehid ve fâzıl bir mürşiddir. Şaşılacak menkıbeleri, olağan üstü hâlleri/kerametleri ve âlimler nezdinde makbul pek çok talebesi bulunmaktadır.

Onu inkâr eden hata etmiştir; inkârında ısrar ederse, dalâlete düşmüş olur. Bu durumda sultana gereken onu terbiye etmesi ve inancından çevirmesidir. Çünkü sultan doğruyu yaptırmak ve kötüden menetmekle memurdur.

İbn Arabî'nin birçok eseri vardır; Fusûsu'l-hikem ve el-Fütühâtü'l-Mekkiyye bunlardandır. Bu eserlerde yer alan meselelerin bir kısmının sözü ve mânâsı açık, ilâhî buyruğa ve şer'-i nebeviyyeye uygundur. Bir kısmı ise zâhir ehlinin anlayışına göre gizli olup keşf ve bâtın ehlinin anlayışına göre açıktır. Şeyhin meramını anlamayana bu durumda susmak düşer. Zira Allah Teâlâ: "İlmin olmadığı şeyin ardına düşme, çünkü kulak, göz ve kalbin her biri bu davranıştan sorumludur." buyurmaktadır. Allah doğru yola götürür, dönüs ve varıs O'nadır.

Bu fetvâyı Ahmed b. Süleyman b. Kemâl yazmıştır.

⁷⁸ el-İsrâ, 17/36.

Yüce Melîk onu affetsin."79

îmam Şa'rânî, Şeyhin eserlerine sonradan yapılan ilavelere dikkat çekmekte ve şu hadiseyi nakletmektedir:

"Yahya b. Muhammed el-Mağribi ile karşılaşınca, ona Fütühât'taki Ehl-i Sünnet akîdesine uymayan bazı konuları sordum. El-Mağribi, İbn Arabî'nin Konya'da kendi el yazısı ile kaleme aldığı metinle karşılaştırdığı bir nüshayı çıkardı; Fütûhât'ı ihtisar ederken gördüğüm ve tereddüt edip metinden çıkardığım yanlış fikirlerin hiç birisi el-Mağribî'nin nüshasında yoktu."80

Molla Camii'ye göre, onun aleyhinde bulunanların çoğu ya taklit ve taassuplarından, ya da onun tabirlerini anlayamadıklarındandır.⁸¹

Şeyhülislâm Ebussûud Efendi'ye Muhyiddin İbn Arabî'nin Füsûs isimli eserindeki şeriata uymaz gözüken bazı şeyler sorulduğunda, bu sözlerin başkaları tarafından onun kitaplarına sokularak iftira edildiğini; sultanın, bu eserlerin okunmasını yasaklayan emir çıkardığını söyle-

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, no: 3743 vr. 12b; 3565, vr. 2b; Nâfiz Paşa, no: 685, vr. 4a-b. Bu fetvalarla alakalı şu makaleyi okumanızda fayda vardır: Abdürrezzak Tek, İbnü'l-Arabi'yi Müdafaa Amacıyla Kaleme Alınan Fetvalar, Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2), [2009], say: 23, ss. 281-301.

Şa'rânî, age,16; Şa'rânî Fütûhât'ı, Levâkihu'l-Envâri'l-Kudsiyye' ve ,el-Kibritu'l-Ahmer' adlarını taşıyan iki ayrı kitapta ihtisar etmiştir.

Lâmii, Nefahat Tercemesi, İstanbul 1289, s. 623.

`` Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)

miştir.82

İbn Âbidîn, ed-Dürrü'l-Muhtâr hâşiyesinde dedi ki; "Muhammed İbn Ali b. Muhammed Hâtem-i Tâî el-Endülîsî büyük ârif İbnü'l-Arabî 560/1164 senesinde doğdu. 636/1238'da vefat etti. Salihiye'de defin olundu. Zerrûk ve diğerlerine göre bazı faziletlerinden dolayı zâkirlerin önderlerinden kabul edilmiştir. Her fenden anladığı için kendisine kavmi içerisinde Şeyhü'l-ekber nisbesi verildi. Bununla kastedilen ve diğer özellikleri Tabakâtü'l-Münâvî'de bulunmaktadır."⁸³

Kâtip Çelebi (ö.1067/1657) de bu konuda ehil olmayanların susması gerektiğine işaretle, 'Eğer bu şeyhlerin sözlerindeki anlaşılması güç yerleri anlayacak seviyede değilse, o makamdan dem vurmayıp, kendisini şek ve şüphe vartalarına düşürmesin.'84 ifadesini kullanmaktadır.

Bu hususta son olarak, İmam-ı Rabbanî hazretlerinin hükmünü belirterek konuyu bitirelim. Evvela, günümüzde bazı kimseler, haşa İmam Rabbani hazretlerinin İbn Arabî'yi tekfir ettiğini, onu kötülediğini söylemektedirler

http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=555.

Hür Muhammed Yücer, Bir İbn Arabi Müfaası: Çerkeşizade Mehmet Tevfik Efendi ve Levayıhu'l-Kudsiyye fi fedaili'ş-Şeyhi'l-Ekber Adlı Eseri, Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 331-351.

Katip Çelebi, *Mizanü'l-Hak* fi İhtiyari'l-Ehakk, (AÜİF Ktp) vv.1a-51b, 60.

ve bunun cevabı da verilmiştir.85

Hâlbuki İmam-ı Rabbanî hazretleri ne buyuruyor görelim:

"Şeyh'ten evvel gelen meşayih, bu babda konuşacakları zaman, işaret ve rumuzla konuşurlardı. Şerhi ve tafsilatı ile meşgul olmazlardı. O kimseler ki, Şeyh'ten sonra geldiler. Onların pek çoğu, Şeyh'i taklid etmeyi tercih etti. Onun ıstılahına uyarak kelâm yürüttüler. Biz sonradan gelen acizlere gelince, onun bereketlerinden feyz aldık. Onun ilimlerinden ve maarifinden dahi bolca hazza nail olduk. Allah Teâlâ onu bizden yana bolca mükâfatlandırsın."

"Şeyhü'l-Ekber'in, Peygamberlerin sonuncusu, ilm ve marifetleri velâyetin sonuncusundan alıyor' buyurması, bu fakîri şereflendirdikleri bu marifet içindir. Bu söz baştanbaşa şerîate uygundur. Fusûsu şerh edenler ise, bunun tashîhinde, doğru îzâh ve isbâtında çok zorlanmışlar ve velâyetin sonuncusu, nübüvvetin sonuncusunun haznedârı gibidir. Pâdişâh kendi hazînesinden bir şey alırsa, onun için bu işte hiçbir noksanlık lâzım gelmez' demişlerdir. İşin esâsı ise, bizim bildirdiğimiz gibidir. O zorlanmaların menşei, işin esâsına varamadıklarına dayanmaktadır. Velînin velâyeti, kendi Peygamberinin velâyetinin kısımlarından bir kısımdır. Velî ne kadar yük-

Harun Çetin, İttihatdan İhtilafa, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İs- — tanbul 2017, s. 356-360.

Mektûbât, III, 104; III, 79. Mektup, (II, 1497).

sek derecelere kavuşursa, kavuşsun, Peygamberinin derecelerinin kısımlarından bir kısım olmaktan ileri geçemez. Kısım ve parça ne kadar büyük olsa da, külden, yani bir şeyin bütününden küçüktür. 'Kül cüzden daha büyüktür' mantık kâidesi ve herkesin bildiği bir gerçektir. Cüz'ün külden, parçanın bütününden daha büyük olduğunu sanmak saflıktır. Çünkü bütün, o ve diğer parçalardan meydana gelmektedir."

İmam-ı Rabbânî hazretleri, İbnü Arabî'nin ilmî ehliyeti ile ilgili olarak mektuplarının birisinde şöyle der:

"İbn Arabî vahdet-i vücûd meselesinin ekseri tahkikatında haklıdır. Onu ayıplayanlar dahi doğruluktan uzak durumdadırlar. Yerinde bir davranış şu ki, bu meselenin tahkikinde ilminin çokluğu şanının üstünlüğü bilinmelidir. Onu reddetmek ve ayıplamak yerinde bir iş değildir."

İmam Rabbânî, Mebde ve Meâd, trc., Süleyman Kuku, İstanbul 2002, s.71-72.

⁸⁸ Mektûbât, III, 117; III, 89. Mektup; ; (II, 1525).

ŞEYH-İ KEBİR SADREDDİN KONEVÎ HAZ-RETLERİ KİMDİR?

Türkiye Selçukluları devrinin en tanınmış mutasavvıf, ilim ve fikir adamı olan Muhammed bin İshâk, künyesi Ebü'l-Meâlî, lakabı Sadreddîn hazretleri 1210 (H.606) tarihinde Malatya'da doğdu. Aslen, şeyhi gibi o da Endülüslüdür. 1274 (H.673) tarihinde Konya'da vefât etti. Kabri Konya'da kendi adı ile anılan câminin bahçesindedir.

Kendisi vefatından önce bu caminin yanına bir kütüphane yaptırmış ve birçok kitap vakfetmiştir. Bu kitaplar 1926 senesine kadar Konevî hazretlerinin dostları tarafından muhafaza edilmekteydi. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması sırasında bu kitaplar Konya Yusufağa Kütüphanesine taşınmıştır. Başlangıçta 208 adet olan bu vakıf kitaplardan 168 tanesi duruyordu. 1999'da Konya Yusufağa Kütüphanesinde vuku bulan hırsızlık olayında çalınan 113 kitaptan çoğu maalesef Konevî hazretlerine aittir. 89

Sadreddîn Konevî'nin babası İshâk Efendi, Anadolu Selçukluları nezdinde itibarlı, yüksek mevki sâhibi biriydi. Küçük yaşta babası İshâk Efendi vefat etti. Üvey babası Muhyiddîn İbn Arabî, Sadreddîn Konevî'nin terbiyesi ve yetişmesiyle meşgul oldu. Çok iyi bir tahsil gördü. Kelâm ve tasavvuf ilimlerine ait birçok kıymetli eserler yazdı.

Mikail Bayram, Sadru'd-din-i Konevî, s. 20, Hikmetevi Yayınla-

Türkiye Selçuklularının resmi tarihçileri İbn Bibi, Aksaraylı Kerimüddin Mahmud ve Niğdeli Kadı Ahmed ve anonim Selçukname'nin sahibi eserlerinde Sadreddin Konevî hazretlerinden bahsetmektedir.

Aksaraylı Kerimüddin Mahmud'un Selçukname'sinde Sadreddin Konevî hazretlerinden şöyle bahsedilir:

"Büyük Şeyh, Selçuk ülkesi Şeyhü'l-İslâmı idi. Bütün zamane şeyhlerinin en seçkini, devrinin ikinci İmamı Azamı sayılırdı. Hadis ilminde, manevi bilgilerde eşsizdi. Kendisine sultan divanlarında, Arap ve Acem diyarının halifesi diye hitap ederlerdi." "Bu İslâm şeyhinin göçmesinden sonra artık Müslümanlar arasında kemâl ve nur kalmadı."90

Muhyiddin İbn Arabî hazretleri Yavuz Sultan Selim Han için ne ifade ediyorsa, İbn Arabî'nin talebesi Sadreddin Konevî hazretleri de, Yavuz'un dedesi Fatih Sultan Mehmet Han için aynı şeyi ifade ediyordu. Zira kitaplarda Fatih'in Sadreddin Konevî hazretlerini çok sevdiği ve onun eserleri ile çok ilgilendiği yazılıdır.

Fatih Sultan Mehmed'in Konevî'nin eserlerini ilgiyle okuduğunu, onun yazma eser şeklinde olan ve Pertev Paşa Kütüphanesinde olan Miftahü'l-Gayb diye tanınan eserinin kapak sahifesinde Fatih'in ismi geçmekte ve bu nüshanın kendi özel kütüphanesi için hazırlattığını öğ-

Aksaraylı Kerimeddin Mahmut, Selçukî Devletleri Tarihi (Musâmeret el Ahyar) Müt. M. Nuri Gençosman, Ankara 1943, s. 200-201.

renmekteyiz. Fatih'in bu ilgisinden dolayı onun saltanat senelerinde bu eserin 4 şerhi yapılmıştır. Bunlardan biri, bizzat Fatih'in emri ile Simavlı Şeyh Ahmed İlahi tarafından yazılmıştır. Şeyh Ahmed İlahi, silsile-i aliyyenin büyüklerinden Übeydullah Ahrar hazretlerinin yanında yetismiştir.

Fatih, Sadreddin Konevî'nin vakfının kaydının yenilenmesini ve gelirlerinin arttırılmasını emretmiştir. Zira Fatih'in hocası Akşemseddin hazretleri bir müddet bu kütüphanede çalışmış idi. 91

Muhyiddîn İbn Arabî hazretleri, Sadreddîn-i Konevî'nin terbiyesi ile çok yakından meşgul oldu. Yetişmesine hususi ihtimam gösterdi. Muhyiddîn İbn Arabî'den Konya'da ilim ve feyz alan ve çok istifade eden Sadreddîn Konevî, hocası ile Halep ve Şam'a gitti.

Muhyiddîn İbn Arabî hazretleri Sadreddîn Konevî'ye nefsini terbiye yollarını öğretti. Sadreddîn Konevî günlerini riyazet ve mücâhede ile nefsiyle uğraşmakla geçirdi. Nefsiyle uğraşması öyle bir dereceye ulaştı ki, uyumamak için Muhyiddîn İbn Arabî hazretleri onu alır, yüksek bir yere çıkarır, o da düşme korkusuyla uyumaz tefekkürle meşgûl olurdu.

Bir gün annesine birkaç hanım gelip; "Sen zengin, itibarlı bir kişinin hanımı iken şimdi bir pîr-i Mağribî'ye Vardın. Hâlin nasıl, hayatından memnun musun?" dediler.

⁹¹ Mikail Bayram, Sadru'd-din-i Konevî, s.189-198.

O da: "Hâlimden memnunum. Gecimim de ividir. Lâkin gözümün nuru oğlum büyük sıkıntılar icindedir. Gecesi de gündüzü de yoktur. Efendim Muhyiddîn İbn Arabî kendisi kus eti yer, ballı serbetler icer, lâkin ciğerpâreme bir arpa ekmeği dahi vermez. Yememek ve icmemekten bir deri bir kemik kaldı. Üstelik onu da göremez olduk. Onu kimseye göstermez. Uykusu gitsin diye zenbile koyup bir yere asar." dedi. O akşam Muhyiddîn İbn Arabî hazretleri hanımından yine kızarmış bir tavuk istedi. Yeninmekten sonra Muhyiddîn İbn Arabî hazretleri hanımına: "Tavuğun kemiklerini bir yere topla." buyurdu. Kadıncağız kemikleri bir araya topladı. O zaman Muhyiddîn hazretleri; "Bismillah! Kalk git ey tavuk!" buyurdu. Allahü Teâlâ'nın izniyle hayvan et ve kemiğe büründü ve kanatlanarak uçtu. Bunun üzerine Muhyiddîn hazretleri; "Hanım! Oğlun böyle olduğunda ancak tavuk etini yiyecek." buyurdu. O zaman kadıncağız Muhyiddîn hazretlerinin ellerine kapanıp özür diledi ve can-u gönülden istiğfâr etti. Sonra oğlu Sadreddîn Konevî manevi dereceleri geçip büyük veliler arasına girdi.

Sadreddîn Konevî hazretleri anlatır: "Hocam Muhyiddîn İbn Arabî hayatta iken, benim yüksek makamlara kavuşmam için çok uğraştı. Lâkin hepsi mümkün olmadı. Vefatından sonra bir gün, kabrini ziyaret edip dönüyordum. Birden kendimi geniş bir ovada buldum. O anda Allahü Teâlâ'nın muhabbeti beni kapladı. Birden Muhyiddîn İbn Arabî'nin ruhunu çok güzel bir sûrette gördüm. Tıpkı sâf bir nurdu. Bir anda kendimi

kaybettim. Kendime geldiğimde onun yanında olduğumu gördüm. Bana selâm verdi. Hasretle boynuma sarıldı ve; "Allahü Teâlâ'ya hamd olsun ki, perde aradan kalktı ve sev gililer kavuştu, niyet ve gayret boşa gitmedi. Sağlığımda kavuşamadığın makamlara, vefatımdan sonra kavuşmuş oldun." buyurdu.

Yine kendisi anlatır: 1255 senesi Şevvâl ayının on yedisine rastlayan Cumartesi gecesi, rüyamda hocam Muhyiddîn İbn Arabî hazretlerini gördüm. Aramızdaki uzun konuşmalardan sonra, ona, Cenâb-ı Hakk'ın Esmâ-i Hüsnâ'sı ile ilgili kalbime doğan bilgileri arz ettim. O da; "Çok doğru, pek güzel!" deyince, ona; "Efendim! Hakikatte güzel olan sizsiniz. Çünkü bu ilimleri bana siz öğrettiniz. Siz olmasaydınız, bu ilimleri bana kim öğretirdi?" dedim. Mübarek ellerini öptüm ve; "Efendim! Bütün mahkûkâtı, her şeyi unutup Allahü Teâlâ'yı daimî olarak hatırımda tutabilmem için bu fakire dua ve himmetlerinizi istirham ediyorum." diye yalvardım. O da, benim bu arzuma kavuşacağımı müjdeledi ve uyandım."

Sadreddîn Konevî hazretleri, bundan sonra çok büyük manevi derecelere yükseldiğini, mânevî âlemlerin kendisine seyrettirildiğini, hiçbir zaman Allahu Teâlâ'yı hatırından çıkarmadığını, bir an bile unutmadığını Nefehât isimli eserinde bildirdi.

Sadreddîn Konevî hazretleri hocası Muhyiddîn İbn Arabî hazretlerinin vefatından sonra evliyanın büyüklerinden Evhadüddîn-i Kirmânî hazretlerinin sohbetlerine kavuştu. Ondan da yüksek manevi bilgiler tahsil etti. Sonra hac dönüşü Konya'ya gelip yerleşti. Orada güzel halleri ve kerametleriyle çok meşhur oldu."

Sadreddîn Konevî hazretleri Konya'ya geldiğinde, Çeşme Kapısı içindeki bir mescidde imamlık yapmaya başladı. O günlerde kendisini kimse tanımaz ve îtibâr etmezdi. O da tanımmayı istemezdi. Bir gün Selçuklu Sultanı Alâeddîn'e, şahtan kıymetli bir cevher hediye geldi. Sultan, kuyumcubaşısını çağırıp cevheri süslemesini emretti. Kuyumcubaşı, cevheri alıp giderken düşürdü. Sultan Alâeddîn cevherin düştüğünü görünce, veziri Sâhib-i Atâ'yı gönderip onu aldırdı ve bir yerde muhafaza etmesini söyledi.

Kuyumcubaşı dükkânına gelince, yolda cevherin düştüğünü anladığında korkudan rengi sarardı ve feryat edip; "Mahvoldum." dedi. Aklı başına geldiğinde, büyük bir üzüntü içinde bu hâlini yakınındaki câmide bulunan Sadreddîn Konevî'ye arz etmek istedi. Sadreddîn hazretleri onun hâlini öğrenince; "Ey kuyumcubaşı! Eğer sır aramızda kalır da kimseye söylemezsen, cevheri bulmamız kolay olur." buyurdu. Kuyumcu buna sevinip söz verdi. O zaman Sadreddîn Konevî hazretleri bir miktar toprak getirtip cevherin büyüklüğünü sordu. Kuyumcubaşı da; "Yumurta kadar." deyince, Sadreddîn hazretleri mübarek ağzının suyundan bir mikdâr katıp çamuru güneşte kuruttu. Çok geçmeden o toprak parçası misli bulunmayan bir cevher hâline dönüverdi. Sadreddîn hazretleri cevheri kuyumcuya verdi. Kuyumcu çok sevinip he-

men onu Sultan Alâeddîn'e götürdü. Sultan cevheri görünce, hayretler içinde kaldı. Vezîri Sâhib-i Atâ'ya emredip önceki cevheri getirtti. Vezir cevheri getirip Sultanın huzuruna koydu. Kuyumcudan bu işin sırrını açıklamasını istediler. Kuyumcu çaresiz kalıp başından geçenleri tek tek Sultana anlatıp, Sadreddîn Konevî hazretlerinin kerametini haber verdi. Sultan derhal hazırlanıp, Sadreddîn Konevî hazretlerini ziyaret için onun mescidine koştu.

Sultanın, Sadreddîn Konevî hazretlerini ziyaret ettiği mevsim, narların olgunlaştığı sonbahar mevsimi idi. Sadreddîn Konevî hazretleri ona bir tas içinde nar hediye etti ve bunları götürmesini söyledi. Sultan bu narları alıp sarayına döndü. Kaptaki narlara baktığında her birinin mücevher hâline döndüğünü gördü. Bunun bir keramet olduğunu anladı ve Sadreddîn Konevî'ye karşı sevgisi daha da fazlalaştı. Sonradan bu mücevherlerle Konya iç kalesini yaptırdığı rivayet edilmektedir.

Sadreddîn Konevî hazretleri Konya'da binlerce talebeye ders verdi. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sa'îdeddîn-i Fergânî gibi birçok hikmet ve tasavvuf ehli kimseler yetiştirdi. Zamanının en büyük âlimlerindendi. Kelâm ilmindeki yeri eşsizdi. Bu ilimde birçok ince meseleleri açıklığa kavuşturdu. Muhyiddîn İbn Arabî'nin "Vahdet-i vücûd" hakkında söylediklerini ve yazdıklarını dine ve akla uygun olarak izah etti.

Nasîruddîn-i Tûsî ile hikmete ait bazı meselelerde

mektuplaşmaları oldu ve aralarındaki uzun süren münazaralardan sonra, Nasîruddîn-i Tûsî aczini itiraf ederek, onun üstünlüğünü kabul etti. Sadreddîn Konevî'nin hayatı, zühd ve takva içerisinde geçti. Haramlardan çok sakınır, şüpheli korkusuyla mubahların fazlasından kaçardı. Hiç kimsenin kalbini kırmaz, dünya malına asla meyletmezdi.

ئاد Sultan Alâeddîn zamanında Hâce Cihân adında Konya'da çok zengin biri vardı. Malının hesabı bilinmezdi. Bu zenginin oğlu Sara hastalığına tutuldu. Derdine çarc bulunamadı. Zenginin ona çare için başvurmadığı tabip kalmadı. Bunun için çok para sarfetti. Lâkin hiçbir çare bulamadı. Hâce Cihân'ın yolu bir gün Sadreddîn-i Konevî hazretlerinin dergâhına uğradı. Derdini ona açıp; "Şu dünyada bir oğlum vardı. O da sara hastalığına tutuldu. Ne olur bu çaresize bir derman olun." dedi. Bunun üzerine Sadreddîn-i Konevî hazretleri ona oğlunun adını sordu. Hâce Cihân; "İsmi Alican, validesinin ismi de Hân'dır." dedi. Sadreddîn hazretleri hizmetçiden kâğıt kalem istedi ve Eûzü besmele okuyup; simillahillezî lâ yedurru maasmihî şey'ün fil erdı velâ fis semâî ve hüvessemîul alîm Eûzü bi kelimâtillah-it-tâmmâti küllihâ min nefsihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezât-iş şeyâtîn." yazdı ve dualar etti. Hâce Cihân eve gittiğinde oğlunun sara illetinden tamamen kurtulmus olduğunu gördü. Allahü Teâlâ'ya şükürler etti ve bunun keramet olduğunu anlayıp, Sadreddîn-i Konevî hazretlerine karşı sevgisi arttı.

- Horasan'dan bir derviş birçok yerler dolaşarak Şam'a gelmiş ve orada Sadreddîn Konevî'nin yüksek hal ve keramet sâhibi birisi olduğunu işitmişti. Bunun üzerine görmeden ona âşık oldu ve Konya'ya geldi. Sadreddîn-i Konevî hazretlerinin dergâhına uğradı. Derviş dergâhta misafir edilip, kendisine her gün nefis yiyecekler ve içecekler ikram edildi. Derviş, Konevî hazretlerinin sofrasının böyle zengin olmasına hayret etti. Oraya kim gelirse, sofra hazır olur ve istediği yiyecekler önüne gelirdi. Herkes ihtiyacı kadar yedikten sonra giderdi. Bu yiyecek ve içeceklerin eksik olduğu bir gün görmedi.
- 612 Acem divarından bir derviş birçok yerler dolaşıp birçok kimseler görüp Konya'ya gelmiş ve Sadreddîn-i Konevî hazretlerinin dergâhına misafir olmuştu. Sadreddîn-i Konevî hazretlerinin mal ve mülkünü, hizmetçilerinin çokluğunu görünce, içinden; "Keşke bu kişinin bu malları kendisine ayak bağı olmasaydı da hak yolda bulunaydı. Keşke Acem diyarına bir gidip de oradaki evliya ile münasebeti olsaydı. Kendisi için bu ne iyi olurdu." diye geçirdi. Bir zaman sonra bu düşüncesini Sadreddîn-i Konevî hazretlerine açtı ve; "Ey Efendi! Siz bir Acem diyarına gitseniz oradaki âlim ve velilerle görüşseniz bu dünyaya bağlılığı terk edip Cenâb-ı Hakk'a kavuşursunuz." dedi. Sadreddîn-i Konevî hazretleri dervişin bu sözleri üzerine; "Ey derviş! Pekâlâ, bu dediklerini kabul ettim. Gel gidelim." buyurdu ve birlikte Acem diyarına doğru yola çıktılar. On beş gün kadar yol gittikten sonra derviş, hırkasını Konya'da unuttuğunu hatırla-

yıp, aklı başından gitti ve yüzü üzerine yere düştü. Sadreddîn-i Konevî hazretleri dervişin yüzüne su serpip ayılttı. Derviş; "Ey arkadaşım! Ben dergâhınızda abdest almak için hırkamı çıkarmıştım. Onu unutmuşum. Şimdi hatırıma geldi de ondan fenalaştım." dedi. Bunun üzerine Sadreddîn-i Konevî hazretleri ona tebessüm edip; "Ey Acem dervişi! Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Biz bunca mal ve mülkü hizmetçileri geride bıraktık. Lâkin birisi hatırımıza gelmedi. Sen ise iki paralık hırkanı terk ettiğinde aklın başından gitti." buyurdu. Sonra o dervişi yolda bırakıp Konya'ya döndüler.

Sadreddîn Konevî hazretleri bir gün, Allahu Teâlâ'ya yalvarıp; "Yâ Rabbî! Sana layıkı ile ibadet, kulluk yapamadım ve seni hakkıyla tanıyamadım. Senin lutf ve ihsanına güveniyorum. Cennet'teki makamımı görmek arzu ediyorum." dedi. O gece bir rüya gördü. Rüyasında kıyamet kopmuş ve insanlar kabirlerinden kalkıyordu. Bu durumu kendisi şöyle anlatır:

"Beni de Rabbimin huzuruna götürdüler. Allahü Teâlâ meleklere emredip; "Alın Cennet'e götürün." buyurdu. Beni alıp Cennet'e götürdüler. Orada türlü türlü köşkler ve bahçeler vardı. Onları seyrettim. Bir bahçe vardı ki, onun meyvesi miskti. O esnada bir elma miktarı misk almak istedim ve aldım. İşte o esnada rüyadan uyandım. Uyandığımda sağ elimde bir avuç misk duruyordu. O miskin kokusu da her tarafı kaplamıştı. Bu miskin kokusu hocam Şeyh Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin bana hediye ettiği hırka-i şerife sirayet etti." buyurdu. Sadreddîn-i

Konevî hazretleri vefat ettiklerinde kefenine bu miskten konulruştur.

- Bi zaman Sadreddîn Konevî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Kâdı Sirâcüddîn ve başka âlim ve salih zatlar Konya'nın Meram Bağlarına gittiler. Mevlânâ hazretleri oradaki bir değirmene girdi ve uzun bir süre kaldı. Kâdı Sirâcüddîn değirmene girdi. Sonra da Sadreddîn-i Konevî hazretleri geldi. Değirmen taşını dinlediler. Sadreddîn-i Konevî hazretleri; "Ben de bu taşın Allahü Teâlâ'yı zikrettiğini, Sübbûhun Kuddûsün, dediğini işittim." buyurdular.
- Şems-i Tebrizî hazretleri Konya'ya gelince, Mevlânâ hazretleri devamlı bununla sohbet edip, hiç dışarı çıkmaz oldu. Konya'nın ileri gelen diğer âlimleri buna üzülüp, hep birden sehri terk ederek Denizli'ye gittiler. Bunu duyan Selçuklu Sultanı çok üzüldü. Cünkü âlimleri seven. onları koruyan biriydi. Bir Cuma günü Sadreddîn Konevî hazretlerinden ricada bulunup; "Ben âlimler arasındaki şeylere karışamam. Bu iş, padişahların karışacağı bir iş değildir. Ancak Cuma namazında âlimlerin bulunmaması şanımıza noksanlık verir. Lütfen bunları bulup getirin!" dedi. Sadreddîn-i Konevî hazretleri hemen katırına binerek yola çıktı. Bir anda kendisini Denizli'de buldu. Orada âlimleri bulup; "Cuma namazı vakti geçmeden Konya'ya dönmemiz lâzımdır. Sultanın kalbini kırmayınız; padişahlar, Allahü Teâlâ'nın emrini îfâya memur kişilerdir. Onlara karşı gelmek, onları üzmek hiç uygun değildir. Sonra Allahü Teâlâ'nın gazabına uğrarsınız." buyurdu.

Daha buna benzer birçok ikna edici sözler söyledi. Yanında evliyadan Ahî Evren de vardı. Âlimler ikna olur gibi oldular. Dediler ki: "Biz teklifinizi kabul edip gelecek bile olsak, Cuma vakti Konya'da bulunmamız imkânsızdır." Sadreddîn-i Konevî de; "Siz kabul edin, Allahü Teâlâ Müslümanları sevindirenleri mahcup etmez." buyurdu. Âlimler teklifi kabul edip, hemen yola çıktılar. Birkaç günlük yolu bir anda kat edip, Cuma vaktinden evvel Konya'ya vardılar. Sultan Alâeddîn buna çok memnun oldu. Sadreddîn-i Konevî hazretlerine olan sevgi ve muhabbeti daha da arttı. İslâm âlimlerine daima yardımcı oldu.

Sadreddîn Konevî hazretleri anlatır: "Rüyamda Fahr-i Kâinât efendimizi gördüm. Yanlarında Eshâb-ı Kirâm olduğu halde medreseye teşrif etmişlerdi. Sofranın ortasına oturdular. Bu sırada Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî de oraya gelip, uygun bir yere oturdu. Peygamber Efendimiz Mevlânâ'ya çok iltifat ettiler ve Hazret-i Ebû Bekr'e dönerek; "Yâ Ebâ Bekr! Ben, Celâleddîn ile, diğer peygamberlerin arasında öğünürüm. Çünkü onun öğrendiği ilim, işlediği amelin feyz ve nuru ile ümmetimin gözleri aydın olur. O benim oğlumdur." buyurdular. Mevlânâ'yı sağ tarafına oturttular. Peygamber Efendimiz bu rüya ile talebelerinden Mevlânâ'nın derecesinin yüksekliğine işaret buyurdular. Bu durumu diğer talebelere anlattım ki, onun hatırını gözetip ilminin yüksekliğini anlasınlar."

Bir gün büyük bir ilim meclisi kurulmuş ve Konya'nın büyükleri orada toplanmışlardı. Sadreddîn Konevî hazret-

50

leri de orada bir seccade üzerinde oturuyordu. Mevlânâ içeri girince seccadeye oturmasını teklif etti. Bunun üzerine Mevlânâ; "Sizin seccadenize oturursam, kıyamette bunun hesabını nasıl verebilirim?" dedi. Sadreddîn Konevî hazretleri de; "Senin oturmada fayda görmediğin seccade bize de yaramaz." deyip, seccadeyi oradan kaldırdı. Mevlânâ, Sadreddîn Konevî hazretlerinden önce vefat etti. Vasiyeti üzerine, cenaze namazını Sadreddîn Konevî hazretleri kıldırdı.

Ömrünü Allahü Teâlâ'nın kullarına hizmet etmekle, ilim ve edep öğretmekle geçiren Sadreddîn-i Konevî hazretleri dualarında:

"Yâ Rabbî! Kalbimizi senden başka şeye yönelmekten ve senden başkasıyla meşgul olmaktan temizle. Bizi bizden al, bizim yerimize bizi kendinle doldur. Bizi başkalarına ve şeytana oyuncak yapma. Bize nur bahşet. Dualarımızı çabucak, kendi istediğin şekilde kabul buyur. Sen işitensin. Sen bize yakınsın. Sen dualara icabet edensin." buyururdu.

Sadreddîn Konevî hazretleri vefat ettiğinde cenaze namazı büyük bir kalabalık tarafından kılındı. Vasiyetine uyularak kabri üzeri kapatılmayıp, açık bırakıldı.

Bir defasında Mevlânâ hazretleri Sadreddîn Konevî hazretlerinin dergâhına gitmişti. Karşılıklı durmuşlar, hiç konuşmuyorlardı. Bu sırada Sadreddîn Konevî'nin hizmetini gören dervişlerden olan Hacı Mâruf Kâşifî içeri girdi. Bu hizmetçi defalarca yaya olarak hacca gitmişti. Pek

çok velinin sohbetinde bulunmuştu. İçeri girince, Mevlânâ hazretlerine; "Fakr nedir?" diye bir sual sordu. Fakat hiç cevap vermedi. Bunun üzerine tekrar; "Fakr nedir?" diye sordu. Yine cevap vermedi. Tekrar tekrar sorunca, Mevlânâ hazretleri kalkıp gitti. Bunun üzerine Sadreddîn-i Konevî huzursuz olup; "Ey pîr-i ham! Neden vakitsiz sual sorarsın? Sordun cevap verdiler. Tekrar neden sordun?" deyince, derviş; "Ne cevap verdiler?" dedi. "Fakrın tarifini yaptı. O; "Allahü Teâlâ'yı tanıyınca, dil tutulur." hadîs-i şerîfi gereğince cevap verdi. Şimdi lâyık olan şudur ki, derviş, şeyhi huzurunda tam bir teslimiyetle bulunmalıdır..."

Sadreddîn-i Konevî hazretleri ömrünün sonlarına doğru şöyle vasiyette bulundu:

"Rabbime hamd eder, Resûlullah Efendimize salât ü selâm ederim. Ben yakînen inanıyorum ki, Cennet ve Cehennem haktır. Amellerin tartılacağı mizan haktır, doğrudur. Ben bu inançla yaşadım ve bu imanla vefat ediyorum.

Sevdiklerim ve talebelerim vefatımın ifk gecesinde Allahü Teâlâ'nın beni her türlü azâbdan bağışlaması ve kabul etmesi niyetiyle, yetmiş bin kelîme-i tevhîd yâni Lâ ilâhe illallah diyerek tevhîd okusunlar.

Defnedildiğim gün kadın, erkek, fakir, kimsesiz ve düşkünlere kör ve kötürüm olanlara bin dirhem sadaka dağıtılmasını vasiyet ediyorum.

Bekâr olanlarınız Şam'a hicret etmeye çalışsın. Çünkü yakında buralarda bir takım fitneler zuhur edecek ve çoğunuzun rahatı kaçacak ve size söylediğimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Cenâb-ı Hakk'a havale ediyor ve O'na bırakıyorum. Dostlarım dualarında beni hatırlasın ve bana her türlü haklarını helâl etsinler. Benim bıraktığım bilgiler de onlara helâl olsun.

Allahü Teâlâ'dan kendim ve sizin için mağfiret diliyorum. Yâ Rabbî bana mağfiret et. Şüphesiz sen merhâmet edicisin."⁹²

Bugünkü türbe II. Abdülhamid Han zamanında ve O'nun emirleriyle Konya Valisi Ferid Paşa tarafından, 1899 yılında yeniden imar ve ihya edilmiştir. Sadreddin Konevî'nin otuza yakın eseri vardır.

- 1. İ'câzû'l-Beyân fî tefsiri Ümmi'l-Kur'ân,
- 2. Tebsiratü'l-müptedî ve tezkiretü'l-müntehî,
- 3. En-Nefâtü'l-ilâhiyye,
- 4. Şerh-i erbaîne hadis,
- 5. El-Müraselât beyne Sadreddin Konevî ve Nâsirüddin Tûsî,
 - 6. En-Nüsûsfîtahkiki't-tavri'l-mahsûs,
 - 7. El-Fükûkfîesrâr-ı müstenidâtı hikemi'l- Füsûs,
 - 8. Miftâhü'l-gayb,

⁹² İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.9, s.247.

- 9. Şerhü esmâ'illâhi'l- hüsnâ,
- 10. Mir'âtü'l-ârifîn.
- 11. Vasiyyetü'ş-Şeyh Sadrüddin İnde'l vefat.

Bunlardan İ'câzû'l-beyân fîtevîli'l-Ümmi'l-Kur'ân (Fatiha Tefsiri), en-Nefatü'l-ilâhiyye (İlâhî Nefalar), Şerh-i hadîs-i erbeîn (Kırk Hadis Şerhi), el-Müraselât (Yazışmalar), en-Nüsûs fî tahkiki Tavri'l-Mahsus (Vahdet-i Vücud ve Esasları), el-Fükûk fî esrâr-ı müstenidât-ı Hikem-i Füsûs (Füsûsü'l-Hikem'in Sırları) ve Mir'âtü'l-ârifîn (Âriferin Aynası) adı altında Türkçe'ye çevrilmiştir. 93

Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, DİA, yıl: 2008, cilt: 35, say-fa: 420-425.

OSMANLI'DA İBN ARABÎ SEVGİSİ

Seiçuklu sultanlarına nasihatlerde bulunan ve onlardan hüsmükabul gören İbn Arabî'nin Selçuklular'dan sonra kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin doğuşunu ve çöküşünü önceden haber verdiğine inanılan rivayet de büyük ilgi görmüştür. Müneccimbaşı Tarihi'nde Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna işaret eden sahih rivâyetler bahsinde; İbn Arâbî'nin Osmanlı Devleti'nin şanının yüceliğini ve kıyamete kadar daim olacağını keşfettiği ifade edilerek, bu eseri Osmanlı'nın kuruluşundan yetmiş sene evvel (yani vefat tarihi olan 1240'tan 11 sene önce) kaleme aldığı belirtilir. 94

Yazma Eser Kütüphanelerimizde çeşitli nüshaları bulunan bu eserin ilginç ve önemli yönü; Osmanlı Devleti'nin doğuşundan 70 yıl önce bahsedilmiş olması ve kuruluştan yıkılışa değin Osmanlı tarihindeki mühim olaylara ilişkin esrârengiz işaretlere, mânevî müjdelere ve bir anlamda "ilmî kerâmetlere" yer vermesidir. O dönemde Osman Gâzi ve Osmanlı Devleti'nin ismi dahi anılmazken, devletin yakın bir zamanda kurulacağını müjdelenmesi enteresandır. Bunun dışında, Raşit Halifelerden sonra en mükemmel İslam devletinin Osmanlı Devleti olduğunu bildirdiği, Sultan Abdülaziz'in cülusunu ve katlını haber verdiği, Abdülhamid'in tahta çıkışı ve Yahudilerin Filistin'e yerleşme isteklerine karşı çıkacağı bilgisi ile

Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, Camiü'd-Düvel (Osmanlı Devletinin Kuruluş Tarihi, terc: Ahmet Ağırakça, Akdem Yayınları, İstanbul 2014, s. 68.

Vahdettin'in son padişah olacağı ve devletin yıkılacağı gibi rumuzlar bulunmaktadır.

Diğer taraftan Osmanlı'nın mânevî kurucusu Şeyh Edebâli'nin Şam'da öğrenim görürken İbn Arabî'nin sohbetlerine katılarak müridi olduğu rivayetiyle de Osmanlı İbn Arabî münasebeti pekiştirilmiştir. Yine devletin ilk resmî müderrisi Davud-1 Kayserî (ö. 1350) ve onun talebesi ilk şeyhülislâm Molla Fenârî de bu gelenek ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde (1517) uğradığı Şam'da ilk iş olarak İbn Arabî'nin kabrini aratması ve bulunan yere derhal mescid, medrese ve tekkeden oluşan bir külliyenin yapılmasını emretmesi de bu bağlantının önemli tezahürlerindendir.

Bazı medrese uleması tarafından, "nehre atılmalı ve atılırken de suyun üzerine sıçramamasına dikkat etmeli" fetvası verildiyse de Fususul Hikem bizzat Sultan III. Murad tarafından tercüme ettirilmiştir. Yine sultanların emriyle bazı ulemaya onu müdafaa eden risâleler yazdırılmıştır. ⁹⁵

Mesela Yavuz Sultan Selim Han'ın emriyle Şeyh Mekki Efendi ile Ahmed Meyli Efendi bir müdafaa kaleme almıştır. ⁹⁶

⁹⁵ Ali Kozan, Bir İbn Arabi Portresi: En Büyük Şeyh mi? En Kafir Şeyh mi?, Beyaz Tarih.

⁹⁶ Şeyh Mekki Efendi-Ahmed Meyli Efendi, İbn Arabi Müdafaası, derleyen: Halil Baltacı, İlkharf Yayınları, İstanbul 2011.

İbn Arabî hazretlerinin kabrinin açığa çıkması olayı rivayetlere göre şöyle olmuştur:

Yavuz'un onun kabrini keşfi ile alakalı, tercümede dipnotta verdiğimiz Evliya Çelebi'nin rivayetinden farklı olarak bir de şöyle bir vaka anlatılır:

Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden sonra Şam'da bir müddet kalır. Ordunun para sıkıntısı olduğu bir dönemde ünlü âlim Şeyh Muhyiddîn İbn Arabî'nin kitaplarından okur. Sultan onun kabrine gidip ruhu için dua etmek ister. Şam halkı Şeyh'in kabrini bilmiyorlardır. Bu konu araştırılır ve tellallarla bilenin ödüllendirileceği halka duyurulur. Kimse çıkmaz, yalnızca dağda koyun otlatan bir çoban gelir: "Efendim Kasyun dağının yamacında bir yer biliyorum, oradan ne koyunların birisi bir ot yer ne de oraya bir hayvan basar. Oranın otları kendi halinde büyür ve zamanı gelince de kurur gider. Zannım o ki aradığınız yer orasıdır" der.

Çobanın söyledikleri doğru çıkar. Kazılan yerde Şeyhü'l-Ekber'in cesedi hiç çürümeden durmaktadır. Sultan onun için bir türbe yaptırır ve defin işlemiyle bizzat ilgilenir. Defin bitince Şam halkının Şeyh hakkındaki bildiklerini öğrenmek ister. İleri gelenlerden bazı âlimleri ve güngörmüş kişileri huzura çağırır. Onlar da kendilerine intikal eden bir rivayeti sanki ağız birliği etmişçesine anlatırlar. Meğer vakti zamanında Şeyh, Şam halkının maddi şeylere düşkünlüklerinden yakınarak onlara nasihat etmiş, sonunda da ses tonunu yükseltip ayağını yere

Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)

vura vura "Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır!" diye haykırmış.

Halk, bu söz ile kendi inançlarına hakaret edildiğini, kendilerinin Allah'a taptıklarını, Şeyh'in bu sözüyle küfre girdiğini iddia ederek kadılara şikâyet etmişler ve onlar da Şeyh'in cezalandırılmasına hükmetmişler.

İbn Arabî ve Sadreddin Konevî hazretlerinin kabirlerini Sultan II. Abdülhamid Han'ın tamir ettirmesi onlara duyduğu muhabbetin bir nişanesidir.

"EŞ-ŞECERETÜ'N-NUMANİYYE Fİ'D DEVLETİ'L OSMANİYYE" TERCÜMESİ

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Fettah! Ya Alim!

Hamd, açıklanaçak seyleri Ehli İrfan için her vakit ve zamanda, Furkan'da (Kur'an'da) yerli yerinde açıklayan, el-Bâri Subhanehu ve Teâlâ'nın takdir ve irade ettiği hükümle, ziyadesiz ve noksansız hareket eden dolunayın, hareketlerinin sırlarıyla, iklimlerdeki ve şehirlerdeki olayların oluşumunu haber veren Allah'a aittir. O'na hamd ediyorum ki O, ihsanı bol olandır, O'na şükrediyorum ki O. örneksiz varatan, karsılıksız nimet vererek kullarına ihsanda bulunandır. Ben sahadet ederim ki; O'ndan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. O, el-Melik'tir, ed-Deyvan'dır. 97 Ve Adnan'ın 98 neslinden en özellerinin özelinin özünden seçilmiş olan, yaratılmışların efendisi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e șehadet ederim. Salât ve selam O'na, ailesine ve Kur'an'daki medihleri Allahu Teâlâ'nın şu ayeti ile gelen ashabina olsun:

"...Onlar Allah'tan lütuf ve rıza isterler..." (Fetih Suresi, 29)

Ey mülkün sahibi! Ey herkese hak ettiğini veren.

Adnan; Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın büyük atasıdır ve Hazret-i Resul-i Ekrem'in pak soyu onunla Hz. İsmail Aleyhisselam'a bağlanır.

Öyle salât ve selam ki; gece ve gündüz kurtuluş ve bağışlanma gününe kadar devam ettiği sürece devam eder.

Bundan sonra; İlk harf olarak kef (4) ve nun (4) harfleri hakkında Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

"Bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece: "Ol!" dememizdir. O da hemen oluverir." (Nahl Suresi, 40)

Cenab-ı Hakk, bununla ilminin gizliliğindeki kâinatın icadını, veryüzünün alcaltılıp serilmesini, göklerin yükseltilmesini ve (âlemdeki) farklı farklı sırlarını içinde barındıran bir halife yaratmayı murad etmiştir. Bu halifeyi "Âdem" olarak isimlendirmiş ve O'na geçmiş ve gelecek her şeyin ismini bir cümle ile öğretmiştir. Bu cümleyi İsrafil Aleyhisselam'ın Sur'a üfüreceği güne kadar, nesilden nesile aktarılması suretiyle zürriyetinden seçkin olanlara öğretmiştir. Ve bu büyük haberi neslinden gelecek olanların havassına öğretmesini O'na emretmiştir. O'ndan oğlu Şit, O'ndan da Enveş öğrenmiştir. Daha havassa öğretmesi seklinde İdris havassın sonra Aleyhisselam'a kadar gelmiştir. Bu şekilde nice devirler bitmiş, nice isimler geçmiş ve bu iş Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde bitmistir. Allahu Teâlâ, O'na (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) verdiği evvel ve ahir, zahir ve batın malumatları şu ayeti ile ifade etmistir:

"Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık." (En'am Suresi, 38)

Bu inkâr edilemez bir seydir. Mübin kitabımız (Kur'an), hakikat ilimlerinin ve yaratılış ilimlerinin tamamını ihtiva etmektedir ki bu ilimlere hiçbir şey uzak kalamaz. Burada muciz (mucize) işlerden biri de "Kur'an'ın anası" konumundaki "Sebu'l Mesani" olan Fatiha'dadır. O, hissî ve manevî ilimleri barındırmaktadır. Deneyimli ve uzman kişiler ve mütehassıs âlimler, bu sure üzerinde derinlemesine düşündüğünde, onda kapsamlı örnekler ve parlak, ışıltılı nurlar bulacaklardır. Daha ilk avetinden kapsadığı sırların bütün manaları ortaya çıkar. Hatta ba (ب) harfinin noktasında, bütün çağların sırları bulunur. 100 Bu tıpkı bir binanın temeli gibidir. İçinde ölümün sırlarını da barındırmaktadır, çünkü o, varlık dairesinin merkezi (noktası) ve ilahî nurların parıltısıdır. Bu daire, iki tarafından da tüm mertebeleriyle açık olarak bu noktayı kusatır. Tıpkı Aziz ve Hâkim olan Allah'ın Ars'tan ferse, mahvetmekten nakşetmeye, iklimlerin sınırlarını belirlemekten unsurların sunumuna kadar tertip etmesi gibi. Bu yüzden aziz kitabımız olan Kur'an gelen haberlerde, ayet-i kerimelerde ve sahih hadislerde,

B harfinin altındaki noktada, bütün semavi kitapların ve kâinatın esrarının toplandığı rivayet edilmektedir.

Seb'ül-Mesânî, Fatiha Sûresinin isimlerindendir. Seb'ül-Mesânî kelimesi, kavram olarak, Kur'ân'ın Hicr Sûresinin 87. âyetine dayanır. Övülen yedi âyet, Kur'ân'da sena edilen ve namazlarda tekrar tekrar okunan yedi âyet, Kur'ân'ın açılış sûresi olup mübarekiyeti yine Kur'ân ile bildirilen yedi âyet mânâlarına gelir

beyan çeşitleriyle, açıklama örnekleriyle zahiri olarak işaret edilmemiştir. Şer'i kitaplar ise bu tür malumatlarla yüklüdür ve Sahabenin büyüklerinin kalpleri, hükümdarlıkların haberlerinin ilmiyle doludur. ¹⁰¹

Bu ayetler ilke olarak Allah Teâlâ'nın seçtiği elçisini, gaybına muttali kıldığını kabul etmemizi gerekli kılmaktadır. Ancak bu avetlerde gecen elci/ler kimdir? Aralarında Mutezile bilginlerinin de bulunduğu ulema bu kelimenin peygamberleri anlattığını sövlemislerdir, Kur'an Hz. İbrahim Alevhisselama göklerin ve verin melekûtunun gösterildiğini sövle ifade etmektedir: "Bövlece biz İbrahim'e, göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun." (En'am Suresi, 75) Bu avet diğer insanlar için gayb olan göklerin ve yerin melekûtunun (harikulade, azametli ve muhteşem varlıklarının) Hz. İbrahim Aleyhisselama gösterildiğini belirtmekle, yukandaki elçi/lerden kastın peygamberler olduğunu söylemenin yanlış olmadığını göstermektedir. (Yinc Kur'an'da Hz. Yusuf Aleyhisselamın dilinden şöyle buyrulur: "Yusuf dedi ki; "Size rızık olarak verilen yemek, size gelmeden önce onu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği seylerdendir." (Yusuf Suresi, 37) Hz. Yusuf'un zindan arkadaslarının gördüğü rüyaları yorumlamadan önce söylediği bu sözler, ister onların rüyalarını yemek gelmeden önce yorumlayacağı, isterse ne tür bir yemek geleceğini haber vermesi şeklinde anlaşılsın, sonuçta Allau Teâla'nın öğrettiği bir ilim olduğunu belirtilmesi.

Gayb ilmine dair, gaybin bilinme imkânının olmasına dair Ebubekir Sifil hocamızın şu satırları muazzamdır: "Gayb âlemine ait bilgilerin Allah Teala dışında cin, melek, peygamber hiç kimse tarafından bilinemeyeceği iddiası aşağıdaki ayetler tarafından geçersiz kılınmaktadır.

[&]quot;Gaybi bilen O'dur. Gaybinı hiç kimseye izhar etmez. Ancak razı olduğu elçi müstesna. Çünkü o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler (koruyucular) koyar." (Cin Suresi, 26-27)

[&]quot;Ve Allah sizi gayba vakıf kılacak değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini seçer (ve onu gayba vakıf kılar)." (Al-i İmran Suresi, 179)

başkaları için gayb olan bir hususun Hz. Yusuf Aleyhisselam için gayb olmadığını anlattığı için konumuz ile doğrudan bağlantılıdır.

Hz. İsa Aleyhisselamın da şöyle dediği haber verilir: "Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izni ile hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm. Allah'ın izni ile ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm." (Al-i İmran Suresi, 49) Evlerin içi ve orada nelerin olup bittiği, dışarıdakiler için gayb olduğu halde, Hz. İsa Aleyhisselamın bunu bilmesi, gayba ait bir bilginin bir bilginin kendisine verildiğini gösterir.

Allahu Teâla'nın, "Katımızdan bir rahmen (ilim) verdiğimiz bir kul" (Kehf Suresi, 65-82) buyurduğu Hızır Aleyhisselam da gaybi bilgiye muttali kılınanlardandır. Hz. Musa Aleyhisselam ile aralarında geçen olayları anlatan ayetlerden anlasıldığına göre Hızır Aleyhisselam, Hz. Musa Aleyhisselam'ın bile vakıf olamadığı gaybi bilgileri bilirdi. Belirttiğimiz ayetlerde anlatıldığına göre, Hz. Musa, Hızır Aleyhisselam ile çıktığı yolculukta onun, bindikleri gemiyi delmesi, rastladıkları çocuğu öldürmesi ve kendilerini misafir etmeyen köy halkına ait yıkılmak üzere olan bir duvarı yeniden inşa etmesi karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Hızır aleyhisselam niçin böyle davrandığını ona izah etmis ve bindikleri gemiyi, yolları üzerinde bulunan ve sağlam gemilere el koyan zorba hükümdardan kurtarmak için deldiğini, çocuğu, büyüyünce mümin olan anne-babasına zarar vermemesi için öldürdüğünü ve duvarı da, altında köy halkından iki yetim çocuğa ait hazine bulunduğu, çocuklar büyümeden önce duvar yıkılıp hazine ortaya çıkmasın ve başkalarının eline geçmesin diye tamir ettiğini söylemiştir. Bütün bunlar geleceğe ait gaybi bilgilerin Hızır Aleyhisselam tarafından bilindiğini acık bir sekilde göstermektedir.

Ehl-i sünnet âlimleri, gerek Hızır Aleyhisselamın peygamber olmaması (veli olması) ihtimalinden ve (Saba kraliçesi Belkıs'ın tahtını Hz. Süleyman Aleyhisselama göz açıp kapayana kadar getiren kişi örneğinde olduğu gibi) Kur'an'daki başka delillerden, gerekse konuyla ilgili sahih hadislerden ve selef-i salihinden gelen nakillerden hareketle, Allah Teâla'nın salih kullarının keraİmam Ali, Ebu Hureyre, Huzeyfe b. Yeman radiyallahu anhum ve diğerleri gibi kâmil Sahabe ve Tabiinler, bu ilmin kadrini yücelttiler, kıymetini bildiler ve bunu açığa kavuşturdular. Bu ilim semaa¹⁰² ve davet yoluyla, muhakkıklar¹⁰³ dairesinin kutbu şeyhu'l ekber efendim Muhammed Muhyeddin Muhammed el-Arabî el-Hatimi et-Tai el-Endülüsi (radiyallahu anh)'da bitmiştir. Allah, bizi ondan faydalandırsın. Harf ilmini ve cifr

met göstermesinin mümkün ve vaki olduğunu söylemiştir. Kerametin bir çeşididin de gayb âlemine ait bir takım bilgi ve sırlara vukufiyetin teşkil ettiği açıktır. Dolaysıyla peygamberlerden başkasının da -yine Allah Teâlâ'nın bildirmesiyle- gaybi bilmesinin mümkün olduğunu söylemek gerekir. Şu farkla ki, Peygamberler gayba doğrudan vahiy veya rüya ile muttali kılınırken, veliler artık vahiy kesildiği için- rüya yanında keşif, ilham, hads gibi vasıtalarla gaybi bilgileri elde ederler.

Burada bir noktayı tekraren vurgulayayım: Biz, "izafi gaybi Allah Teâlâ'dan baskası da bilebilir" derken bunun ancak Allah Teâlâ'nın bildirmesi, bilinmesine izin vermesi veya bilinmesini mümkün kılacak sebepleri yaratması ile olduğunu söylüyoruz. Bu inceliği dikkatten kacıran veva meselevi bilerek saptıran kimseler, peygamberlerin veva velilerin gavbdan haber vermesini kabul etmenin sirk olduğunu söylerken, teknolojik gelismelerle yapılan tahmin veya gözlemlerin de bir tür "gaybden haber verme" anlamına geldiğini itiraf etmeye yanaşmıyorlar. Bir başka deyişle bir peygamber veya velinin gaybden haber verdiğini söylemek bu kimselere göre sirk oluvor. Ama bir bilim adamının "falan zaman su bölgeye yağmur yağacak, sıcaklık derecesi su olacak, su kadın bir erkek çocuk doğuracak, su hastanın su kadar ömrü kaldı..." tarzındaki gelecekle ilgili haberleri "bilimin harika işleri" olarak göklere çıkarılıyor. (Ebubekir Sifil, Hikemiyat, Rıhle Yayınları. İstanbul 2015, s. 46-48)

¹⁰² Semaa, İşitme demektir.

Muhakkık, hakikati araştıran kişi.

ilminin¹⁰⁴ sırlarını insaflı bir şekilde ele almış sapma göstermemiştir. Her bölge için kendisiyle alakalı haberleri, o bölgede bütün asırlar boyunca olan malumatları getirmiştir. Bu minvalden mezkûr imamın en güzel eserlerinden ciff dairesinde telif ettiği kitabına "eş-Şeceratu'n Numaniyye fi'd-Devleti'l-Osmaniyye" ismini vermiştir. Burada açık rumuzlarla, gizli ve illetli sırlarla konuşmuştur. Bu kitabı belli bir beldeye has tutmuş, diyarların haberlerinden onunla birleşen ve ondan ayrılan şeyleri haber vermiş, yine ondaki sevindirici ve zarar veren şeyler hakkında varid olanları anlatmıştır.

Bu ilim, kaza ve kader levhinde (levh-i mahfuzda) yazılı olanın icmalen bilinmesidir. Olmuş olan ve olacak olan herşey onda ayrı ayrı vardır. 'Cefr, levh-i kazadan ibarettir. Akl-ı küldür. Camı'a, levh-i kaderdir ki, nefs-i küldür. Bir taife iddia eder ki, Hazret-i İmam-ı Ali bin Ebi Talib (r.a.) yirmi sekiz harfi, en açık bir yolla Cefr cildinde vaaz eylemiştir. Ondan özel yollar ve muayyen şartlar ile, özel sözler çıkarılır. Bu sözlerden, kaza ve kader levhinde olanlardan bulunur. (Taşköprülüzade Ahmed Efendi, Mevzuatu'l-Ulum, c. 2, s. 1032)

MUKADDİME

Ey temiz kardeş ve ehl-i vefa kardeşim! Bilmelisin ki; muhakkak her ilmin şerefi, mevzusunun şerefine göredir. Bu ilmin mevzusu, Bâri-i Celle Teâla'nın kudretine delalet etmektir. Çünkü bu ilim, istinadı (dayanak) noktası olan harflerin hazinelerindeki gizli alametlerin işaretleriyle kaderin esrarını araştıran ilimlerdendir. Allah Teâla, kimi bu harflerin rumuzlarını (işaretlerini) anlamaya muvaffak kılarsa, kevni-dairevi çaplar üzerine konumlandırılmış astronomik kavuşumların delaletlerine bağlı cifir ilmine bağlı tüm esasları bilirler.

Ve ayrıca her ne şartta olursa olsun bunların tesirlerinin, dairenin parçaları üzerinde kendi zamanlarında etki eden olay ve vakıalarla ortaya çıkmasını da bilir. Eğer bu harflerin işaretlerini bilmezse bu sayılanları da bilemez. Ne vakit durum bizim beyan ettiğimiz gibi oldu; - Tevfik (başarı) Allah'tandır-. Bu haddi zatında yedi yıldız, on iki burç ve yirmi sekiz menzile bağlıdır. Hepsi de Aziz, Âlim, Mürid, Kadir ve Hâkim olan Allah'ın takdiriyle hepsini hareket ettiren bir dairevi nokta olan en büyük esas üzerinedir. Hakkaniyetli doğru derecelendirme bu şekildedir. Bunu anla. Allah Sübhanehu Teâla en iyi bilendir ve başarı ondandır.

112

Birinci Fasıl

Bu bölüm, Allah Teâlâ'nın şu ayet-i kerimesinde işaret edilen gayb anahtarlarının bilgisi hakkındadır. "Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları yalnızca O bilir." (En'am Suresi, 59)¹⁰⁵

Bil ki; bu anahtarların bilgisi insanların birçoğuna karışık geldi. Ve bu ayet-i kerimenin manasının anlaşılmasında farklılıklar ortaya çıktı. Bir grup, bu anahtarların bilgisini anlamaya hiçbir insanın gücünün yetmeyeceğini söyledi. Cenab-ı Hakkın has kullarının hülasasına, ezeli irade gereğince nispet bakımından (derece bakımından) farklı ihsanda bulunduğu için, bu anahtarların bilgisini idrak etmenin mümkün olduğunu söyleyenler de vardır.

Bilinemeyeceğini söyleyen grup zahirilerdir. 106 Cumhur ulema bu görüştedir. Delilleri "Hu" isminin Allah'ın zatına delalet ettiğidir. Onlar bu anahtarları yalnızca Allah Teâlâ'nın bileceğini söylerler. Hiçbir mahlûkun bunda önceliği yoktur.

Bilgiyi mümkün gören grup, peygamberlerin varisi olan hakiki âlimlerin havas olanlarının görüşünde olan bâtınilerdir. 107 Onların dayanakları, kalbi, riyazet 108 ile

Nefsi ıslah etmek için yapılan ibadetler ve perhiz olarak kısaca açıklayabiliriz.

Muhyiddin İbn Arabî hazretlerine atılan iftiralara, Sadreddin Konevî hazretleri bu ayetle giriş yaparak aslında en kısa cevabı vermiş oldu. 6 nolu dipnotu da bu cevabın izahı olarak okuyabilirsiniz.

Yanı lafzın zahirine göre mana verenler ve hüküm çıkaranlardır.

Burada batıni lafzından kasıt, sapkın, Ehl-i Sünnet dışı olan güruh değil, havas ilmine sahip olup, mecazi yolları kullanıp tevil yapan Ehl-i Sünnet alimleridir.

temizleyip beşeri vasıflardan kurtardıktan sonra ilahi ahlakla ahlaklanmalarıdır. Ve şu hadis-i kudsî ile işaret edilen nafile ibadetlerle yakınlaşmadır: Kulum bana nafile ibadetler ile yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum.

Hakk kimin kulağı ve gözü olursa artık ona gizli olan hiçbir şey sır olarak kalamaz. Çünkü ilahi isimlerin tecelligahı olur. Bu ilahi isimlerden biri de "Hu" ismidir. Kulluk sureti değil. Bunu anla. Bu iki grubun da görüşüdür ve ikisi de sözlerinde isabetlidir.

Hadis-i Kudsî. Sahih-i Buhari, Rekaik, 6502. Bu hadis şöyledir: Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah Teâla Hazretleri şöyle ferman buyurdu: "Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum. Ben yapacağım bir şeyde, mü'min kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüte düşmedim: O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem."

İkinci Fasıl

Anahtarların Bilgisi ve Taksimiyle Alakalı Kısım

Ey kardeşim bil ki; gaybî anahtarlar beşi kısma münhasırdır. Bunlardan gayrısı açmaz. İki büyük anahtar var ki onlar en büyük anahtarlardır. Bunlardan ilki melek vasıtasıyla enbiyaya verilen vahiy anahtarıdır. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa Aleyhisselamın; "Ben (nübüvvet duvarını) tamamlayan son kerpicim" hadisiyle işaret ettiği üzere onunla bu kapı kapanmıştır. 110

İkinci anahtar; ruhi ilhamdır. Bu bütüncül (küllî) bir temkin makamına¹¹¹ kavuşan her âlim içindir. İlhamın şartları onlar tarafından biliniyor. Bu iki anahtarın dışındaki anahtarlar üç kısımdır.

Buhari ve Müslim'de lafzı şöyledir: Ebu Salih Semani, Ebu Hureyre'den nakletti. Peygamber Efendimiz; "Benimle peygamberler zümresinin benzeri, şu kimsenin meseli ve benzeri gibidir ki, o kişi bir ev yaptırmış ve binâyı tamamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmış. Bu durumda halk binaya girip gezmeye başlarlar. Ve eksik yeri görüp hayret ederek: Şu bir tuğlanın yeri boş bırakılmış olmasaydı, dediler. Ben o yeri boş bırakılan kerpicim, ben Hâtemü'n Nebîyyîn'im (peygamberlerin sonuyum)" buyurduğu rivâyet olunmuştur "Sahih-i Buhari, Menakıb, 3534;Sahih-i Müslim, Fezail, 2287.

Bu ruhî bir makamdır ki, istikamet üzerine devam eden yüce halin sağlam ve istikrarlı olması makamından ibarettir. Kul, Hakk'a doğru yol almaya devam ettikçe halin sürekli değişmesi demek olan "telvîn" ehlidir. Çünkü bir halden diğer hale yükselir ve bir vasıftan diğer bir vasıfa intikal eder. Vuslat hâsıl olunca, sağlamlık ve istikrardan ibaret olan temkin hasıl olur. (Seyyid Şerif Cürcani, Tarifat, s. 108.)

Birinci Kısım

Bu kısım, Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vessellem)'nın haber verdiği nebevî hadislerden ve mustafavî¹¹² ihbarlardan (haberlerden) alınır. Bunu Hz. Ali (radiyallahu anh) ve onun gibi diğer sahabenin havassına gizliden vermiştir. Bunlar çoktur. Bunları kayıt altına almışlar ve bu işi de mükemmel şekilde yapmışlardır. Zamana ve olaylara göre bunlardan bircok gizli ilim cıkarmışlardır. Efendimiz Hz. Ali (radivallahu anh), iceriğini acıklayıp gizliliğini acığa cıkartan ilk kisidir ve buna cifr-i cami' ismini vermiştir. Bunun başlangıcı da Resulullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)'in vefatıyla olmuştur. Çünkü onun mübarek hayatları günlerinde ihtilaf kapıları kapalıydı. Ensar "bir emir bizden bir emir de sizden" dediğinde bu ihtilaf kapısı açıldı. İhtilaf, Hz. Ebubekir Sıddık Efendimize olan bey'atla tekrar kapandı. Daha sonra üc halifenin öldürülmesine kadar insanların içlerinde gizli kaldı. Sonra olan oldu. Bu olaylar meşhur ve malumdur. Hz. Ali'den günümüze ve daha sonrasına kadar bu ilimde tek bir kişi temayüz etmiştir. Bu zikrettiğimiz bölüm üc kısmın ilkiydi.

İkinci Kısım

Bu kısım, feleklerin hareketi ile kendi mertebelerinde düzenlenmiş yedi yıldızın hükmünü bilmektir. Bunların ortaya çıkışını doğuş, batış, kavuşum, birleşim, ayrılma devamlılık ve mertebelerindeki seyrini bilmektir. Hakk

¹¹² Peygamberî olan haberler.

Sübhanehu Teâla'nın onların hareketi gereğince yarattığı rüzgârlar, yağmurlar, yıldırımlar, şimşekler, depremler, fitneter, bolluk, pahalılık, farklı farklı hastalıklar, bu hastalıkların yılın dört faslında (mevsiminde) insan tabiatı ve mizacı üzerine etkileri ve unsurların¹¹³ tesirlerini bilmektir. Bu şekilde Allah Teâla'nın onlara yerleştirdiği esrar-ı Îlahi (Îlahi sırlar) bilinmiş olur. Çünkü bir şeyin başka bir şeye tesiri ancak Allah'ın izni, irade ve meşiyyeti (dilemesiyle) olur. Bu görüş, onlar kendi başlarına etki edicidir diyenlerin aksinedir. Allah bundan münezzehtir ve O irade etmede serbesttir. Eğer dilerse ateşte yakmayı yarattığı gibi Hz. İbrahim Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi onu bâtıl (geçersiz) kılabilir. 114

Yine suda boğma özelliğini yarattı ama Hz. Musa Aleyhisselam kıssasında onu iptal etti. Kesmeyi yarattı sonra onu Hz. İbrahim'in oğlu efendimiz İsmail

¹¹³ Ateş, hava, su, toprak.

Allahu Teâlâ buyurdu ki: "(İbrahim Aleyhisselama karşı cevap vermekten aciz kalan Nemrud ve adamları kaba kuvvete başvurma fikrini öne atarak) "Onu iyice yakın ve ilahlarınıza yardım edin! Eğer (onlara güçlü bir yardım) yapacak kimseler olduysanız, dediler.

⁽Bunun üzerine onlar onu büyük bir ateşe attıklarında) Biz: "Ey ateş! İbrahim'e karşı tam bir serinlik ve mükemmel bir esenlik ol, buyurduk." (Enbiya Suresi, 68-69)

Allahu Teâlâ buyurdu ki: "Hemen Biz Musa'ya: 'Asan ile denize Vur!' diye vahyettik. Böylece derhal yarıldı da sonunda her bir parça büyük bir dağ gibi oluverdi." (Şuara Suresi, 63)

Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)

Aleyhisselam kıssasında¹¹⁶ geçersiz kıldı. Bozma ve eksiksiz yaratma yalnızca O'na aittir. Bundan dolayı filozof ve hekimlerden¹¹⁷ müneccim olanları yalancıdırlar. Kim doğuşları, batışları ve astronomik hareketlerin hükümlerini bilip bu bilgisini burçlar, ince meseleler, ikinciler, üçüncüler, dördüncüler, beşinciler ve üzerine ittifak edilen usulleri, ıstılahlarıyla (terimleriyle) bilip sağlamlaştırırsa feleklerin ilmine uygun bazı bilgileri öğrenmiş olur.

Üçüncü Kısım

Bu kısım anahtarlar, harflerin yollarını ve tabiatları. sıcak, soğuk, nemli, kuru, hareketli, bileşik, sayı, düşüş, karışım, tadilat ve telaffuzlarını bilmekle elde edilir. Tabi bu da; bunları harf cetvelleri ile sayı vefklerine indiripkaldırarak zamanlarını tespit ettikten sonra olur.

Allahu Teâlâ buyurdu ki: "Derken o onunla birlikte koşturmaya ulaşmıştı ki: "Ey oğulcağızım! Şüphesiz ben uykuda görüyorum ki, kesinlikle ben seni boğazlamaktayım! Artık sen de bak ki ne şeyi düşünürsün!" dedi. O da: "Ey benim babam! Emrolunmakta olduğun şeyi yap! İnşallah beni pek yakında sabredenlerden bulacaksın!" dedi.

Ne zaman ki o ikisi tamamen teslim oldular da, onu alnının yanı üzere yıktı.

Biz de ona nida ettik ki: "Ey İbrahim! Muhakkak sen o rüyayı gerçekleştirdin. İşte sana! Şüphesiz biz güzel amelde bulunanları ancak böyle mükâfatlandırırız. Gerçekten de işte bu pek açık bir imtihanın elbette ta kendisi idi. Biz ona fidye olarak pek büyük bir kurbanlık verdik." (Saffat Suresi, 102-107)

¹¹⁷ Hikmet sahibi.

Bu kısma zayirçe¹¹⁸ ismi verilir. Zikrettiğimiz bu harfler, lemelifle beraber alfabenin yirmi dokuz harfidir. Bu harfler dört tabiatın her birine yedişer yedişer taksim edilmiştir.

Nâri (Ateş) Harfler: elif (†), he ($^{\circ}$), ti ($^{\perp}$), mim ($^{\circ}$), fe ($^{\circ}$), sin ($^{\circ}$), zel ($^{\circ}$)

Hevai (Hava) Harfler: cim (ج), ze (ف), kef (ك), sin (س), kaf (ك), se (ك), zı (ك)

Mai (Su) Harfler: dal (4), ha (7), lam (1), ayn (8), ra (1), hı (5), ğayn (8)

Türabi (Toprak) Harfler: be (ψ), vav (ϱ), ye (ϱ), nun (ϱ), sad (ω), te (ω)¹¹⁹, dad (ω)

Lamelif, tüm arifler tarafından bilindiği üzere onda iki zıttın birleşimi vardır. Onlar su ve ateştir. Tüm bu harfler tam olarak varlık dairesinin içinde dağıtılmıştır bölüştürülmüştür. Her bir harf için bir görev vardır. Bu iş haddi zatında bu minval üzerinedir. Allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi "Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin." (Mülk Suresi, 3)

Bil ki; tüm isimler ve isim verilenler bu harflerin koruması altındadır. Düz elif, insan cinsinin fertlerinin ilki gi-

Arapça metinde se (4) olarak geçmektedir, lakin doğrusu olan te'dir

Yıldızların vaziyet ve hareketleri ile hız ve yönlerini hesaplama ilmine ilm-i zîç denir. Takvim buna göre yapılır. Ehl-i simya, yıldızların ve burçların vaziyet ve hareketlerinden bazı hükümler çıkarıp geleceği keşfe çalışırlar ki buna zâyirçe denir.

bidir. Geriye kalan diğer harfler onun evladı gibidir. Nokta hepsinin aslıdır. Tamamı ise ezeli kahredici kudret kabzasındadır. Hakk Teâla ve Sübhanehu'nun izni dışında hiçbir hareket meydana gelmez. Yine O'nun izni haricinde hiçbir sükûnet de olmaz. Kâinatta olan her bir olay ilahi isimlerin eseri olup, Allah'ın iradesine uygun olarak yaratılmışların suretinde ortaya çıkmıştır. Biz bunları; olaylar ve vakıalar şeklinde isimlendiriyoruz. Yansıması ile yansımanın maksatları muhtelif olduğundan çok çeşitlenir. Bu üzerine ittifak edilendir, anla. Allah en iyisini bilir.

Durum bizim anlattığımız gibi olduğu için diyoruz ki: cifir ilmi¹²⁰, gayb ve felek ilmi¹²¹, harf ilmi¹²² olan bu üç kısım, ¹²³ usul ve kaidelerle bilinebilir. Bunlar mutlak olarak gayb ilmidir denemez. Çünkü gayb ilminin şartı iradeden ve kevni basitliklerden soyutlanmış olmasıdır. Eğer bu ilimler olmasaydı diğer ilimler bilinemezdi.

¹²⁰ Cifr ilmini evvelden açıklamıştık.

Felek ilmi; gökteki cisimlerin şekillerini, birbirlerine göre duruşlarını, âlem içindeki mevkilerini, birbirleriyle nispetlerini, cisimlerin miktarlarını, aralarındaki mesafe uzunluğunu, gök cisimlerinde meydana gelen şeyleri ve bunların burçlardaki hareketlerinden meydana çıkan hallerin her birini, kavuşma (içtima), ayrılma (iftirak) ve duruşlarının birbirinden farkları gibi hareketlerin yinc birbirine nispet edilmesiyle yeryüzünden meydana gelecek olayları bilmeyi konu edinir. (Farabî, İlimlerin Sayımı, (çev. A. Ateş. İstanbul, 1986, 97-98)

Harflerin sıcaklığı ve soğukluğu, kuru ve yaşlığı gibi özellikleri dikkate alınarak ayet ve hadislerden çıkarılan hükümleri konu edinen bir ilimdir.

ÜÇ kısım deyip, dört adet ilim saymasının sebebi gayb ilmini de fazlalık olarak zikretmesindendir.

Geçmiş âlimler vehben ve mukaddes (ilahî) feyz vesilesiyle bu ilimleri alırlardı. Vahiyle öğrenmeye gelince; bu çabalayarak kazanılacak bir şey değildir. Allah rahmetini ıstediğine verir. İlhamla olan bilgi ise yalnız ilahi lütufla olacak bir şeydir. Bunu bil ve düşün doğru yola ulaşacaksın.

Konu bizi bu noktaya kadar getirdi. Beş kısmı ve bazılarının aralarındaki farklara işaret ettik. O zaman sadede gelelim ve asıl konumuz olan Şeyh-i Ekber (radiyallahu anh)'in dairesinin açıklamasına dönelim. Bu daire eş-Şeceretü'l-Nu'maniyyetü'l-Mahsusatü bi'l-Devleti'l-Osmaniyye'dir. ¹²⁴ Bu dairenin rumuz, işaret, şifrelerine ve başka şehirler varken neden Mısır küresi şekli üzerine kurulduğuna dikkat çekelim. Muvaffakiyet (başarı) Allah'tandır.

Bu daireye Mısır'ı has kılması oranın başkasında olmayan, kendisine işaret edilen kürsiyyi'l-vaktin mahalli olmasındandır. Bununla alakalı diğer şehirler buraya tabidir. Yalnızca Mısır'a tahsis gereklidir. Bu şehir dünya üzerinde, tatlılık yanağındaki güzellik noktası gibi olduğundan ve en olgun sıfatlara sahip olduğundan dolayı tercih edilmiştir.

Alamet, işaret ve şifreler ise âlimlerin ıstılahı (terim) hikmetincedir. Çünkü açıktan söylemeye imkân yoktur. Gizli ilimleri açıktan söylemek edepsizliktir. Ve bu âlimlerin makamına yakışmaz. Eğer onlar gizli ilimleri açıktan söyleseler kevni hikmetin düzeninde bozulmalar ortaya

Osmanlı Devletine mahsus olan soy ağacıdır.

çıkar. Ve bunda işlevsiz kılma gibi durumlar da vardır.

"Mahrem odalardaki ay yüzler üzerine örtüleri örtmede ne de iyi yapmışlar."

Buradakilerin çözümü ile bu işaret ve şifrelerin bilgisini âlimlerin ıstılahını bilmeye bağlı kıldılar. Bu da bir mürşidden şifahi olarak telkin yoluyla alınır. Bunu anla.

İbn Arabî hazretleri şöyle dedi: Mısır dairesi ve onun boyutları mükemmel olmakla beraber, yöneticileri hile içindedirler, işlerin ağırlığından dolayı bir ayrılık (değişiklik) olacaktır. Ta ki; Mars ile Satürn mizan derecesinde karşı karşıya geldiği zaman daire Osman ailesinin elinden çıkacak.

Bil ki -Allah seni desteklesin- bu işte asıl olan İbn Arabî'nin bu daireyi çizmeden önce söylediği şu sözdür. "Cim'in Kaf'ı bittiği zaman Nehrevan bölgesinde iki büyük ordu¹²⁵ karşı karşıya gelince Selim'in Mim'i¹²⁶ ortaya çıkar. Hava unsurundan iki harf çarpışır. Dördüncüsü galip, beşincisi mağluptur. Bunda Fırat nehrine yakın Nehrevan bölgesinde iki azametli sultan arasında savaş olacağına dair delil vardır. Sin zafer sahibi olacak. Çünkü Sin hava unsurunun dördüncü harfidir. Kaf devrilecek Hatta Cim'in Kaf'ı bittiğinde devleti yıkılacak. Sonra buyurdu ki: Kaf (4), Sin için Mim'de bir kırandan diğen kırandan diğer kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan diğen kırandan

Burada kastedilen iki ordu Yavuz Sultan Selim Han'ın ordusu ile Kansu Gavri'nin ordusudur.

İbn Arabî hazretlerinin burada kastı, Yavuz Sultan Selim Handır ki, saltanatı 1512-1521 arasındadır.

rana kadar devam edecek. Devletinin süresi isminin harflerinin sayısıncadır. Bu da s-l-y-m'dir.

Mağlub olan Kaf, Cim'in Kaf'ıdır. Mısır ve çevresindeki bölgelere hâkim olacak. Çerkes 127 asıllıdır. İsminin anlamı kan suyudur. 128 Devletinin yıkılışı (ﷺ) 923'dür 129 Sözü edilen kıran (yıldızların buluşumu) bundadır. Buna o unsurdan sahip olan harf Elif'in ve Hı'nın 130 desteklediği Sin'dir. Bu Sin, Mısır'a hâkimiyetiyle Arap Yarımadasından Yemen'in etrafiyla birlikte Fas'ın (Mağrib) sınırlarına kadar olan tüm bölgeyi elde edecektir. Onun devleti onuncu asrın en iyi devleti olacaktır. Asırların kalanı Mars işaretinde tamamlanınca şu sözünde açıklanan işaret meydana gelir: "Mars ile Satürn mizan derecesinde karşı karşıya geldiği zaman daire Osman ailesinden çıkacak"

Allah seni manaları anlamaya, oluşları müşahedeye muvaffak kılsın. Bil ki; İbn Arabî hazretlerinin; "Osman ailesinden çıkacak" sözünden maksat, onlar zamanın belli bir döneminde hüküm vermekte bağımsız olmayacaklardır. Bu da Horasan bölgesinden gözlerin kendisine çev-

Memluklu Devleti, Çerkez Devleti diye de bilinir zaten.

İbn Arabî hazretlerinin burada kastettiği Memluk sultanı Kansu Gavri'dir ki, Yavuz Sultan Selim Han'a mağlup olmuştur ve öldürülmüştür. Sonra Mısır'da Tomanbay bir süre hüküm sürmüştür.

Burada da bir keramet izhar edilmiştir ki, Memluk Devleti'nin yıkılışı Hicri olarak 923 senesine tekabül eder.

Burada kastedilen Osmanlı ordusuna yardım eden ve daha sonra Tomanbay'ın idamından sonra Mısır'a idareci tayin edilen Hayırbey'dir. Allahu âlem.

rildiği (sahibüzzaman) ¹³¹ kıran sahibinin ortaya çıkmasıyla olacak. Ordusu Karaman'dan Nu'man'a ¹³² kadar yayılacak. Bu hâkimiyet döneminde bu kişiye bey'at gerçekleşecek. Maveraünnehr bölgesinden yardımcısının sancakları gelecek. Bu kişi Osmanlı'nın Sin'iyle zahiren beraberlik yapacak, mânen (bâtinen) ise hüküm ve tasarrufat kendisinde olacak.

Bu anlatılanlar, mizan derecesinin sonunda olan kıranda çıkacağına işaret edilenin çıkması sözünün anlamıdır. Bu ve çocukları Elif ve Nun'un sonuna kadar devam edecektir. Bu makamda duran kişinin ismi tasavvur edilir. Çünkü bu ismin sayılarında Meşrikdeki Demirkapı bölgesindeki bir arazide bir çobanın çıkması vardır. Askerlerinin sayısı ismi gibidir. Onun hükmü Karaman bölgesine kadar ulaşacak. Sahibu'l-babın korkusu onu bîtap düşürecek. O zaman ordusu parçalanacak ve yatağında ölecek. Başarıya ulaştıran Allah'tır. Ondan başka Rab yoktur.

İbn Arabî rahmetullah; "Mükemmel olmaya devam edecekler" sözüyle onda birçok olayın ortaya çıkmasını kastediyor. "Yöneticileri aldanıştalar" sözü ise yani bir

İbn Arabî hazretlerinin burada kastettiği Memluk sultanı Kansu Gavri'dir ki, Yavuz Sultan Selim Han'a mağlup olmuştur ve öldürülmüştür. Sonra Mısır'da Tomanbay bir süre hüküm sürmüştür.

¹³² Kirman ve Nu'man Eski Horasan'ın iki mıntıkasıdır. Şu anda İran Devleti toprakları içerisindedir. Allahu âlem.

Burada kastedilen Safevî şahı Nadir Şah olabilir, zira Horasan'da bir çoban iken şah olmuştur.

hile içindedirler. "İşlerin ağırlığından dolayı durumlar (oraya kalıcı olarak) tevdî edilmiş değildir" (ve lieskâlilumuri müvadaatun) sözüyle de, güç ve kuvvetinin devam etmeye ceğini kastediyor. Çünkü vedalaşma (ya da emaneten bırakılmış bir şey) ayrılmadır (kalıcı değildir). Zira Mars ile Satürn mizan derecesinin sonunda ayrılma şartıyla karşı karşıya gelir. Onlar çoğu zaman mizan derecesinin sonunda birleşir de böyle bir çıkış gerçekleşmezdi.

Üçüncü Fasıl

Bu fasıl, Silsilenin (Osmanlı) işaretlerine ilişkin ve adı geçen dairenin zımnındaki şeyler hakkında bir açıklamadır. Buna bağlı olarak gerçekleşen astronomik olaylara dikkat çekme hakkındadır.

Allah seni güçlendirsin. Bil ki; İbn Arabî hazretleri bu daireyi pergel noktası ile birleştirince dedi ki; "Sin Şin'e girince Muhyiddin'in kabri ortaya çıkacak." Çünkü o, basiret gözüyle keşf (keramet)¹³⁴ ve şuhud¹³⁵ yolundan baktığı zaman kabrinin Şam şehrinde olacağını gördü. Âl-i

Evliyanın, his ve akılla anlaşılmayan şeyleri, kalbine gelen ilhâm yoluyla bilmesidir.

Kalbi bir makamdır ki, İmam-ı Rabbanî hazretleri bu makamla alakalı şöyle buyurdu: "Cezbe (çekilmek) ancak bir üst makama olur. Daha üst makamlara çekilmez. Şühûd da böyledir. Bir makam görülebilir. O hâlde kalb makamında bulunup sülûk yapmadan (tasavvuf yolunda ilerlemeden) cezb edilenler ancak, kalbin üstündeki rûh makamına çekilirler. Ruhun şühûdünü şühûd-i hak bilirler."

Osman'dan isminin başı Sin olan zamanın ve kıranın sahibi ortaya çıkıncaya kadar bir zaman kabrinin yok olup kaybolacağını da gördü. Selim isminin harflerini ortaya çıkarıncaya kadar epey uğraştı. (Unutulup) kaybolduktan sonra kabrinin ortaya çıkması onun elinden olacağından dolayı ruhanî dairede ona "ey Sin" şeklinde hitap etti. Hitabında "Sen temkin makamı" ve zuhur sahibisin. Sen yardım alanlardansın" dedi. Sonra, "Sin Şin'e girince Muhyid-din'in kabri ortaya çıkacak" dedi. 137 Daha sonra

١

¹³⁶ Daha evvel acıklanmıştı.

¹³⁷ Gerçekten de Sultan Selim 21 Ramazan 923'de Şam'a gelmiş.

Zekioğulları Türbesi diye bilinen, üzeri çöplerle kaplı İbn Arabî'nin Salihiyye'deki türbesini ortaya çıkarmış, türbeyi yeniletmiş ve cami ile bir tekke inşa ettirmiştir. Evliya Çelebi, bu vakayı şöyle anlatmaktadır: "Allah'ın hikmeti bir gün Selim Han, Şam kışlağında, Kemalpaşazade ile kitap okurken Muhyiddin İbn Arabî'nin bir risalesinde "Sin Şına girdiğinde mezarım bellı olur." lafzını görüp bunu kendisine yoran rumuzları Selim Han inkar edermiş. Hemen: 'Efendi, Muhyiddin'i ziyaret edip kabrını de ortaya çıkaralım." diye Şam'ın yaşlı insanlarından sordular. Asla bir kimse bir şey söyeleyemedi. Bazıları, mezarı Şam'ın çevresindedir, böyle söylemelerinin sebebi kabrın belli olmadığıdır, dediler. Selim Han hayli üzülür, o gece rüyasında görür ki Hazret-i Muhyiddin gelip:

^{&#}x27;Ey Selim, senin Şam'a gelmeni beklerdim, safa geldin. Mısır gazan nasip oldu, sana müjdeledim. Sabah ahırından siyah bir ata bin, o at seni bana getirip bulur. Beni çöplükten kaldırıp bu Salihhiyye'de bana bir türbe, tekke, cami, imaret, medrese. sıbyan mektebi, hamam, mahkeme, darüşşifa, dükkânlar, çeşme yap ve arklar ile su getirip benim Salihiyye'mi imar eyle, yürü işini Allah rast getirip Mısır fethi nasip oldu' der. Selim Han bu rüyayı görüp uykudan uyanıp;

^{&#}x27;Tez bir siyah at eyerlen' der. 'Siyah at yoktur' derler. 'Elbette bulun' diye zorlar. Bilahare bir siyah çakal uyuz saka beygiri var

imiş, tüm hizmetkârlar başına üşüşüp buna bir tımar ederler ki beygirin aklı başına gelip eyerlerler.

Selim Han binip yularını eyer hanesine bırakır. At kişneyerek oynayıp zıplayarak haykırarak Salihiyye'ye varıp bir çöplük yığını üzerine çıkıp eşinmeye başlar. O mertebe eşinir ki Selim Han üstünde takat getiremeyip mecburen iner. Ta ki o at eşine eşine bir dört köşe taş çıkar, at da eşinmekten vazgeçer. Sanki hizmetini yerine getirmiş gibi Selim Han'ın yanına gelip sakin durup hal dili ile, 'İşte Muhyiddin'in kabri' der. O an, Selim Han bakıp görür ki, 'Hâzâ kabru Muhyiddin' yazılmış. Meğer eski zamanda inkârcılar şeyhin bazı taavvufi teliflerinin tadına varamayıp küfürle suçlayıp mübarek kabrinin üzerine çöp yığıp kabri kaybetmişlerdi.

Derhal Selim Şah, Şam'ın ne kadar mühendis, mimar, yapı ustaları ve ırgatları var ise toplatıp bizzat kendileri etekleri ile şeyhin hizmetinde bulunmak için çöp taşıyınca bütün İslam askerleri de taşıyıp göz açıp kapanıncaya kadar temizlendi. Yukarıda yazıldığı gibi tamamen kurşunla örtülü han, cami, imaret, medrese, mektep, türbe, mahkeme, ziyafet evi ve darüşşifa inşa etmiştir. (Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz: Seyit Ali Kahraman, 10. Cilt, YKY, s. 108-109, İstanbul 2011)

Türbeye, Kemalpasazade hazretlerinin İbn Arabi hazretlerini öven bir fetvası ve İbn Arabî'nin "Sin Şin'e girince Muhyiddin'in kabri ortaya çıkacak" ibaresi yazılmıştır. Peki, İbn Kemal hazretneydi? lerinin fetvası Buyrun okuvalım: "Bismillahirrahmânirrahîm, Kulunu ihlâslı âlimlerden ve peygamberler ve resullerinin vârislerinden kılan Allah'a hamd olsun. Salât, sapıtan ve saptıranların ıslahı için gönderilen Muhammed'e ve apaçık nurlu seriatı uygulamaya çalışan onun yakınlarına ve ashabına olsun. Ey insanlar! Biliniz ki, büyük şeyh, değerli önder, âriflerin kutbu, muvahhidlerin imamı Endülüslü Hâtem Tayy kabilesinden Muhammed b. Arabî, kâmil bir müctehid ve fâzıl bir mürşiddir. Şaşılacak menkibeleri, olağan üstü hâlleri/kerametleri ve âlimler nezdinde makbul pek çok talebesi bulunmaktadır. Onu inkâr eden hata etmiştir; inkârında ısrar ederse, dalâlete düşmüş olur. Bu durumda sultana gereken onu terbiye etmesi ve inancından çevirmesidir. Çünkü sultan doğruyu yaptırmak ve kötüden onun ortaya çıkışında, saltanat yıllarında ve ondan sonra çocuklarında olacak şeyleri haber verdi. Dairenin içinde ve dışında bunları parça parça belirtti. Bunlardan bazısını açık açık bazılarını da şifreli olacak şekilde farklı anlatım tarzlarıyla yazdı.

Dedi ki; fatih olan Sin'den hatim olan Elif'e kadar olan Osmanlı sultanları el sayısıncadır. On dördüncü girdiği zaman Kef'te (hakkında ihtilaf ve anlaşmazlık) olsa da ve ondan bazı kısımlar ayrılsa da onun saltanatı makbuldür. Fiziği yerindedir. Yüzü parlaktır. ¹³⁸ Kadınların odasından çıkarken onlar gizliliği mecbur eden hatem ortaya çıkıncaya kadar ¹³⁹ umulur ki döneminde heyecan ve dinginlik olur derler. Sin-i feth ile Elif-i hatem arasındaki Osmanlı sultanları iste bu harflerdir. Her bir sultanın adı isminin

menetmekle memurdur. İbnü'l-Arabî'nin birçok eseri vardır, Fusûsu'l-hikem ve el-Fütühâtü'l- Mekkiyye bunlardandır. Bu eserlerde yer alan meselelerin bir kısmının sözü ve mânâsı açık, ilâhî buyruğa ve şer'-i nebeviyyeye uygundur. Bir kısmı ise zâhir ehlinin anlayışına göre gizli olup keşf ve bâtın ehlinin anlayışına göre açıktır. Şeyhin merâmını anlamayana bu durumda susmak düşer. Zira Allah Teâlâ: "İlmin olmadığı şeyin ardına düşmeçünkü kulak, göz ve kalbin her biri bu davranıştan sorumludur." buyurmaktadır. Allah doğru yola götürür, dönüş ve varış O'nadır. Bu fetvâyı Ahmed b. Süleyman b. Kemâl yazmıştır. Yüce Melîk onu affetsin." (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, no: 3743 vr. 12b. 3565, vr. 2b; Nâfiz Paşa, no: 685, vr. 4a-b.)

¹³⁸ Burada kastedilen Dördüncü Mehmed Han'dır. Zira devri uzun. kayıplar olsa da sakin geçmiştir.

Burada kastedilen İkinci Süleyman Han'dır. Zira kendisi odasından dışarıya çıkarken her yere haber salınır ve cariyelerin pencerelerden dahi uzak durması, dışarıda gözükmemesi emredilirdi.

basından sonuna kadar olan iki harfle bilinir. 140



Onlar iste bu sözü geçen harflerdir. Bu harflere bak iceriye doğru uzanan garip bir durum göreceksin. Allah Teâlâ olanı ve olacağı en iyi bilendir. Ondan baska ilah ve Rab yoktur. İsimlerinin başharflerinin işaretleri, hatem ortaya çıktığında yedi tanedir. 141 Düşün doğru yolu bulursun. Onların tahtın ayakları ile kürsüsünün yokuşu iste bunlardır. Onlar yedi tanedir:



Fatih ile Hatim arasındaki cüz'i olmayan (detaylara girmeden) külli (genel) olayları anlatmıştır. Farklı bölge-

Kitabın iki farklı nüshasında "sadr" kelimesinin çoğulu "sudur" geçmektedir. Bu durumda: Osmanlıda "sadr" tabiri Sadrazamlara kullanıldığı için şu mana da çıkabilir: Sadrazamların isimlerinin işaretleri.

Bu tablo İbn Arabî hazretlerinin başka bir kerametidir ve açıktır. Zira tablo için Yavuz Sultan Selim'den sonraki Osmanlı padisahlarının sayısını verir diyor. Yavuz Selim Han, 9. Osmanlı padişahıdır. Tabloda ise 27 harf daha vardır ki cem'an 36 eder. Ayrıca elimizdeki yazma nüshada padişahların ismini sırasıyla tespit etmiş ve yazmıştır: Yavuz Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa, II. Osman, I. Mustafa, IV. Murad, I. İbrahim, IV. Mehmed.

lerde çok fazla olay ortaya çıktığından dolayı cüz'i olayları anlatmanın imkânı yoktur. Burada peş peşe olmasa da külli olanları zikretti. Takdim ve te'hir (ertelemek) ittifak edilen işaretlerdendir. Kelamı karıştırmak belirsizleştirmek içindir. Sır açığa çıkmasın diye kadim ulemanın âdeti de bu şekildedir. Gerçek sebep budur. Şeyh Hazretlerinin tenbih ettiği (uyardığı hususlardan) ilk'i şudur: Hı ve ğayn harflerinin ihaneti ve kalplerinin Cim'in Kafına karşı bozulması durumun işaretiyle büyük bir olaydan dolayıdır. Fırat nehrinde kırmızılık açık bir şekilde ortaya çıkınca bu Ayn yılında belirgin bir işarettir. Ayn Ke-Zı'da Kaf'ı kürsüsünden azledendir. Anla!

Sonra daire temelinde şöyle dedi; önce Ke-Zı'da sonra Ta-Mim-Ğayn'da Mısır'ın Kaf'ından korkulur. Sonuncusu bir kısımdır. Çünkü kuşatan Kaf, bitinceye kadar Kinane'yi kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Zaman ayrılmaya (doğru) yaklaşınca, Kaf için Vav-i Nun-i Ğayn'da (Ğayn'ın Nun'unun Vav'ında) Kinane'de bir zu-hur vardır. Başka bir hareket Mısır'a Zeyn-Ye-Ğayn'da zulüm okunu daha sonra zühre okunu atacak. Çünkü yardımdaki adetlerin sırrı işaretle geçmiş idi. Zühre (Venüs), Kinane ve diğer yerlerde Zühal'ın (Satürn) yüzeyiyle karşı karşıya geldiği zaman, işte o zaman bir kaç defa karşılaşma vukû bulacak. Bunlardan birisi: Cim'in Mim'e, Hı'ya ve Elif'e karşı ayaklanmasıdır. Bunun hareketi büyüktür. Ya da farklı farklı zamanlarda Mim-e, Mim-e ve yinc

Burada musannıf hazretleri, evvelde saydığı olayların sıralı olmadığını söylüyor.

Mim'e karşı ayaklanmasıdır. Bunların hepsi Venüs'ün Satürn'le karşılaşmasının gereğidir. Şeyh'in bunu, iktiran (dolunay) hareketleri üzere şifrelemesi ve tertip etmesi ancak rumuzların tam olması ve keşif makamının korunması içindir. Sapkınların Zeyn-Ya-Ğayn'da- inişi sözü; sayıların hükmünde ikinci işarette geçtiği üzere büyük bir fitneye işarettir. Merkür, Jüpiter ile karşı karşıya gelince; istek (ve ihtiyaçların çoğalmasının) ardından ordunun Cim'i için vergiler çoğalacak kazançlar azalacak. 143

Satürn mizana girdiğinde şeytan üfler, sultanın hâkimiyeti zayıflar ve zaman Sin'in lehine döner. 144 İbn Arabî'nin, "İnsanlar sürtüşmeye başlayınca bir zamanlığına, muhakeme (yargılama) işlevsiz kalır. Sonra durum Sin yılına kadar düzene girer." sözü: Doğudan bir ordunun yürüyüş yılına işaret eder. 145 Çünkü Sin burada sayı için değildir. Nun'un Dal'ının Cim'in zıttına ortaya çıkması Sin yılına kadar süren bir hareketlilikten sonradır. Bu sayı ve ordu üzerine bir zaman devam eden sarsıntılara işaret içindir. Zıt tartışmadır. Hareketlilik ise malumdur. Kova burcunun sonunda azl (görevden alma) ve tevliye (görev verme) ile Nun'un He'sinin benzerinin olduğu ha-

Bir başka nüshada: "Merkür, Jüpiter ile karşı karşıya gelince; vergiler çoğalacak Cim'in asker ve teb'ası için fayda ve kazançlar azalacak."

Allahu âlem, burada kastedilen Sultan İkinci Bayezid Han'dır ve devri biraz sönük geçmiştir.

Yavuz Sultan Selim'in devamlı babasını uyardığı bir konu olan ve burada "doğudan bir ordunun yürüyüşü"nden kasıt Safevî tehlikesidir. Allahu âlem.

reketlerde yıldız doğunca, hükümranlık Sin'e çekilir.

Ey Latif! Lutfet sözünde hareketin şiddetli oluşuna işaret vardır. Ben-i Abdillah'tan bir grup ortaya çıkıp saltanatı kabul edecek. Allah, İkinci Murad'a¹⁴⁶ yardım edecek sözünde, iki Murad'ın çıkacağına delil ile isminin başı Ayn olan bir melikin öldürülmesine işaret vardır. ¹⁴⁷ Öcünü alacağını "Allah İkinci Murat'a yardım edecek" sözüyle açıkça belirtti. Bağdat'ı Ayn ve Mim'in büyükleri küçük birinin çıkması gibi çıkaracak sözünde bu şehrin asilerin inkilap etmesiyle zamanın imamının elinden çıkacağına işaret vardır. ¹⁴⁸ "Bağdat'ı almadan Hı, Hı değildir¹⁴⁹ Cim de Cim değildir" sözüyle Be-Ğayn'ın Hı ¹⁵⁰ ve

Eserde, Yavuz Sultan Selim'den sonraki İkinci Murad kastedilmektedir ki yani bu Dördüncü Murad Han'dır. Zaten az aşağısında Bağdat'ın fethinden bahsedilen yerde bu apaçık belli olmaktadır.

Burada kastedilen sultanın Abdülaziz Han olduğu rivayet edilmiştir. Zira kendisi şehid edilmiştir. Ve tahta Murad'ın çıkacağını söylemesi de ayrı bir keramettir, zira Sultan Abdülaziz Han. şehid edildikten sonra tahta Beşinci Murad Han geçirilmiştir.

Eğer, sorulursa "Neden bir Yavuz'dan bir IV. Murad'tan bir Abdülaziz Han'dan bahsetsin ve sıra takip etmesin?" diye cevabımız şudur: Eserin pek çok yerinde zaten musannıf hazretleri, eseri karıştırıp vereceğini söylemişti. Bir de şahsımızın buradan anladığı bir mana da şudur: Osmanlı sultanlarının hem vücud olarak hem idare şekli olarak hem huy olarak en celalli ve celadetli olanları bu üç sultandır ve hemen hemen her tarih kitabında belirtilir.

¹⁴⁸ Bağdat'ı ilk fetheden Kanuni Sultan Süleyman'dır velakin daha sonra elden çıkmıştır. Burada bunun "zamanın imamının elinden çıkmıştır" sözüyle kastedilen manalardan birinin de Osmanlı padişahlarının zamanlarının imamı yani halife olduklarıdır.

Burada Bağdat'ın fethedilmeden hilafetin hilafet olamayacağını söylemiştir. Allahu âlem.

sayısı üç olan Cim harfiyle muhasara edilip alınamayacağına işaret ediyor. Mim, Ayn, Mim, Zel kavli ve fi'li sözü üç harf ile hilafet merkezinin kırktan kırk yediye kadar alınamayacağına işaret ediyor. Ha-Mim'de Mim ele geçirecek. Be-Ğayn ancak Ha-Mim de Ze-Mim geçince fethedilir sözü lafızları farklı olsa da aynı şeye işaret ediyor. Bab-ı arz'dan kuzey bölgesi için korkulur. "Onun yıkılışı Adedî Cim ile olacak" sözü yabancı birinin çıkmasına işaret eder ancak o işini tamamlayamayacak, bunun sebebi de Cim-i adedîdir. Murat önce intikamını arayacak. "Onun bir hücumu daha var" sözü Ha-Mim hareketinin ta kendisidir.

Evğad (alçaklar) kavmi tarafından Harem insanının sarsıntısı; o kavim bozgunculuk yapamayacak ve muradları yerine gelmeyecek" sözü orada bir grubun ortaya çıkıp vadide öldürülmesine işarettir. Mısır ehlinin Harem halkının zaferi için kıyam etmesi bir rahmettir, ta ki belli bir süre kendi aralarında ihtilaf edinceye kadar..." sözü de aynen bu söylenene işaret ediyor. Evğad (alçaklar) nesepsizler ve fiilleri de çirkindir. 151 Yemen için Kafı Kaf vardır, fethedilmez. Mim ve Cim, Ha ve Nun harfine teslim edilinceye kadar Mısır'a zulüm okunu atacak. Bunu anla. Be, Ye, Ra ve Mim için Ze-Mim'de veya Ha-Mim'de korkulur.

Burada kastedilen kişi, Bağdat'ı muhasara edip almaya muvaffak olamayan Hafiz Paşa'dır.

Burada, Arabistan'da çıkan Vehhabilerden bahsediyor. Zira Mısır'dan Mehmet Ali Paşa bastırdı bu Vehhabi isyanını.

Asuvan¹⁵² bölgesi zamanın sonunda Ya ve Ayn ile imar edilince denizde ve karada Osmanlı Devletine kadınlar hükmedecek.¹⁵³ Orada korku ve sıkıntılar olacak. Habeşistan bölgesine de Ayn ailesi hâkim olacak. Fas bölgesinde tüm halkı kaplayan ihtilaflar çıkacak. Mim ile kaim olan Mim, Be-Nun'da Rahim'in izni olmadan durur. "Yırtıcı hayvanlara yazıklar olsun" sözleri İbrahim'in¹⁵⁴ izni olmadan kendisinde belli bir zaman duracak olan saltanat için kıyam etmesine işaret ediyor. Avladığı yırtıcı hayvanlardan dolayı ona yazıklar olsun.¹⁵⁵ Mimle olan Kazak hareketi ile Mimle olan bedem hareketi, Dal-Nun'da Mim'in Kinane'nin Cim'i ile hareket etmesinin alametiyle beraber" sözü: Kazak bölgesinde Mim-i Sadr'la beraber olacak bir harekete işarettir. Daha sonra

Güney Mısır'ın Said bölgesinde yer alan ve İslam'dan önce sağlam olan bir kaledir.

Dördüncü Murad Han'dan evvelki senelerde naibe sıfatıyla Kösem Sultan, devleti toparlamaya ve idareye gayret göstermiştir.

Burada Sultan İbrahim'den bahsetmektedir ki, saltanat kendisine istemediği halde verildi.

Burada Sultan İbrahim'den sonra tahta geçecek olan ve lakabı Avcı olan, avcılığı aşırı seven padişah Dördüncü Mehmed Han'a işaret vardır.

bir benzeri de Mim'in Bedem'inin kalesinde başkasıyla olacak. Bunu anla. Del-nun'da duran Ayn'dan dolayı Cim için korkulur sözü tartışma yurdu olan Del-Nun'da asker ile Ayn arasında olacak harekete işarettir. Çünkü Del ve Nun'un işaret diliyle anlamı budur. Akabe Ayn'ında Mısır'da birçok topluluk olacak. Köleler hürlere hükmedecek. Daha sonra hükmedilenler yeryüzünün şerlilerine hükmedecek. "Mısır topraklarında sarsıntılar olacak," sözüyle dağ halkıyla fitne sarsıntılarına işaret ediyor. Bunu anla.

Allahu Teâlâ'nın (Bu durumla ortaya çıkan dehşetle) "İnsanları sarhos görürsün, fakat onlar sarhos değildir" (Hacc Suresi, 2) ayeti bu durumdan ortaya çıkacaklardandır. Roma malum bir delille intikamını alacak. Gözetle Nun'da göreceksin bu sözle Mim-Ha ile Roma'ya düzenlenecek olan kıyama işaret ediyor. Zafer ondan sonra duracak olan Mim'e nasip olacaktır. 156 Gözetle Mim-i Sadr olduğunu göreceksin. Bunu anla. Yüzük basma Cim ile Sin'e Mim'den sonra vaki olur. Del-Sin'de de benzeri vardır. Bu sözle, açıklaması Elif-Mim olan Rahim'in Mim'den sonra saltanatına işaret ediyor. Bunu gözetle ondan önce gelen Mim'den sonra olduğunu göreceksin. Del ve Sin'de Cim, Del, Sin benzeridir. Bunu düşün doğruyu bulacaksın. Selim hatem anında iş derinliklere varsın diye gizliliği gerekli kılıyor. Bu sözde son sultana işaret vardır. Çünkü onun saltanatında çok ihtilaf ve

Burada Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u fethine işaret vardır.

acıklanmayacak mühim seyler vardır. 157

"Zamanın Hı'sı ve Del'in bitiminde, tekrar eden olaylar fa'nın üzerinde gerçekleşir ve o, insanlar gafilken yedi önderle beraber kıyam eder. Onları hikmet ehli bir zat yönetir." Bu söz, en büyük yüzüğün sonuncu, arkadaşı yedi önder kişi ve ona bey'at edenlere işaret eder. Bunu düşün doğruyu göreceksin. Sultan Ahmet 158 tüm sultanlara hükmedince sözü Arap bölgesine hâkim olunca Osmanlı Devleti'ne işarettir. Kinane kalkanının kasimi Kinane'de durduğu müddetçe Kaf harfinin konağına işarettir. Bu onlar için kalkandır. Kinane bölgesinin halkına uzunluk ve genişlikte yeşeren hanzal ağacından dolayı yazıklar olsun. Bu Mim, Vav, He, Mimdir. Ha, Vav, Del, Vav, Ayn, Vav, Ra, Zel, Vav, Lam, Vav, Ha, Vav, Be bu harfler hanzal ağacının yeşeren dallarıdır. Bu sayılardan bunların tefsirini öğren bununla kişileri tanırsın.

"Elif, Lam, Mim. Rumlar yenildi. (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın yerde onlar, bu yenilgilerinin ardından mutlaka galip geleceklerdir. (Bu da) birkaç yıl içinde (olacaktır). Onların bu yenilgilerinden öncede sonrada emir Allah'ındır ve o gün mümin-

Burada kastedilen Sultan Altıncı Mehmed Vahdeddin'dir Allahu âlem.

Ahmed ile Hamid aynı kökten gelmektedir. Eğer burada biz direk Sultan Ahmed'i anlarsak, onun döneminde Arap diyarlarında bir ayrılma veya isyan vaki değildir. Acem diyarları karışıktı. Hâlbuki Araplara kendisini sevdiren ve beyatını kabul ettiren Sultan Hamid'dir. Zaten yukarıda paragrafta isyan eden yedi kişilik bir ekipten, sözleri dinlenilen bir kadrodan bahsedilmektedir.

ler sevineceklerdir. Bu da Allah'ın yardımıyla (olacaktır). Allah dilediğine yardım eder, galip kılar. O çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. Allah'ın vaadi budu. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler." (Rum Suresi, 1-6).

Bu ayetlerde Osmanlı Devleti'nin zamanına işaret vardır. Bu sayıya göre çıkarılan isimler kendilerine mahsus zamanlarda saltanatlarına göre kısımlanırlar. Bu ayetin sayılarında tam bir ittifak gördük. Çünkü bu onların durumlarını içinde barındırıyor. Bunu düşün sırrını öğreneceksin. Bu da onun taksimidir.

Elif, Lam, Mim, Ğayn, Lam, Be, Te, Elif, Lam, Ra, Vav, Mim, Fe, Ye, Elif, Del, Nun, Elif, Lam, Elif, Ra, Dad, Vav, He, Mim, Mim, Nun, Be, Ayn, Del, Ğayn, Lam, Be, He, Mim, Sin, Ye, Ğayn, Lam, Be, Vav, Nun, Fe, Ye, Be, Dad, Ayn, Sin, Nun Ye, Nun. Onların bu yenilgilerinden öncede sonrada emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir. Bu da Allah'ın yardımıyla (olacaktır). Allah dilediğine yardım eder, galip kılar.

Ayetin taksimini öğrenmek istiyorsan, sayılar toprak unsurunun harfleridir. Lakin kendi sayılarından en azıyla değiştirilir. Bunu açıktan söylemek mümkün değildir. Bunu düşün.

Denildi ki, Kinane'de 159, Mim'in Del'i katletmesinden

Kinane, Hz. Peygamber Efendimiz'in büyük atalarından olup, saha sonra müstakil bir kabilenin ismi olmuş ve İslam'ın gelip yayılmasından sonra Filistin ve Suriye'ye yerleşmişlerdir.

sonra fitnelerin kapısı açılacak, bu fitne kapıları sayıların düğümleri tamam oluncaya, arkadaşları onurlu (ve asaletli) olan halkın efendisi zuhur edinceye kadar kapanmayacak. Bu sözde, defalarca tekrar edecek cinayetlere işaret vardır. Çünkü şöyle demişti: "Mim'in Del'i katletmesinden sonra İbrahim'in de öldürülmesiyle cinayet (ve suikastlerin önüne geçilmeyerek) ihmal edildi." Anla! Sayıların düğümlerinde vukuu tekrar eden önemli olaylara işaret vardır. Ancak fitne çıkmasından korktuğu için bunları açıklamamıştır.

Denildi ki, kalem erbabının (hüküm verenlerin) nakz ve ibram¹⁶⁰ ile münakaşa ederek vakit geçirdikleri zamanda senin gözetlemekte olduğun Rahim'in kapısından büyük bir iş getirerek "mim" gelecek. ¹⁶¹ Bu, Kinane ehline Allah'ın bir lütfu olarak aynı zamanda iki güneşin alametinin ortaya çıktığı zaman olacaktır. İşaret: kalem erbabının nakz ve ibram ile meşgul oldukları bir zamanda mülk kapısından büyük bir mim'in geleceğine işaret etmektedir. Görevden alma ve atamalar, giriş çıkışlar, çözme ve bağlamalar olacaktır. Bu işaret, ayet-i kerimenin ortasındaki düğümde bulunmaktadır. Kinane'ye gelir. Onun eliyle ha'nın kapısı açılır, fethedilir. Bunu düşün... ¹⁶²

Nakz: Mahkemenin hükmünü bozması. İbram: Mahkemenin hükmünü kesinleştirmesi.

Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor.

Burada kastedilen mim, Mehdi Aleyhisselam'dır. Allahu âlem.

Sin'in Arap topraklarını fethetmek için kıyam etmesi, anlaşma yapmış olan (bir başka) Sin'in Konya'da kıyam etmesine kadar... İşaret: Feth'in ve hatm'in sin'ine işaret eder. Bu sin ortaya çıkar ve Rum topraklarından olan Konya beldesinde mim'e biat eder.

Denildi ki, Yönetim akrabalara geçtiği zaman Belhî olayı olur. Belhî Maveraünnehir'de harekete geçer. Fethe kalkışır. Ancak şehre giremez. Zira vakti dardır. İşaret: Son mim'in 163 ortaya çıktığı ilk zamanlarda Maveraünnehir'deki Belh'te olan bir olaya işaret etmektedir. Bu da vad edilen sin'dir. O, aslen Süfyani'dir. Anla...

Denildi ki, duyuru ve şahsiyetlerin işaretinde, hepsi aynı ırktan olmayan şerefli adamlar vardır. Onların başı aslen Rumî olan Selim'in mim'idir. İmam'ın cifrinde din diye kendisine işaret edilmiştir. Saltanat sahibidir. İsmi kayıt altındadır. Zikri de geçmiştir. İşaret: ayet-i kerimenin başından ve sonundan, düğümlerinde belirlenen ismin harflerinin dizilişine işaret vardır, düşün...

Denildi ki, Şecere kitabında dairenin nüshalarının birinde Arap yarımadasının fethine işaret vardır. (İzah) Bu değişik sığalarda ve yerlerde zikredilmiştir. Ancak en doğrusu bizim asıl nüshaya mukabele ederek bulduğumuzdur. Rum'un kıyamının olduğu yerde Rahim'in tahta çıktığı zaman buna işarette bulunmuştur. Fethin tamamlanması hususunda farklı görüşler vardır. Zira düğümlerdeki sayıların birbiriyle irtibatı yoktur. Doğru olan ise

Burada kastedilen Sultan Vahdeddin Han'dır.

ğayn'ın nun'unun vav'ının yılında olmasıdır. Anla...

Denildi ki, elif lam rı rı ye hı (el merrîh المريخ) İşaret: Ra te olduğunda, vadedilen kıranı gerektiren sayıya işaret vardır. Ra'nın te olması ra'nın tekrarı ile olur. Zira iki ra te harfi kabul edilir. Te, hı ile beraber ğayn olur. Geri kalan harfler ayetin düğümlerinden sayının tamamlanmasını gerektirir. Zira ayet-i kerime geldiğinde onun sayılarına derinlemesine bakarsın ve özetle veya ayrıntılı olarak anlarsın. Ayetin içerdiği tüm sırları, şehirlerde meydana gelecek olaylardan anlattıklarını fark edersin. Meşayıhtan kimisi bu ayetin sayılarını toplamış, düşürmüş, geciktirilmesini münasip olanı bırakmış, bazısı onu ukud ve adedlere ayırmış veya her düğüm için kendi başına kaim olan sayılar belirlemiş. Ancak bunu (sayıları) şu yollarla yapmışlardır: -Tevlid- üreterek çoğaltma, -Kesr- kırarak. -Bast- yayarak genisleterek ele alma seklinde yahut bu sanatın sîğalarından bir sîğa (terim) kullanarak yapmışlardır. Bu konudaki malumat gerçekten çok fazladır. İleride bunları sana inşallah açıklayacağız.

Denildi ki, Kinane'nin kalkanını ayırdı. İşaret: bu ibarede harflerde gizli büyük bir sırrın varlığına işaret vardır. Bunun görünen kısmı kaf ve mim'dir. Ta ki devri bitene dek... İsminin sayısı zıddiyet hükmünde olan bir harf ortaya çıkar. Bunun manası şudur ki; zahir olan zıttın isminin evvelkisi onun isminin harfleri ile tam bir sayı olur. Zıddiyet ile ortaya çıkmasının anlamı kaf harfinin üzerine bulunduğu halin zıttını kasdetmektedir. Bu zıt ortaya çıktığında onun isminin sayısı olan rakamda (tarihte)

onun işi (devri) de biter. Düşünürsen bulursun...

Derildi ki, Büyük dairede mim mim ye ayn vav ayn ha ye vardır. Bu harflerde Kinane yerlilerinden kişilere beliğ bir işaret vardır. Zira onları dairenin iç kısmında, köşeleri ile kenarların arasında zikretmiştir. İşaret Ayetin kesr ve bast payından artan (rakamdan) çıkan sekiz kişiye işaret vardır. Diğer unsurlara nüfuz sahibi olan kapsayıcı harf Kinane'de ortaya çıkınca, Ayetin son düğümünde bu ortaya çıkar. Bu kişiler, onun torunları ve destekleyicileri olmaktadırlar. Bu ise kıran mizan kubbesinde onlara yardım ederse gerçekleşebilir. Anla...

Denildi ki, Kinane'de Kinane'de hanzala ağacı bittiği zaman nifak meyveleri verir, ayrılık doğurur, arkadaşlar arasını ayırır, uğursuzluğu uzak beldelere kadar yayılır. İşaret: Burada Şecere kitabındaki şahısları tanıdığın zaman anlayabileceğin güzel bir işaret vardır. Başka ağaçların değil de özellikle hanzala ağacının zikredilmesinde de bir şifre vardır. Çünkü o ağaç sadece bazı kişilere fayda veren bir ağaçtır. Genel olarak herkesin işine yaramaz. Zira hanzalayı bazı insanlar ve hayvanlar kötü görür. Burada işaret zemm (kötülemek) içindir. Medh için değildir. Bundan dolayı zikrettiğimiz nifak, ayrılık, arkadaşların arasının bozulması, bu fitnenin başka beldelere sirayet etmesi meydana gelir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyvil azim. 164

Ahirzamanda düzenin bozulacağını, düzeni bozanın Kinane bölgesinden çıkacağını anlatmaktadır.

Denildi ki, Adaletin çıkışıdır. Zulüm ve yok oluşun ortaya çıkışı değil... İşaret: birinci ve ikinci olmak üzere iki müddetin belirmesine işaret vardır. Fetih yapan sin'in ismi üzere fazla gelen harflere tenbih bölümünde bundan bahsedilmişti. İleride daha da açıklayacağız. Bil ki fetheden sin, birinci müddet olarak kabul edilmiştir. Bu müddet, onun isminin sayısında net olarak (ziyadesiz) mevcuttur. Bu müddet, onunla (sin ile) kahire fethedilip zamanın sahibinin elinden çıkana (kaybedene) kadar olan zamandır. İşaret edilen çıkış yılından gayeye (sonuç) kadar, camid olan Elif ve Nun'un sayılarıdır. Bu ikinci müddetin tamamlanmasıdır. Biz bunu Selim'in oğlu Süleyman'ın isminde yazmıştık. Zira biz artan 51'i ancak Süleyman'ın ismi ile iki müddette (191) de bulabiliyoruz. Bunlardan birincisi 140 ikincisi 51'dir.

Birinci müddete gelince: O müşareket (ortaklık) olmayan safî müddettir. İkincisi ise: Başkasının tasarrufatı (etkisi) müddetin içine giriyor. O da, en büyük mim'in mührüdür. Bil ki bu çıkış cifr sırlarının bilgilerinden haberi olmayanların sandığı gibi göründüğü gibi bir çıkış değildir. Bu sebeple bu dairede şöyle dedi: "Adalet çıkışıdır. Zulüm çıkışı değildir." Zira zeval çıkışı ne kalır ne de gider. Adalet çıkışı ise; kalır ve gider. Çünkü Tasarruf (hüküm) olduğu gibi kalır. Sadece zulüm sıfatları adalet sıfatları ile değişir. Buna şu sözüyle işaret ediyor: Hatm olan mimde yeryüzü adaletle dolar. Daha önce zulümle dolduğu gibi...

Amma işin gerçekleştirilmesi Osmanlı Devleti'nin pa-

dişahlarının koyduğu asıllar ve kaideler üzerine gerçekleşir. Zira onların devleti bu adamlarla ayn'ın şın'da zuhuruna kadar devam edecektir. Bu literatürde itimat edilen bir şeydir. Cifr ile uğraşanlar arasında da bu meşhurdur. Eğer bu çıkış zulüm çıkışı olsaydı bundan tamamen bir yıkılış meydana gelmesi gerekirdi. Ve aralarında kaim olan mim çıktığı zaman, güç yetiremeyeceği adalete zıt seylerle itham edilmesi gerekirdi.

Yeryüzünün adaletle dolacağına icma edilmiştir. Çıkışın manası için, zulmün adaletle değiştirilmesinden başka bir mana kalmamıştır. Asıl nüshada "Adalet çıkışıdır. Zülüm çıkışı değildir" demekle işaret ettiği şeyi anla...

Denildi ki, Bunu senin için açıklayacağız. İşaret: Çı-kartma işini nasıl yapacağını sana kurallarına uygun ve en güzel şekilde tarif edeceğiz. Ayetten bir şey çıkarmak istediğinde her unsurun tabiatının harflerini müstakil olarak bir araya getir. Sonra bu toplamın sayısını al. Sayının miktarı üzerine bir cetvel hazırla ve onun konuşmasını iste. Ayetten kastedilen manayı sana konuşacaktır. Bu tüm vecihlerin (görüşlerin) en doğrusu olan vecihtir. Diğer bir vecih daha vardır ki o da şudur: adı geçen harflerden toplanan rakam bir çıkarmada çıkarılır veya sayıları bir toplamada toplanır. Üç kısma taksim olunur. İki kısma dağıtılır. Bir kısım alınır. Miktarınca onunla cetvel yapılır. Bundan 12'şer 12'şer toplanır (devşirilir). Sıraları tamam olunca sana istenilen anlamı söylediklerini göreceksin. Allah Tevfik edendir. Buna hiç şüphe yoktur.

Bil ki bu devletin asil bir soyu ve yüce bir mertebesi vardır. Bu asalet ayet-i kerimedeki şu bölümdedir: "Sonra biz kitabımızı seçtiklerimize miras bıraktık." (Fatır Suresi, 32) Bu ayetin manasına onlarda girerler. Zira onlar da, ayetin işaretiyle ümmet-i Muhammed'dendirler. Şüphe yoktur ki onlar ayetin kapsamına girmektedirler. Zikredilen asalete şu ayette de işaret vardır: "Andolsun, Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zebûr'da da, "Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır" diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır." (Enbiya Suresi/105-106)

Liyakat meselesine gelince Osmanlılar sahabe ve tabiinden sonra başka devletlere nispetle en layık olan devlettir. Zira haklarında övgü varid olmuştur. Şeriata uymaları, ibadet, hizmet, namaz, oruç, hac, cihad, cemaate devam, sünnete uyma ve güzel itikada sahip olma gibi hasletleri vardır. Onlardan önce geçen devletlerde bu özelliklerin tam olarak var olduğu çok az görülmüştür. Ayetteki "le belâğan" ifadesi beklenen vaktın bilgisine işaret
etmektedir. Bu onlara şeref ve yücelik olarak yeter. Kim
ki Allah onu uyandırır ve basiret gözünü açarsa görür ki;
(salahiyyet) liyakatlı olma özelliği onlarda açıkça görülmektedir. Bu Allah'ın izniyle ilerde ortaya çıkacaktır ve
devletleri ortaya çıktığında bunu izleyeceksin.

Söylenmeden geçilemeyecek çok önemli bir şey daha vardır ki Sahibu'l Asl, Hutbetü'l Beyan'da bu devletin çıkacağını açık bir şekilde anlatmış ve işaret etmiştir. Bu

devletin tam olarak ortaya çıkışının başlangıcı, be kef zı'da, ortaya çıkışlarının sona ermesi de dal sin gayn'da olduğunu söylemiştir. Ve onların hızlıca dünyanın çoğuna hâkim olacaklarına, kendileriyle mücadele edenleri yeneceklerine, orduları büyük adaya kadar yürüyecek ve orda son bulacaktır. Allah, mim ve ha'nın eliyle işaret edilen manaya ait olan şehirlerden birisi olan o adanın fethini nasip edecektir. Mim, teslim alarak, diğerini büyük bir savaş ile, bir başkasını şefkatle severek ve ötekisini büyük bir korku salarak fetheder.

Denildi ki; dedi ki bu durum sarı kâfir ve sarı dağ ortaya çıkacağı zamana kadar devam eder. Orduyu nehrin kalesine toplar. Gemilerle ve Arap atlarıyla sadrın mim'i onun karşısına çıkar. Sarı kâfir boğulur. Ordusu helak olur. Allah mim'e yardım eder. Bunun doğrulaması ayet-i kerimenin düğümlerinden bir düğümde vardır. Bunun taksimi için yararlı bir diğer kaide daha söyleyeceğiz ki onda büyük bir belagat vardır. İyi bir şekilde bunu anladığın zaman onun sırlarını çözersin, manası ortaya çıkar, hakikatlarının vecihlerini keşfedersin. Her bir düğümde harflere yerleştirilen bir kısım sırlar vardır. Bu cümlelerden her bir cümlenin ifade ettiği şeyde olaylara delalet eden harfler vardır. Bu olaylar o zaman engelsiz bir şekilde ortaya çıkar. İşte şu taksimin sıfatları: elif lam mim, ğayn lam be te, elif lam rı vav mim fe ye, elif dal nun ye, elif lam elif rı dad, vav he mim mim nun be ayn dal, gayn lam be he mim, sin ye gayn lam be vav nun, fe ye, be dad ayn, sin nun ye nun, öncesinde de sonrasında da iş Allah'a aittir. O günde müminler feraha ereceklerdir. "Allah'ın yardımıyla. Dilediğine yardım eder." (Rum Suresi, 5) Bu, kavrayan kimse için birinciden değişik bir yolla hususi sayıların hususi taksimidir.

Her bir cümleden daha önce zikredilmiş malum olan müddetlerden bir müddetin sayılarını alır. Avama bunların kesfini haram kabul etmişlerdir. Bu işin ehli olan kişilerden bunların açıklanmasının gerektiğini söyleyen hiç kimse olmamıştır. Bu müddetleri çıkarmak, olaylarını açıklamak için girişimde bulunanları görmüştük. Böylece, yeni başlayanın kaideleri ve usülleri anlamak için çaba göstermesine gerek bırakmamıştır. Ona (yeni başlayan icin) her seyden haber veren harflerin batınından acayip ve garip şeyler zahir olur. Bu konuda harika yazılar yazılmıştır. Onlarda takdir edilmiş dönemlerin müddetlerinde, sahısların isimleri zikredilmiştir. Ona tam olarak acıklığa kavusur. Bu takdir edilmis müddetten sonra sayılar tersine çevrilir. Şu kavl-i şerif ile işaret edilen amacın merkezine onu yoğunlaştırmıştır: "Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür." (Zümer Suresi, 68)

Sonra şu ayet-i kerimeyle ona işaret edilen amacın amacına geçiş yapıyoruz: "Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar." (Zümer Suresi, 68) Bu ayet-i kerimenin sırrına vakıf olan kişi işi olduğu gibi anlar. İnsanlık çağının gizli ve açık tüm sırlarını keşfeder. O kişiye bu sırrı örtüp gizlemesi vaciptir. Çünkü bu örtüyü kaldırıp ortaya çıkardığı zaman hissiyat

dairesinde yaşayanlara (avama) zarar dokunmuş olur. Çünkü bu örtü onlar için bir rahmettir. Yoksa yaşantılarının işleri bozulur. Güçlerinin yetemeyeceği rüyalara gözlerini dikmeye başlarlar. Gizlemek açıklamaktan daha faziletlidir. Hakikat erbabı çeşitli yollarla bunları üstü kapalı olarak ifade etmişlerdir. Tabilerine sadece usûl bilgilerini aktarmışlardır, bu da anahtar bilgilerdir. Ve şunu öğretmişlerdir ki onları takip eden ve onların yolundan gidenler, basiret gözüyle baktığında bu usûllerin içeriğini rahatça görürler. Bu mukteza ile fertlerde hikmet ve marifet olusur.

İnsanlar genel olarak kendileri hakkında daha yararlı olanla meşgul olurlar. Buna şu ayeti kerimede işaret edilmektedir: "Birbirlerine iş gördürebilmeleri için..." (Zuhruf Suresi, 32)¹⁶⁵ İçinde hayatları (kaim) olan kevnî maslahatlarda birbirlerinin işlerini yapmaları ve birbirlerinin hizmetlerini yapmalarıdır. Genel olarak cumhur insanları yöneten şey, himmetlerin-gayretlerin hareketlerini dürten emeldir. Bu da isteklerin değişik oluşuyla (insanlar arasındaki) sınıf-mertebelerin oluşturulması içindir. Zira öz bir olsa da hüküm farklı farklıdır. Burada saltanat emeldedir. Çünkü o mutlak olarak varlık mertebelerine hâkim olan vehim nuru ile onun değiştirme gücünü idare etmektedir. Emel, kişiyi dereceleri yaşatmaya yönlendirir. Vehim ise isteklerinin kaybolup gitmesinden korkan-

Ayette suhriyyen kelimesi geçmektedir, burda aynı kökenden olan teshîr kasdedilmektedir. Teshîr kelimesi iş gördürme, hizmetine vermek, kullandırmak, yarayacak hale getirmek, işletmek gibi manaları ifade ediyor.

ları bir an önce elde etmeye sevk eder. Emel olmasaydı yeni hiçbir şey olmazdı. Vehim olmasaydı korku olmazdı. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz iki büyük melekelerdir. İnsanlık ülkesinde, bu iki melekenin de ötesinde bunlardan daha büyük olan yakîn vardır. İnsanlık suretindedir. Yakîn, emel ve vehm'e galip gelir ve onları tamamen sarıp sarmalar.

Onun bu surette olması, büyük bir kaide üzeredir. O da zevk'e götüren imandır. Zevk, sevke götürür. Sevk de aşka götürür. Aşk keşfe, keşf sübuta (kuşkuya yer bırakmayacak şekilde olan), sübut rüsuha (kalıcı ve derin bilgiye), rüsuh da şu ayet-i kerimenin işaret ettiğidir: "İlimde derinleşmiş olanlar, "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır" derler." (Bakara Suresi, 7) Bunun erbabı ehl-i temkin olanlardır. Onlar ki; işi olduğu şekliyle anlarlar. Mücmelini (kapalı olanını) açıklarlar. Açıklanmış olanını kısaltırlar. Onlar perdelerin arkasındakilere bakarlar. Sırlardan aşikâre olanı da gizli olanı da izlerler. Boş durmaksızın mutlak mertebeler ile kâimdirler. İsimlerin tecellilerinin sırlarına ulaşmışlardır. Büyük korku onları bu durumdan çıkarmaz. En açık kaygı ve tedirginlik de onların batınlarını (kalplerini) değiştirmez. Zira onlar kaderlerin meydana geldiği, karanlıklar ve nurların göründüğü mahallerdir. Hızır çeşmesine ulaşmışlardır. Ondan kana kana içmişlerdir. Olayların meydana gelme sebeplerinin sırları kendilerine yaratılış dairesinde açığa çıkmaktadır. Onlar bu yönden beka derecesindedirler. Onların dışındakiler onlara tabi oldukları derecede onlar kadar olabilirler. İşte bununla farklı ayetlerde işaret edilen feleklerin değişmesiyle gerçekleşen iktiranların (yaklaşma makamı) hükmünce olayların ortaya çıkma sırrı sana aşikâr olunaktadır.

Bu konu burada bitince biz asıl konumuza dönelim. Konumuz Secere kitabının remzlerinde işaret edilen olayları acıklamaktı. Allah'ın yardımıyla deriz ki -Allah seni ismet ile desteklesin- cifir hazinelerine ve hurufi sırlara vakıf olan fazilet sahibi bazı zatlar büyük külli olaylarla ilgili çok güzel kitaplar kaleme almışlardır. Bu kitaplar Ebu Câd'ın (Ebced) harfleri üzere telif olunmuşlardır. Dünyadaki olaylara mutabık olarak yazılmışlardır. Zira her bir kutr için Ebu Cad'ın harflerinden bir veya iki harf üzere bina edilmiş bir kaide ihdas edilmiştir. Her bir asır için görüntüsünün tabiatına ve o asrın aslının kabiliyetine uygun olarak bu 29 harften münasip olanı verilmistir. Hiçbir devirde bir olay yoktur ki bu harflerden ilgili olanın sırrı tecelli etmeden gerçekleşsin. Bunun durumu daire olan değil de kare çizimde gösterildi. (aşağıda) içine bir çizim daha eklenerek altıgen yapılmıştır. Burada sadece olayların isimlerinin o zamanda yaşayan şahısların suretlerindeki tasavvuru gözetilmiştir. Sadece isimleri açıklamaktan kaçınılmıştır. İlgili iş hakkında çizilmiş daire diye adlandırmıştır. Bu çizim de şudur:



Her bir harfe tek olarak bak. Merkezini öğren. Her bir noktadan ortaya çıkan bir şeyin isminin noktasını al. Bunları yaptığında önünde harflerin ve sayıların duvarlarında anlatılan külli olaylardan bölümleri anlayacaksın. Bil ki işe başlamak mihraba (neticeye) ulaşmanın esaslarındandır. Elif, he, tı, mim, fe, şın, zel, sağa doğru zı'ya yönelir. Hareketin medarı olan hava unusurunda bu (zı harfi) ğaye (amaç) harfidir. Bu daireyi dörtgen ve sekiz köşeli olarak gördükten sonra, ben de aşağıda göreceğin gibi başka bir şekilde dörtgen olarak çizmeyi seçtim ve harfleri her dört köşelerine taksim ettim. Anla!



Bazı arif zatlar bundan haberdar olduklarında, bunda bulunan acayip ve değerli sırlardan dolayı şaşırmışlardır. Köşelerin her birinde 7 adet tabiî harfler vardır. Bunlara bağlı olarak doğanların sayıları alınır. Sonra bir seferde toplu olarak toplanır. Talip bununla uygun cetveli oluşturur. Cetvelin konuşmasını talep eder. O cetvel de, ona bu rükne (köşe) ait olan vakitteki olayı söyler. Bunu düşün. Gereğince amel et ki doğru yola erişesin.

Ey kemale ermek isteyen mürid! Bil ki ancak her kalbin takat getiremeyeceği bir geçit önünde bulunmaktasın. Bu geçit harflerin sırlarını anlamaya erişmek için engellerin en büyüğüdür. Buna "ortak geçit" denilir. Zira bazen kutrlardan (köşegen dairedeki çap veya bölge) bir kuturda iki harf arasında ortaklık gerçekleşir. Bu geçitten kurtulmanın yolu iki harfin sayılarını almak, misliyle çarpımak, sonra toplamı yine misliyle çarpımaktır. Ortaya camit bir toplam çıkacaktır. Bu toplamı 99'dan çıkar. İşte okalan sayı ortaklığı kabul etmeyen sayıdır. Bununla onun kutrunun üzerine hükmet. Bu büyük ve kıymetli bir kuraldır. Bununla amel edersen doğrusunu bulursun.

Bil ki; Bir kaç senenin sayıları tamam olunca, he mim be ayn mim kapısı açılır. Bunun fethedilebilmesi için de malum vakte kadar peyderpey, daima artan bir takım sıkıntıların meydana gelmesi gerekir. Bunlardan birisi, Ze nun'un içindedir. İtaatsizliğin oluşmasıyla insanların birliğinin bozulması, özellikle sayıları 10 olan 4 harflerin icindedir. Cünkü bunlar isaretin zuhur etmesinin aslıdır. (Aralarında) Seçilmişler olmasaydı, şerliler helak olurdu. Yuvalardaki kuşlar olmasaydı gidecekler gider, yaşayacaklar vasardı. Göcmüs olan Kaf evleri harab eder. Kaim (duran) Kaf ise onuru (asaleti) devam eder. İnsanlar serkeslikten ve kadınların erkekler suretinde görünmesinden hüzünlendiler. Bu ne büyük vebaldir. Sihirli gemiler denizlerdeki adaları fetheder. Mısırlı ha, Rum ehline baykuş (uğursuzluk) ile beraber ortaya çıkar. Orada (savaşta) neler olduğunu bilmediği halde, Sin harfi cim'i savaşa sürer. Mim harfi ki bunun durumu yücedir. Mimin şahısları mim'de sayıldığında hayırlıların kuvveti artar. 166 Serliler yok olur.

¹⁶⁶ Mehdi Aleyhisselam kastedilir.

Ey uyuyan, uyan, gafil olma. Ey bu işe merak eden kisi! Zira sana seslenilmekte. Öğretinin sırrınca mim ortaya çıkınca Kinane büyük bir sorunla sarsılır. Doğudaki şimsek çakması olayında, göz'ün kararıp söneceğinden süphe olmadığı gibi gizli de değildir. Ha'nın mim'e karşı çıkması tarafları harekete geçirir. Han'ın Karaman mim'ine karsı çıkması da, sarayın sahibini Van'ı talep etmek için hareketlendirir. Malik olan ülkenin sahibidir. Onun vaktine zıt olan da haliktir (yok olur). Padişahlara ancak köleler hizmet eder. Kahire ancak zahir olan toplulukla imar edilir. Ey Hava'nın üçüncü unsuru, o yüksek ses olmasaydı sen aldananlardan olurdun. Ey Ateş unsurunun üçüncüsü sen utanç bir durumdasın. Ey su (unsurunun) dördüncüsü, muhakkak ki sema söyle bildirdi: Haddini aşan kimse (hedefinin) zıddına ulaşır. Zalim kişi (kadın) ona hükmettiği zaman Kahire'ye yazık olacaktır.

Dabbetül arz'a gelince, o uzun ve geniş bir şeydir. Sersemlik varsa nasıl güzel bir hayat yaşanabilir ki? Kalpler dağılınca bedenler de dağılır. Hizmetçiler artınca şehirler de mahvolur. Hazineler çoğalıp dolduğu zaman memleketler harap olur. Kabirler (ölümler) çoğaldığı zaman olaylar hükmetmeye başlar. Nun ile sin arasında güzelleştirmeler çirkinleşir (aralarındaki iyi haller kötüye döner.)

Ancak biat anlaşması küçük bir yerde olması sahih değildir. (mal mülk ile beyat sahih değildir manası da muhtemeldir.) Eman (güven) ancak duru ve sakin bir zamanda olur. Fırkaların ihtilafıyla dağılmalar-kopmalar

başlar. Kışkançların çoğalmasıyla bozgunculuğun hükmü ortava çıkar. Kinane ise hıyanetten salim olduğu takdirde güvenin yuvası-yurdudur. Zira oradaki adamlar hedefi vuran ok gibidir. Gözleri keskindir (uyanıklar.) Baykuşun fikrine muhalefet ettikleri takdirde zaman onların lehine olur. (İslerinin) karısık olmasının sebebi ihmalkârlıklarıdır. Mimin sıcaklığı cok olursa her alcağı yakar. İstisareve gelince, onda (konusulacak konularında) utanılacak bir durum yoktur. Zira ittifak dostların gücünü birlestirir. Uyuyan kişinin uyanmasıyla mutluluk daîm olur Kinane'de olan her tahrik, Kaf harfinin yuvasının şerriyle, tarafları toplamasıyla, adaleti tesis etmeyi ileri sürmekle ve kuşatıcı olmak sırrıyla fitneci bir topluluk tarafından gerçekleşir. Kuşlar kafeste olduğu halde kurtuluş nasıl olabilir ki?! Hüküm gelince kurtuluş yoktur. Ey ayaktaki uyu. Ey uyuyan ayağa kalk! Ey kapının sahibi arkadaşlarından sakın. Muhafızlarına ikram et. Ey Mısırlı! Saraylılarla arkadaşlık yapma. Zira o vefasızdır. Amacı kaçmaktır. Döngü (zaman) onun aleyhinedir. İşte bunların tamamı divandaki iktiranın ve ayın durumu olduğu gibi Müşteri (jüpiter) yıldızının Keyvan (Satürn) yıldızıyla karşılaşmasıdır. İnsanlar istemediğini yapmaya mecbur olduğunda, (havasızlıktan veya suda) boğulmalar ve papazların vesveseleri çoğaldığında bunu gözetle. Ğaynın sayısı tamam oldu. Anla... Anladığında da gizle. Mim'in. kaideleri tamamlandığında, gücü tam olduğunda mim mim mim mim'e yardım ettiği zaman ona tabi olman gerekir.

Bil ki; bu işaretin tamamı nun'dan sin'e kadar olanların arasındakiler için (geçerli olup) iki büyük kavuşum arasında gerçekleşir. Sin'in elifinde, yeşil dağın üzerinde kırmızı yıldızın ortaya çıkışı vardır. Sahradan ve şehirden bakan herkes onu rahatlıkla görecektir. (Su var ki;) Bu vildızın hizmetcilerinin bu sırları açıklamaktan kaçınmalarından korkulur. İki grup toplandığında, kargaların (ser odakların) fikirleri bir olduğunda, bedevi (araplar) zulüm vaptığında, Asvan kapısında kurbanlar kesilir. Kinane korunmuştur. Sırları gizlidir. Birisi oraya her girmeye çalıstığında veya bir fasık oraya yönelip elde etmeye giriştiğinde, doğunun ve batının rabbi tarafından delici atesi olan bir yıldız üzerine atılır. Zira onun direkleri ayaktadır. Yardımları devam etmektedir. Orası mübarek bir beldedir ki ortaklık kabul etmez. Kafdağı onu her yönden kuşatmıştır. Orası şerefli nesilleri terbiye etmek için bulunmaz bir yerdir. Onun durumunu ifşa edecekler ve haberi (her tarafa) yayılacaktır. Kinane'nin ortasında onu gözetle. O orayı (tamamen) kaplamıştır (hâkimdir). Ancak onu tam olarak belirtmek gerekirse, Onun zamanı Sindir

Amma ateşin dördüncüsüne gelince memleketleri koruma ona aittir. Nifakı terk etmek üzere bir ittifak gereklidir. Dal sin ğaynın sayısında yardımın sırrı ortaya çıkar. Bu da yardımın en doğrusu-yerinde olandır. Çünkü malum vakit ve vukuû vacip (kesin) olan kaderin zamanları yaklaşmıştır. Dal sin gaynın sayısı bitince mimin güzel kokusu yayılır. Onu ancak akl-ı selim sahibi iyi kişiler

koklayabilir. Emaneti korumak için hazırlandırılmış Kinane'nin oklarından başka daha layık olan yoktur. Ğayn'ın Ayn'ında matlub olan hazırlık ile yeryüzü düzeltilir. Her seveni sevilen hükmeder. Bu, harflerin sayılarına göre ve cumhurun üzerine ittifak ettiği kurallara göre bize haberler veren harflerin ifade ettikleri bir manadır. Allah'ın (celle celaluhu) kudretinin açığa çıkardığı harflerin ve sayıların sırlarına karşı uyanık ol ve anla!

Şecere-i Numaniyye dairesini anlayabilen bazı kimseler konuştular. Onun işaretlerini kaleme aldılar. Sırlarını Harf ilmi yoluyla izhar ettiler. Şöyle ki camit olan gayn hakkını alınca peşpeşe gelen olaylar nedeniyle Kahire'nin durumu değişecektir. Orada yaşayanların düzeni bozulacaktır. O zamanların kültürü değişecek. İhtilaf ağacı orada büyüyecektir. Her tarafı kapsayarak dalları yayılacaktır. Mücevherlerin ve sedeflerin arasında birlik olmama (ayrılık) meyvesini verecek. Bu hanzal ağacıdır ki nefisler¹⁶⁷ (insanlar) onu kerih görürler ve tiksinirler. Onun ortaya çıkışıyla zulümler ve vergiler de yayılır. Eşanlamlı olan Tı harfı (hükümde) çok kalmakla (olaylar) tekrar eder.

Sarsıntılar aynı, davranışlar-tutumlar ise birbirine (benzer) yakındır. Bu sarsıntılar öncekiler üzerine bina edilmiştir. (Yani bir önceki olay bir başka hadise doğur-

¹⁶⁷ Çirkinliğiyle meşhur olan ağaçtır. Edebiyatta kötü şeyleri ifade etmek için de kullanılır.

maktadır). Ayn mağlub olmuş, 168 Elif harfi de öldürülmüstür, Mimin kılıcı çekilmiştir. (Kavmin) Efendilerini ister. Onun emri geri çevrilmez. (insanların) sayılarının azalması onun eliyledir. Ayrıca babanın ve çocuğun burnunun sürtülmesi vardır. Bazı fırkaları fasit fikirlerinin uğursuzluğundan çıkarır. Mim ile Ya harfi kesin ve tartısmasız bir sekilde ona nasihat eder. O harab olacak ilk beldedir ve devir zincirleme şeklinde çıkan kavgalar ve bid'atların ortaya çıkma devri olacaktır. O "Evğad"lardan Harem'in (alcaklar) dolavı sarsintisini unutma! Kinane'nin okları onları kıtad ağacının orda, vadide yakalar. Kinane'nin okları ancak serefli adamların oklarıdır ve hiddetlidirler. Ordan ayrılacaklar (sonra) daha sağlam bir azim, izzetli bir galibiyet ve (olaylara) hâkim olarak geri dönerler. Bu hareketin temeli, Kaf'ın Cim ile beraber Ye'ye karşı olan kıyamıdır. Bu işler de büyük bir ihtilafın çıkışına kadar devam eder. Kaf cimden kaçar ve Kinane'yi arzulayarak daha kötü bir karşılık vermek üzere geri döner. Ardından ona baskın olan bir kişi yetisir ve onu (Kinane'nin) batısına doğru çekerek ordan alıkoyar. Uzun bir süre kaybolacak ve (bu iş böyle) bitecek. Bu durumda Kinane'nin yuvası Ayn'ın Ğayn'ına kadar onun civcivleriyle (nesliyle) imar edilmeyecek. Düşünürsen anlarsın. Onu izle karşılaşırsın.

Burada kastedilen İkinci Abdülhamid Han'dır. Zira Kinane'nin ve Kahire'nin karışması ve hanzala ağacı teşbihi ile kötülüklerin artması onun tahttan hâl edilmesinden evvel vaki olan şeylerdir. Mim'in kılıncının çekilmesi ise, Mehdi aleyhisselam'ın gelmesinin yakınlığına işarettir.

Arabın kıyam etmesine gelince o hayret verici bir durumdur. Çünkü o, yıkım ve ciğer yiyici siyahilerin hilelerinden dolayı nüfüz'un (idare) ataletini netice verir. Kapıya dayananın tekrar gelmesi, yıkımın en büyük sebeblerindendir. Eğer (o) toplantı gerçekleşirse, halk helak olur.

Gaflet etme zira bu kabadayılıktan başka bir şey değildir. Sen (her zaman) çoğunluğun içinde ol. O zaman kesinlikle pişman olmazsın. Bilakis kazançlı çıkarsın. Beyt-i Mamur'a¹⁶⁹ dikkat et. Zira o nurla kaplanmıştır. Kinane'den ayrılma ki tek kalmayasın ve köleler sana hükmetmesin. Birinci kıranı gördüğünde bil ki bu açık bir alamettir. Gözlemlenemese de nurları parlıyor. Mukarene (karsılasma) nerdedir diye sorma, zira o gözlemleneme-

Ma'mûr, bayındır, bakımlı ev. Kâbe'nin üst hizasında bulunan bir yerdir. Diğer bir adı da "Durâh"dır. Beytü'l-Ma'mûr'dan Kur'an'ı Kerîm'de şöyle bahsedilir: "Tür'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitâb'a, bayındır eve (beytü'l-ma'mûra), yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize andolsun ki, Rabbi'nin azabı hiç şüphesiz gelecektir" (Tur Suresi, 1-7).

Müfessirler bu ayet-i kerîmede sözü geçen Beytü'l-Ma'mûru genellikle, yedinci kat semada, Kâbe'nin üst hizasında bulunan bir ev olarak tefsir etmişlerdir. Onu günde yetmiş bin melek namaz kılmak ve tavaf etmek için ziyaret eder ve kıyamete kadar da bir daha geriye dönmezler. Beytü'l-Ma'mûr Kâbe'nin üst hizasındadır. (Muhtasar'u Tefsir-i İbn Kesîr, Nşr. M. Ali es-Sâbünî, Beyrul 1401, III, 388-389; Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1936, VI, 4551; el-Hâzin, Lübâbü't-Te'vîl lî Maâni't-Tenzîl, IV, 242; el-Beydâvî, Envâru't-Tenzîl ve Esrâru'l-Te'vîl, IV, 467; İsmail Hakkı Bursevî, Rühu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'an, IV, 123).

yecektir. O, uyuyan Kürd'ün ortaya çıkmasına ve kaim olan mime kavuşmasına işarettir. Mim, ğayn sayısınca Kinane'den yardım ister. Ona göç ederler ve onun yanında toplanırlar. Kürd topluluğuyla birlikte yenilir. Mısırlı ise harpten sonra kendi yoluna döner. Recep ayında Kinane'ye girer. Onun tarafındaki insanlar ise müzmin bir hastalığa yakalanmışlardır. Zevra olayı ve sonrasındaki (olayları) unutma!¹⁷⁰ Onun yedi saldırısı vardır. Farklı farklı şeyler bir araya gelir.

Danışmanına muhalefet ettiği zaman, Acem şahı koyun çobanına karşı zelil olur ve çocuğu esir alınır. Ye-

Bu cümle, belki de bu eserin en belirgin ve en hayret verici kerametidir. Zevra nedir, evvela onun ile alakalı hadis-i şerifi verelim:

[&]quot;Dani, Huzeyfe'den tahric etti. O dedi ki: Resullullah (sallallahu aleyhi vessellem) şöyle buyurdu: Zevra'da bir savaş olur, Huzeyfe ise, "Ya Resullullah Zevra nedir?" dedi. Buyurdu: Zevra doğu'da nehirler arasında bulunan ve ümmetimin en şerlilerinin yaşadığı bir şehirdir. Zalimler hep orada otururlar. Onlara dört çeşit bela musallat olur: Kılınçtan geçirilirler, yere batırılırlar, tufana maruz kalırlar ve hayvan suretine değiştirilirler." (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, El Muttaki, s.70)

Zewra kelimesi Kürtçedir ve Kürtlerin yaşadığı bölgeleri anlatmak için kullanılmıştır. Kürtçede Zewra kelimesi isim olarak kullanıldığı gibi ayrıca Kerkük'te Zewra adında bir Kürt kasabası ve futbol takımı dahi vardır. Allahu âlem burada PKK ifade edilmektedir.

dinci saldırının meydana gelişi, galaksideki yıldızların bir arava geldiği zamandır. Bir süre zamanın durulmasıyla Kinane'de sükûnet hâkim olur. Ta ki onların nehrin kalesinde (korunaklı yerinde) bir kişinin etrafında toplandıklarına dair Kinane'nin haberleri Rum diyarından gelir. O vakitte oranın maliki cömert olan mimdir. Onun vardımcıları da mim mim mim ha ve eski ve'dir. Aralarında bir süre savaş devam eder. Kargaşa, ateşi tutuşturacak, nehir de dalgalarla carpisacak. Bir arada toplanmis vedi kisivi. yüce sancağın sahibi, Osmanlı kalesinin Mim'i aynı zamanda Hakani makamının başı olan (zat) onları hezimete uğratacak. Yedincisi boğulur. Gemiler de ateşten dolayı yanar kül olur. Bu olay daha önceki asırlarda görülmemiş ne korkunç bir olaydır! (İsyan) Tuğyan ehlinin orduları o bölgenin civarında toplanmış iken, nasıl korkunç olmasın ki?! Muhakkak ki onların büyüğü en büyük topaldır. 171 Ve kötülüğü, özü olan haç'ın sebebiyle (sürekli) artmaktadır. Bunda ne süphe vardır ne de gizli bir seydir. Sonra onları ayakta tutan bir şey kalmaz. Hezimetleri belli bir vakit devam edecek.

O zaman Mim, Cim ile beraber hayretler şehrine ve altın kiliseye öyle bir girişle girecek ki; oranın kuşatması kısa bir sürede tamamlanacak ve vakitlerin en şereflisi olan en parlak günde, hatibin minbere çıktığı saatıc fetholunacak. Mim ve ordusu, daha önce hiç elde edemedikleri ganimetler elde edecekler. Bu olay fars ve kirman

Başka nüshada: Ğezal okunursa, en büyük ceylandır. Ğezzal okunursa, yün vb. eğiren-büken anlamındadır.

ordularıyla yapılan İsfahan savaşı hariç, yaşanmış ve yaşanacak İslami savaşların zirvesinde bir olaydır. Taylasan'ın'⁷² sahibi askerleriyle birlikte Nehrevan kıyısında yenilirler. Bu, (hükmü) mevcut olan mimin hareketlerinin sonudur. Kıran hükmünde, beklenen Merih (Mars) ve Keyvanın (Satürn) devri tamamlanmıştır. Keşke bilseydim o Mim'in kim olduğunu bilebildim mi acaba? O Osmanlı Sin'inin iktidarında öne çıkan Kinane'nin Semedani (İlahî) aslanından başkası değildir. Onun dönemi kesin te'yid edilmiş, akdi (biatı) de inkitaâ uğramamıştır. Ta ki şunu da bilesin, dairede meydana gelen hareketlerin esası ve çoğunluğu Kahire'nin Cim'idir. Bu (anlatılanlar) "Camid olan ğayn hakkını aldığı zaman olanlar olur." sözüyle verilen haberin manasından kastedilenlerdir. Anla...

Bil ki câmid olan ğaynın sayısı şemsî (güneş yılı) olarak bin senedir. Câmid olmayan ğaynın (başka bir nushada: camid olan ayn'ın) ziyadesi ise sîn sîndir. Hüküm hayret verici bir kavuşuma intikal eder. O kavuşumda bütün garip durumlar belirlenir. Onda hadiselerin hükmü, zaid olan kavuşumun tamamına doğru çekilir. O kavuşumun başında izzet ve şerefin zirvesi zahir olur ki; o da gerçekleşmesi kesin olan dehşetli bir durumu sona erdiren zamanın sahibidir.

Bazı sanat erbabı bu konuyla ilgilenmiştir ve harf ve sayılardan oluşan ferdlerin isimlerini sayı olan Dal Sin

Taylasan: Baştan omuzların aşağısına kadar sarkan şal türünde bir örtüdür.

Ğayn'dan Ğayn'ın Kâf'ına kadar tek tek çıkartmışlardır. Ancak o harfleri mahsus bir zamana sınırlandırmadılar. Bilakis harfleri genelde ve özelde (umum ve hususta) mutlak olarak zikrettiler. Şu kadar var ki o, harfleri ard arda zikretti, tâ ki geneli (umum olanı) boş olarak bırakmasın. Dedi ki, Ğayn'ın Sin'inin Dal'ının yılı geldiği zaman (başka bir nüshada: Sin ve Ğayn'ın dal'ının yılı geldiği zaman), Kinane'de kuşatıcı olan harfin yuvası yedi güçlüler tarafından (sağlam bir şekilde) yapılır. O ferdler de, Mim, Mim, Sin, Sin, Hâ, Ye, Kâf'tır.

Onların (bahsi geçen 7 kişi) zuhur etme zamanı Dal Sin Ğayn'dan, Dal Fe Ğayn'a kadardır. Onlar mamur etmek için zuhur ederler. Bunları (benden) başka bir bilen sana haber vermez. Onlar hakkında yardım sahibine ve sütünları (temelleri) sağlam olana sor. O ki, şecere dairesinde onun takva ehlinden olduğu, yıldızının parlak olduğu, kadrinin yüce olduğu ve ilminin apaçık üstün olduğuna dair onun hakkında tenbihte bulunulmuştu. Geri kalan harfler ise onun dairesinin içinde ortaya çıkar. Onlar ondan yardım isterler ve ondan şeref alırlar. Onların her bir ferdi için sahibi olmaksızın onu has kılan bir sıfatı vardır. Tahsis sıfatı gördüğün gibi şunlardır: Sad (Salabet-Sertlik), Mim (Meded-Yardım), Sin (Seyyar), Sin (siyre). Kaf (Kuvvet), Hâ (Hilm), Ye (Yakîn) dir. Düşün, doğru yolu bulursun ve Allah hidayetini üzerine alır.

Bil ki, bu ferdlerin sıfatları aşağıda gördüğün gibidir:

173 م م س س ح ي ق

Soara onların mertebeleri dal fe ğayn'dan, tı mim ğayn'a kadar on mertebe elde eder. Ancak onlar tek bir on'dan (10) değildirler. Kinane onları içinde terbiye eder. Müsaviri (veya komutan) orda olmadığı zamanlar hariç onları izhar etmez. Onları gözetlersen ortaya çıkışlarının durumu, sena-şükür ve neşe zamanında olduğunu bulursun. Sunlar onların harfleridir: ha ha kaf mim mim mim sin sin ayn mim. Onlar serefli olan ferdi hazırlayan kişilerdir. Sarayların imar edilmesi, zayıf alanların (cephelerin) kapatılması, malların toplanıp (fakirlere dağıtılması), insanların terbiye edilmesi, şehir ve dağların sakinleriyle savasmaları, bu dairenin bela ve afetlerden muhafaza edilmesi, onların melikleri diyanet ile vasıflandırılmış olduğu halde Kinane'nin batısında bulunan şehirden uzak bir yerde; mağribin askerlerini def etmeleri, dalgaların dağlar gibi yüksek olduğu ve firtinaların bir sağdan bir soldan estiği bir zamanda deniz binitlerini İskenderiye limanında almaları (tüm bunlar) onların eliyle olacaktır. Bunlar (iman ehli için) ne büyük ganimetlerdir ve ne bol nimetlerdir!

Hidayete tabi olmayan, (Hakk'ın) çağrısına kulak

Tercüme ettiğimiz yazma nüshada bu tablonun ilk harfini mim olarak verir, ama doğru olan 🗻 (sad) harfidir.

Sad: Salâbe (Katılık), Mîm: Meded, Sîn: Seyyar (Yürüyen), Sîn: Basiret, Kâf: Kuvvet, Hâ: Hilm, Yâ: Yakin.

vermeyen ve helak edici fiillerden korunmayan düşmanlara da ne büyük felakettir. Bu olay haçlıların şehirlerinin tahribinin ve Kalîb adası üzerine de (bazı) tarafların kıyamının sebebidir. Bu bir tarafı sabit olan bir kiranda olacaktır. Bunun korkunçluğundan dolayı (yüzlerin rengi) solmuştur. Ancak Kinane bölgesinde (dairesinde) böyle değildir. Zira oranın (yıldızının) yükseleni hususi olarak korunmaktadır. Orayı hiçbir düşman yenemeyecektir. Hiçbir facir oraya üstün gelemeyecektir. Oranın rükunları (bir şeyin dayanağı) korunmuş ve oraya eman (emniyet) ve iman tahsis edilmiştir. Ta ki; güneş, ruh'un kaynağından doğana kadar, 174 bu da, arube 175 gününde beyaz minareden onun nüzulü belirdiği zamandır. Nitekim bu az önce zikrettiklerimize işaret eden asıl kaynaklarda vurgulanmıştır.

Bazıları da der ki; karinelerin-bağlantıların işaretlerine göre kaideler, -Tı Sad Ğayn- yılına ve mührüne delaletişaret etmektedir. Bundan sonra ona artık başka ne delalet edebilir ki? Bu görüşte bir sakınca yoktur. Zira olaylar, felekler hikmetle dönüp durduğu müddetçe birbirine benzer olacaktır. Hayali ve misali olan devre tamam olunca ve daha önce -kıyam- ve -yenzurun- lafızlarıyla işaret edilen sayı bakımından takdir edilmiş olan müddetin etkisinde haklarını alınca, durum tamamlanır ve hü-

¹⁷⁴ Burada Hz.İsa kastediliyor

Arube günü, Arefe günü demektir. Aramice lisanındandır. Beyaz Minareden kasıt, Şam'da bulunan Emevi Camiinde yer alan ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulünün gerçekleşeceği yer olarak bildirilen minaredir.

küm hikmet sırasından kudret sırasına intikal eder. Böylece hayali devrenin bitmesiyle hadiselerin de defi tamamlanmış olur. Ancak bu durum Ğayn'ın Kafının yılının sonrasından -yenzurun- sayısının nüfüzuna kadarına dikkat çekmeye ihtiyaç olunca; Biz deriz ki Kafın ayları ve günleri tamam olduğunda -Allah en iyisini bilir- yeryüzü bütün bölgeleriyle, üstün gelen asiler tarafından padişahlar, ihanete maruz kalabilirler.

Kinane korunma kalesinde kalmaya devam eder. Oradaki insanların gücü artar. Oraya girmek isteyen hiç kimse giremez ve hiç bir alternatif (güç) oraya tasarrufta bulunamaz. Adamları seçilmişlerdir. Sayıları hareket etmeyen camit ğayındır. Onların zamanı gelince ve önde gelenleri belirince, oranın temellerini kuvvetlendirirler, seçilmişlerini de çoğaltırlar. Orada kaim olan kişi mimin oğlu mimdir. O hürlerdendir köle değildir, adamları da şerefli adamlardır. Ğaynın sayısında olaylar çok olacağından, olaylar cüz'idir (parça parçadır), külli (tek seferde olan bir bütün) olay değildir. Faidesi olmadığı için bunları zikretmeye gerek yok. Ancak onların reislerinin isimlerinin harflerine dikkat çekmekte bir sakınca yoktur. Onlardan bir diğerine de ismine bu dairede işaret edilmiştir:



İhtilafta da ittifakta da iş onlar üzerinde döner. Önünü arkasını sen anla artık. Bu cifrî kaideler ve harfî usüllere göre tekil ve çift sayılardan çıkarılan sayıların söylediklerinin delalet (işaret) ettiği şeydir. Bunu öğren. Allah kerem ve fazlı ile senin hidayetini üstlenmiştir.

Geriye dönüş ve düzeltme: Tekrar edilmesine ihtiyac görüldüğü için camit (türememiş) ğayn ile camit olmayan ğayn arasındaki sürede ve artan müddet ile camit kafın sayısının tamamına kadarki olaylara tekrar tenbihte bulunuldu. Deriz ki muvaffakiyet Allah'tandır. Şecere kitabını vazeden (yazan) kişi o kitapta ancak zamanın hükmünün mucibince (gereklerine göre) tenbihte bulunmuştur. Baska bir seye göre değil. Söyle ki; birinci kırandan başlamıs, bunu su sözüyle ifade etmişti: "Cim'in Kaf'ı bittiğinde Selim'in Mim'i ayağa kalkar." İkinci kırana kadar devam etmis, buna da şu sözüyle işaret etmişti: "Ta ki; Mars ile Satürn mizanın son derecesinde karsılasıncaya dek..." Bunun ötesinde küllî olaylara vâkıf olmayı da usullerden istinbat (bulup çıkarma) ilmine havale etti. (Bir nüshada: İstintak, yani harfleri konuşturma ve sorgulama ilmine havale etti.) Cünkü o hepsinin örnek (modelidir).

İbn Arabî hazretlerinin dairede şimdi ile geleceğe göre işaret ettiği şeylerin beyanına dikkat çektik. Bundan sonra Ğayn ile Sin arasındaki isimlere dikkat çekmek gerekir. Dikkat çekmenin mahallinde gecikme olduysa da bunda ayıplanacak bir şey yoktur. Bu gördüğün gibi onların dairesidir.



Sonra gizli sırları kapsayan harfî olan yedi tabloya dikkat çekmek gerekir. İbn Arabi hazretlerinin zan (veya tahmin ettiği halde bilerek) üstünde durmadığı şeyler bu şemalarla anlaşılır. Tüm bilginlerin adeti olduğu gibi izzeti-nefs'ten (saygınlığından) dolayı o da açıkça zikretmedi.

Birinci tablo: İşaret edilen harflere tekabül (karşılaştırma) tablosudur. Bunlar iki yıldızın (Merrih-Mars ve Keyvan-Satürn) harfleridir. Bunlara şecerenin dairesinde "mizanın son derecesinde (bu iki yıldız) karşılaştıkları zaman olanlar olur" sözüyle işaret edilmişti. Bu gördüğün gibi onların doğal bir surette karşılaşma sıfatıdır.



(Şema'da bulunan alttaki harfler) İki yıldızın altı

İkinci tablo: karşılaştırma tablosudur. Ancak burada, birinci nitelikten farklı olarak harfler vardır. Bu, ğayn ve sin harfleri arasındaki vaktin bireylerinin isimlerine işaret eden felekî (astronomi) bir karşılaştırmadır. Bunu anla ve düşün. Aşağıda görüldüğü gibidir: (Bu şemada, öncekinden farklı olarak direk merrih ve keyvan yıldızlarının harfleri karşılaştırılmıştır.)



Harf, üçüncü unsurdan kendi rütbesinden olan biriyle değiştirilir. Ta ki harflerin tümü tasavvur edilip görülebilsin. Buradaki her bir harf, kendisine işaret edilen vaktin sahipleri olan fertlerin isimlerinden ilkidir. Çünkü burada Mars'ın Satürn gezegeniyle mizanın son derecesinde karşı karşıya gelmesi (olayı) vardır. Bunlar, efrad-ı butûn (birbirleriyle akraba oldukları kastediliyor) ve erbab-ı

¹⁷⁶ Yan kayıt: Çünkü harfler bazen denk gelme, bazen zıtlaşma halinde olur ancak doğal olmayan boş özel bir yol üzerine olur. İstibdal (değiş-tokuş) tablosu olan üçüncü tabloyu iyi anla. Bu tabloda aynısıyla Arapça harfler vardır.

medettirler (yardım sahibleri), himmetleriyle kılıç erbabını hazırlarlar ve yardım ederler. İş, bunların etrafında deveran eder. Bunu anla.

Üçüncü tablo: İstibdal (değiş-tokuş) tablosudur. Bu tabloda harfler ayanlarıyla (zatlarıyla) beraber Arapçadır.



Dördüncü tablo: Ortaklık tablosudur. Harfler, toptan, sayıları ve yavruları ile beraber oraya konur. Bundan kılıç ve yardım (sahibi zatları) kapsayan harfler tasavvur edilir. Bunlar Kinane dairesinde zamana hükmeden kişilerin havaslarıdır. Özellikleri şunlardır:



Beşinci Tablo: Doğal tablodur. Harfler, Arapça olarak sayıları olmaksızın yavrularıyla beraber konulur. Her harf doğal olarak başlı başına bir araya getirilir. Her bir köşe-ye harflerden olan hakkı verilir. İsimler gördüğün gibi harflerden tasavvur edilir. Böylece şahısların isimleri zahir olur ki onlar; Kinanede mertebe sahipleridirler ve Ayn'a kadar, Nun ile Ayn (bir nüshada Ğayn) arasında hükmederler. Bunu anlarsan doğruya ulaşırsın. Allah, ih-

sanıyla ve cömertliğiyle senin hidayetini üstlensin. Özellikleri şunlardır:



Altıncı tablo: Mutabakat (uyum, benzerlik) tablosudur. Bu tabloya harfler kendi miktarınca, Arapça ve camid (donuk) olarak birbiriyle iç içe girmiş bir halde tek satır olarak bulunur. Sonra kuyruk tarafı baş tarafa getirlir ta ki; en sondaki birincinin ta kendisi olsun. Daha sonra tamamının rakamları toptan (tek seferde) toplanıp eşit olarak iki cümleye bölünür. Fazla olan (rakamlar) bırakılır. Böylece, mesela her bir cümleden bir isim, iki isim veya üç isim tasavvur edilir. Bunu anla. Allah doğru yola ulaştırandır.



Bu şekilde, kontrolü eline alana kadar baş tarafını sonuna doğru çevirir ve daha önce geçtiği gibi bu yolu-

vöntemi takip edersin. Bunu anla.

Yedinci tablo: Sırlar tablosudur. Harfler, olduğu gibi (kendi miktarınca) kalıp doğurulduktan (türetildikten) ve onuncu ve onuncu alındıktan sonra en üstten en alta gelecek ve geriye hiçbir harf kalmayacak şekilde peşpeşe bu tabloya konur. Daha sonra onuncu ve onuncudan atılan harflere bakılır ve birbirine katarak bir isimle terkip edilir (birleştirilir.) Bu oluşturulan isimlerden hayret verici ve garip olayların isimleri meydana çıkacak. Bu yedi tablo ile amel et. İlginç şeyler ve garip işler göreceksin. Çünkü iki gezegendeki işaret dairenin sırlarını toplamıştır.

Bilesin ki: bunun vakti Nun'dan Sin'e kadar olan vakitlerin arasındaki vakitte ve Ğayn'ın sayısının nüfuzundan sonradır. Ğayn'ın Sin'inden sonra ise daha önce işaret edilen nifaktan (iki yüzlülükten) farklı bir hükümdür. Kim ki; daha önce işaret edilen iki gezegenin kötüuğursuz şahıslarını öğrenmek isterse; iki gezegenden sadece bir gezegenin harflerinin adedini alsın, bu adedi kendisiyle çarpar ve bunun için camid (donuk) bir cümle tasavvur edilir. Bu cümleden zaruri olarak ismin harflerini terkip eder (oluşturur.) İkinci gezegenin harflerine de aynı şeyi yapar. Böyle yapınca iki ismin her birini ayrı ayrı bilir. Şayet (bu harfler) konuşamazsa (bir şeye işaret etmezse) o zaman o kişi muhayyerdir. Dilerse konuşma harflerini meydana getirir ve isim açıkça ortaya çıkıncaya kadar devam eder. Dilerse de üçüncü unsurda bulunan harfleri kendi rütbesinden değistirir ve isim açıkça ortaya çıkar. Ben, açığı kapalısı ile bütün gizemlerini açıklayacak bazı usullerde, dairenin tüm sırlarını içeren bir metoda işarette bulunmuş oldum.

Şöyle ki Şeyh Radıyallahu anh iki daire arasında bulunan dairenin harflerine işarette bulundu ama; "Mısır'ın küresinin dairesi ufku hala benzeri görülmemiş olan bir ölçektir, hâkimleriyle beraber aldatıcıdır, işlerin ağırlıkları ile barışıktır, ta ki Merih, Satürn gezegeni ile mizanın en son derecesinde karşı karşıya gelir ve Âl-i Osman'ın elinden çıkar" sözlerinde işareti gizledi

Bilesin ki **Dal'**dan **Nun'**a kadar olan bu harflerde gizlenen bu sırları ortaya çıkarmanın yolu bütün harflerin adetlerinin tamamının büyük cümleler ile tek bir dal olarak alınıp tek bir cümle olarak düğümlenir ve üzerine bir o kadarı da bir kere ziyade edilir ve onunla (o cümleyle) şartlarıyla birlikte **Kâf** harfine uygun bir şekilde oluşturulur. Sonra on iki on iki evreler halinde ondan atılır, tamamlanıncaya kadar bu devam eder. Atılan harflere bakılır ve her tabiata ait harfler tek başına çıkarılır.

Ateşe ait harflere gelince; bu harflerden silah erbabının isimleri oluşturulur. Havaya ait harflere gelince; bunlardan Merkür kısmının isimleri oluşturulur. Suya ait olan harflerden ise vaktin âlimlerinin isimleri oluşturulur. Toprağa ait olan harflerden ise vaktin adamlarının isimleri oluşturulur. Çünkü sübût ve istikrar onlarındır. Bizim 'Harflerden şöyle şöyle isimler oluşturulur' sözümüz, ilgili harflerden isimleri oluşturma sanatını bilmeye muhtaçtır. Çünkü bazen bir harf, Selim isminin Sin harfınde ya

da Dâvûd isminin Dâl harfinde veya Muhammed isminin ilk harfi olan Mim harfinde olduğu gibi ismin ilk harfiyle telatfuz edilebilir. Bu bir yöndür. Bazen de konuşan harf konuşmayan bir sayıda olur ya da onun yerine üçüncü unsurunda bulunur. Tüm bu anlattıklarımızla, harflerin daireye konmasının ve bu harflerin Mısır'ın küresinin dairesinin lafzından Osman lafzına varıncaya kadar konuşan kelimeler olarak terkip edilmesinin sırrını öğrenmiş olursun.

Bazı nüshalarda bunun üzerine ziyade edilenlere gelince bunlarda herhangi bir şifre yoktur. Âl-i Osman lafzından sonra 'Bu adalet çıkışıdır, zulüm çıkışı değildir' sözü gibi. Burada çıkısın göründüğü gibi olmadığına isaret edilmektedir. Nitekim terimlere dair bilgisi olmavanlardan bazıları bunun göründüğü gibi olduğunu zannetmişlerdir. Burada çıkış, hakiki anlamda zulümden adalete çıkıştır, başka bir sey değildir. Cünkü adaletin ortaya çıkması için kaim (hükümde mevcut) olan ve mühürleyen Mim iman ehli için nimet, küfür ve tuğyan ehli için felakettir. Onun kıyamı, şeriatın tecdidi ve (harama giden) yolların kapatılması içindir. Bunun en büyük yardımcısı izzet ve temkin sahibi Sin'in Mim'i olan ve Osmanlı sırlarının emini olan Sadru's-sudur el-Hankariyye'dir. Kapının sahibi geçtiğinde gözetlersen onu görebilirsin. O, Dârab vurdundadır.

Rum şehri olan Konya şehrinde aynı ismi taşıyan birinin etrafında toplanırlar ve kapının sahibinin beklediği/hoşnut olduğu şekilde ona biat eder. Bu biatı arkadaş-

ların sayısını tamamlayarak gerçeklestirir. Bu zaman sevinc anlarıdır, rıza ve nese günleridir. Hitam (mühür) Mim'inin insanların hâkimlerinin sulh yoluyla İslama girdiği değil de üstünlüğü ele geçirme yoluyla ona taarruz ettiği nasıl söylenebilir? Hasa ve kella! Nasıl olur da adaletle nitelenen fazilet sahibi biri dosdoğru yoldan sapar ya da doğru çizgiden kayar? Özellikle Seyyidu'l-Kâinât ve Adnan oğullarının efendisi (olan Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) onun sünnet ve farzı ihya eden ve yeryüzü ehline rahmet olduğunu bildirmişken. Hakikat uleması ve tarikat mesayılıı nezdinde sabit olduğu üzere o (Mehdî) ahir zamanda çıkacak ve onun sancakları Horâsan tarafından kabul edilecek. Onun sancaklarının siyahlığı sevad'dan (siyahlıktan) değil su'ded'den (egemen olma, saygınlık ve şeref) gelmektedir. Ordusunun komutanı fertlerin en büyüğüdür. Maverâunnehir'de durur. Hazır birliklerle beraber ve güçlü ve sert kimselerin arasında olur. Hatta Fırat kıyısına ulaşır ve kahraman savascılarla görüşür. Ne muazzam bir sevinc! Allah'ın ikram ettiği ne büyük bir bayram! En büyük mühür olan mim (Mehdî) Rükn-ü Samî ve Makam-ı İbrâhim ile zemzem arasındadır.

İnsanlar malum vakti beklerler. Mevla'dan ferman çıkınca ayların en şereflisinde (Ramazan ayı) zuhur etmek için izin çıkar. Değerli ashabının havassıyla beraber Şamın Ğuta'sına (sulak ve ağaçlıklı yerine) gelirler. Sonra yolculukları Antep'e uzanır ve arap kabileleri orada toplanır. Korunmuş olan Konya'ya vardığında Osmanlı kapı-

sının başı, Rahim'in/Selim'in samimi Sin'inin izniyle kendi isteği ile gönül rızası ile onun huzurunda toplanır.

Orda yemin ehlinin fetihlerini mühürleyen feth-i mübin hususunda emirlerin ittifakı vardır. Asıl kaynaklarda vaat edilen bu fetih, Beyt-i Makdis'in azıklarının-hazinelerinin geri iade alınması, Roma'nın harap edilmesinden sonra nakledilen hazinelerin alınması ve altın kilisenin yıkılması içindir. Orası (Roma) Mim'in (Mehdi'nin) ordusunun ganimet olarak alacağı şehirlerin en büyüğüdür. Bu, (tablo) altın kilisenin sıfatı ve talîm (öğretmek) ve taksîm (kısımlandırmak) için beyanıdır.



Öğretmeye gelince; bu açığa çıkmamış olan sırıı bildirmedir. Taksim ise eski kaynaklarda altı çizilmiş (veya rakamlandırılmış) harflerin erbabına beyan edilip taksim edilmesi içindir. Kilise ismi tuğyan ehlinin, şeytan fırkasının ve haça tapanların heykeli (anlamındadır.)

Bu olaydan sonra onları ayakta tutan bir sey olmaz. Bu, mühür vuran olaydır. Bu olaydan hitâmın (mührün) mim'i (Mehdi) ve yürekli-atılgan başkan olan mim koruma altında olan bütün tarafları kapsayıcı kâf'ın kâf'ına (Kostantınıyve'nin kürsüsüne) döner. (Orası) Yüce dinin sığınağı, izzet ve şerefin makamıdır. Bu atılgan zat, kendisinin kapısında tam bir nizam ile duran vaktin Sin'i ile birlikte bu makamda bulunmakta diğerlerinden ayrılır. Divan sahibi, hakiki ismine hiç kimsenin vakıf olamadığı sırrının sahibi (sırdaşı) olan Yahya ile beraber yerleşeceği vere döner. Onun ikametgâhı, işaretleri tanımlayan âlimler nezdinde bilinen bir husustur. Bu esnada Mim Ayn'da (İsa ile Mehdî bir araya gelerek) birleşir ve mesafeler aradan kalkar. Ayn (İsa) tek başına hiçbir ortağı olmaksızın mülkün sahibi olur. Onun müddeti mübarek müddettir. Ben bu konuda bir kaside yazdım:

Şeytana rağmen yeryüzünde Allah'ın emrini yerine getirir, küfrü yok eder

Mustafa'nın şeriatını destekler, onun mührüdür o. Onun hükümlerini bilen **Mim**'e kadar devam eder.

Onun müddeti Musa'nın mikâtıdır, ordusu, vaktinin insanlarının en hayırlısı ve sayılmayacak kadar çoktur.

Onun elinde alçakların hepsi güçlü kılıçla yok olur. Umulurki bilirsin. Bu kılıcın hakikatini ve dosdoğru din için belirlenmiş olan işe kıyam edeni...

Yemin olsun o öyle bir kişidir ki; onun her zamana yayılması alametlerinde görülür.

Bütün mertebelerin isimleriyle isimlenmiştir gizli aşikâr aynı şekilde haşre kadar

Gerçekte en mükemmel nur o değil midir? Mim'in noktası'nın yardımı ondan olur.

Arşın İlahı'nın zamanın ezelinden beri ona (hayırhasenattan) bol bol verdiği kadarını, o da; mevcudata bolca verir.

Mim'den başka tamam olan hiçbir şey yoktur bir de naiplerinden asrın biriciği Ayn sahibi

O ruhtur, onu tanı ve ona uy! Uzayan ömre ulaştığında

Sanki sen bu anlatılanlarla şeref ve asalete yükselerek (gerçek) değere nüzul ediyorsun.

Onun kıymeti ancak şeriatın emirle resmettiği sınırlarının hükmünde durmasıdır.

Ehli hal ve'l-akd¹⁷⁷ böyle hükmetmiş, kitaplarda kesin olan onların metinleriyle yetin.

Zuhur (ortaya çıkış) vaktini (öğrenmek) istersen şüphesiz o fecrin doğuşunu kapsayan bir dolunay olur.

Bir güneşle ki; nurunun ışığı her tarafa uzanır ve için-

¹⁷⁷ Burada kastedilen ulemadır.

de dolunayın da olduğu parlak yıldızların toplanmasıdır.

Öyleyse şüphe veren (bir şey zannediyorsan) şüpheye düşme! Muhakkak ki şüphe; evham, sezgi ve fikirlerle beraber dolaşır.

Zuhur eden harflerden sadece Hak olan ilmi al ve perdelenmekten (kurtulmak için) mağrur olan fertten sakın!

(O harfler) olgunlaşmada, yayılmada, çoğaltmada ve bize tekilden haber veren çiftlerde kurulmuştur.

Hâşim ailesinden gelen seçilmiş olana salat et, emir ve yasaklarla gönderilmiş Muhammed'e...

Öğlende doğmakta olan güneş dünyayı aydınlattığı ve havada şimşek çaktığı sürece

Allah'ın salatı ona olsun, takva ve şeref sahibi âl ve ashabına

Kıyamete kadar devam eden bir salat ve selamlama ile...

TENBİH VE İŞARET

Ey talip, bilesin ki işlerin hakikatlerinin izahı için hakikat erbabının ve tarikat sahiplerinin bir âdeti vardır. Bazı şeyleri öne alırlar ya da ertelerler. Bu hususta onlara herhangi bir ayıplama yapılamaz. Çünkü bu cumhurun ıstılahının temelinde uygulana gelen külli bir kaidedir. Zira güzel gelinin yüzüne (görünmesin diye) örtü sarkıtılır. Bunlar da hikmetin gereğidir. Bazı şeyleri peşpeşe zikretselerdi bu durum hikmeti zedeleyen bir şey olurdu. Ayrıca gizli ilimler sadece öne alma, geri bırakma ve mütehassıs olmayan âlimlerin (anlamaması için) kelamı karıştırma suretinde olurlar. Bunun faydası meçhul olan şeyleri araştırmaya dair arzu ve isteklerin zihinde devamlı olmasını sağlamaktır.

Nefisler gizli olan ilimleri talep etmeyi sevecek şekilde yaratılmıştır. Çünkü bu yöntemde gizli şeyleri kabul etme ve onlara hazırlık yapma vardır. Bu ve diğer sanatlarda (ilimlerde bu yöntemin kullanılmasındaki) has olan özel sebep budur. Bizim sözümüz burada bitince; bazı inceliklere ve aslî şecerenin iki dairesi arasında olan dâl'dan nun'a kadar mürekkep olan harflerin adetlerinin inceliklerine dönelim. Başarı Allah'tandır diyerek deriz ki:

Bütün sayıları saydığında ve daha önce anlattığımız ve ona dikkat çektiğimiz gibi, onları (sayıları) büyük cümlelerle birlikte tek cümle halinde Dal'dan Nun'a kadar topladığında, bu adedi ve o cümleyi dört doğru kısma ayır.

Bir kısmı al ve onunla Dâl tablosunu oluştur ve konuştur. Sen tabiî olan itidal ile beraber ıstılah (terim) terkibini oluşturduğunda; içinde garip ve ilginc olayların ve bazı adamların isimlerinin bulunduğu Arapça harfleri sana haber verecektir. Bundan daha hayret verici olan sey ise sen üç kısma birinci kısma girdiğin gibi giristiğinde onları terkip etsen dahi sana konuşmayan bir takım harfler görünecektir. Ancak bunları oluşturduğunda tabiat hükmüyle onları değiştirirsen konuşacaktır. Bu ince bir nüktedir. Sayıların ondalıklarında ise, ondalık olarak taksim yaptığında bundan daha ilgincini göreceksin. Bunun tablosu ya tablosudur. Bu usullerin kıymetini bil ve bu sırrı ehil olmayanlara ifşa etme. Çünkü zikrettiğimiz atıf (bağlaç) harfleri sadece kevnî (varlıkla alakalı) sırlardan olusan cümleler üzerine terkip edilir. Öyleyse bu usullere nisbeten harfler, sedeflerin cevherlere olan nisbeti gibidir, onlara ancak dalgıclar ulasabilirler. Onlara su avette işaret edilmiştir:

"Bu örnekleri biz insanlar için anlatırız. Bunu sadece âlimler akleder." (Ankebût Suresi, 43)

Onlar ki; tibyanın (açıklamanın) her türlüsüyle ilmin tadını alırlar. Nitekim şöyle denmiştir.

"Bırak beni işarette bulunayım. Açıklamaya ihtiyaç duymaz tadını alan kişiler. Açıkça söylemek inatçılar içindir."

Çünkü inatçı kişiler sadece açıkça söylenmesini isterler. Açıkça söylemek bazen haram olur, bazen küfür olur bazen caiz olur ancak sadece şeriatın methettiği yerlerde helal olur, başka türlü helal olmaz. Her yerde açıklama isteyen kişi işi bilmeyen (cahil kişidir) ve bizim onunla konuşacak durumumuz da yoktur. Bu açıklama ile anlaşıldı ki sırlı ilimler gizlenme üzerine kuruludur, muayyen usulleri kitap-makalelerde ifşa edilmesi için değil. Bunu anla

Allah Teâlâ en iyi bilendir. Belki bazıları şöyle diyebilir: Kitapların ve risalelerin yazılmasının faydası nedir? Siz gizlemenin gerekli olduğunu, ifşa etmemenin lazım olduğunu söylediniz ve işi zevk-i selim sahibi olan usulü bilen kişilere havale ettiniz:

Cevap: Muhakkak ki; basiret sahibi âlimler ve asırların kutupları hala kitap ve risale yazımında birbirleriyle yarışırlar, bu kitapların içine nefis ilmî cevherler bırakırlar, bunların esasını ise bilmece, işaret, remz ve mecaz kaideleri üzerine kurarlar. Bu ilimlerin anahtarlarını erbabına bırakırlar. Bunların tamamı sırları korumak ve haberlerin (zahirelerini) azıklarını muhafaza etmek içindir. Gizlemek en evla olan, işarette bulunmak en açık olan, telvihte (ima-göndermede) bulunmak en üstün olandır. Ta ki yeterli ve değerli olan belirlensin. Bu, rumuzları ve bilmeceleri inkâr edenlere ve hakikati mecazsiz bir şekilde açıklanmasını isteyenlere karşı verilen cevaptır.

Allah Subhanehu, en iyi bilendir. Bu risaleyi veciz ve icmali bir hatime (sonuç) ile tamamlayalım. Bu hatimede

Ğavn'ın sin senesinde belirlenen ve uzun bir süre birçok kez tekrar eden kiran'ın (gezegenlerin birlesmesikavusum) sırlarını zikredelim. Bu (sırlar) da, semâvî alamet olan parlak bir kırmızılık meydana geldiği zaman. gezegenlerin bir merkezde toplanmasıyla bu kiran'ın neticesi olarak ortaya çıkar. Bu (alamet), açık bir isarettir ve bedevilerin ayaklarının üstünde doğrulması ve rustâk (düzen) sahibinin ortaya çıkması da, bu alametin (ortaya çıkaracağı) hükümlerinden bazılarıdır. Onların sayısını bitirir ve yardımlarını keser. Sonra Kinane'deki evine geri döner. Bu, kuşatıcı harf'in evini imar eden kişidir. Bu zaman görüşlerin tek bir çatı altında toplandığı zamandır. Bu görüş, öyle bir akidle gerçekleşir ki; Kahire dairesinde çözülüp bozulmaz. O, apaçık bir alamettir. Bunun sonrasında yasanacak olaylara dair konuşma, risalenin sonunda gelecek. Bunu anla. Allah Teâlâ en doğrusunu bilendir. Her sevin evvelinde ve sonunda Allah'a hamdolsun.

Geride Geçenlerin Uyarısı ve Takriri

Bilesin ki Kinâne'de olan olayların büyük çoğunluğu, Ğayn, Ya tamam olduktan sonradır. Zira o günahsapkınlığın kapısını açacaktır. Hadiseler orada Fe, Ra, Dat senesine kadar birbirine benzer şekilde devam eder. Bu olaylardan bir tanesi Tâ hadisesidir ve bu defalarca tekrar eder. Küçük kiran meydana geldiği zaman, Kinane'nin Racîm'i (lanetlisi) sapkınlık kapısının bir tarafını açar. Racim'in kötü bir Kaf'ı vardır ve onun ardından bir kaç sene içinde mim gelir. Nefsi emmare ile kalkıp

saldırı gerçekleştirir. Emirlik sahiplerinin kırıp geçirilmesi onun eliyle olacak. Onun tarihi, Zeyn, Ya, Ğayn'dır. Ondan sonra Nun, Zeyn, Ğayn (bir nüshada Ayn)' da (sapkınlık-haddini aşmanın) kapısının diğer tarafı açılır. Zulüm karada ve denizde her yeri kaplar.

Eş-Şecere kitabının kenarlarında şöyle demiştir: Asvan imar edildiğinde, kadınlar hükmettiğinde, hizmetçiler (köleler) çoğaldığında ve kargalar (uğursuzlar) büyüdüğünde Sultanın hâkimiyeti zayıflar. Osmanlı ailesinin başındakilerinin (Sadrazamlarının) görüşleri ihtilaflı olmaya başlar. Bu durum, uzun yıldız ortaya çıkıp doktor hasta olduğunda gerçekleşir.

Miftâh şârihi şöyle demiştir: Asvân, eski Mısır'dan olan Berberilerin kalesidir. Daha sonra Asvan'ı Rumilerin en büyüğü (bir ihtimal şu mana da verilebilir: Rumi olan en büyük Fe, Kaf,Tâ,) ele geçirmiş ve Asvan'ı kendisi ve ordusu için kale haline getirmiştir. Kiran, mizanda olduğu bir zamanda İslam milleti zuhur edince, Mısır memleketinin fethedilme zamanı geldiğinde Asvan, Müslümanların fethettiği kaleler cümlesinden olmuştur. Mısır valisi o zamanlar Amr b. el-Âs hazretleridir. Mısır memleketinde ve çevrelerinde kavmin emiridir. Mısır ve çevresindeki köy ve şehirlerin fethedilmesi tamamlanınca Müminlerin emiri Ömer b. el-Hattâb'a (Radıyallahu anh) mektup yazarak gerçekleştirmiş olduğu fethi müjdelemiştir.

(Mektupta) Asvân'ın özelliklerini ve kalesinin kuvvetini belirtmiş, daha sonra tekrar ele geçirilmemesi için

Sahabelerin (Radıyallahu anhum) oranın surlarını yıktığını haber vermiştir. Müminlerin emiri mektubu okuyunca; mektubu İmam Alî Radıyallahu anh Efendimize göndermistir. Hz. Ali de mektubu okuyup bitirince söyle demiştir: "Evet, Asvân'a dair benim bilgim vardır. Bunu bana Adnân oğullarının efendisi (Hz. Peygamber Aleyhisselam) haber vermişti. Oranın ahir zamanda harap olacağını haber vermiştir." Ta ki; hareket etmeyen (Ğayn'ın sayısı değil), camid olan Ğayn'ın sayısı tamam oluncaya kadar... Ondan sonra on (10) tamamlanınca Mısır sahibi tarafından turabî (toprağa ait olan) Ya harfi ortaya çıkar. Orayı (Asvan'ı) mamur eder ve oraya dikkatini verip ilgilenir ancak imarı tamamlanmaz. Bunun (hükmü) son bulur. Bir müddet sonra Ayın (bir nüshada Ğayn) kıvam eder. Oranın (Asvan'ın) imarı tamamlanır ve orası büyük bir sığınak haline gelir. Asvan, deniz kenarında ve Kinâne'nin (Mısır'ın) güney tarafındadır.

İbn Arabî'nin mezkûr şartlandırma yoluyla söylediği "Asvân imar edildiğinde olanlar olur" sözü Hak Teâlâ'nın kâinatta gezegenlerin kırânı (birleşmesi-kavuşması) esnasında meydana getirdiği (halk ettiği) olaylara göre söylemiştir. Çünkü kudreti yüce olan Bârî Teâlâ sırlarını gezegenlerin kırânına koymuştur. Onların en büyüğü kendilerine işaret edilen yedi gezegendir. Bu gezegenler; Zuhal, Müşteri, Merih, Güneş, Zühre Utarid ve Aydır. Allah Teâlâ bunlardan her birine sırlarından birini koymuş ve o sırrın eserini, o gezegene has olan bölgede göstermektedir. Bu, astroloji âlimleri nezdinde şahit olunmuş ve

meşhurdur. İbn Arabî'nin haber verme yöntemlerinden olan, "olanlar olur" sözü, yıldız ilmine de uygundur. Bu sözünden; "erkeklerin mertebelerini kolaylıkla istila etmeleriyle kadınların yükselen gezegenlerinin ortaya çıkması ve oraya tahakküm etmeleri" manasını elde etmiştir. Bu yüzden, şartlandırma (ifadesiyle) "Kadınlar ortaya çıkar, hizmetçiler çoğalır" demiştir. Bu sözü, Utarid'in Zühre gezegeniyle birleşmesine-kavuşmasına göre söylemiştir.

"Sultanın galebesi (gücü) zayıflar" sözü, tasarruf etme (yetki kullanmaya) seviyesi yetmeyenlerin tasarruf etmelerinden dolayıdır. Bunda kâinattaki durumların bozulmasına ve (bir yandan da) bozmaya ve tesis etmeye dair bir ikaz vardır. "Ğirban (Kargalar)" sözünün zahirinden anlaşıldığı üzere kargalar yana fitnelerin geleceğine mi işarettir yoksa kargalara benzeyen bir kavme mi işarettir, bilmiyoruz. Hakiki durumu en iyi bilen Allah'tır.

İbn Arabî'nin işaretinde "malum olan delil ile Rûm'un kıyam edeceği mevcuttur." sözü ise; İmam Safedî risalesinde bunu zikretmiş ve Ğayn'ın Nun'unun sayısının tamam olmasından sonra olacağına dair tenbihte bulunmuştur. Sihirli bineklerle deniz adaları fethedilir. Kadınların hapsedilmiş olanı akşam üzeri ortaya çıktığında, bu da; matlub olan, hazfedilen ve geri kalan harflere atfedilen Elif'dir. Mim'den sonra bir kıyam vardır. O samimi kardeş, sıfatı ise Rahim'dir. Malum olan bir delille öyle bir meziyet gerçekleştirir ki; bunda umuma yorgunluk vardır. Onun eliyle cezire (ada) fethedilecektir. Onun em-

riyle Mim, Sâd, ve Cim kulların ve orduların işlerini görür. Zeyn'in ya'sının Ğayn'ı adedine kadar devam eder. Kinâne'de şiddetli sarsıntılar, yeni olaylar, felaketler ve çalkalanmalar meydana gelir.

Necde'nin hamiyetli adamları olmasaydı; halk helak olurdu. Nun ile Sin arasında bir belirleme oluşur. Necde'nin adamlarından maksat; Kinâne'nin sakinleridir. Çünkü orası (Kinane), cifir işareti ve gezegenlerin yükselenleri ile tahsis edilmiştir. Ayrıca şecerenin daire düğümünün oranın üzerinde olup başka bir yerin üzerinde olmaması sebebiyledir. Terazinin son derecesinde kendisine işaret edilen son kırânı Fa, Ra, Dat sayısında bekle! Bu işi gizlemek ise farzdır. Çünkü bunların arasında çokluğundan dolayı sayılamayacak kadar olaylar olur. Bunu iyi düşün ve haberleri cifir kaidelerinden ve harf kurallarından çıkar. Mizan şârihi, "terazide Merih Satürn'le karşı karşıya geldiğinde" (bahsinde) bu kiran'ın haberini zikretmiştir. Ayrıca çıkışı da zikretmiştir ancak geride belirtildiği üzere anlaşılan zahiri mana üzere değildir.

Bu çıkış, adaletin çıkışıdır, zulmün çıkışı değildir. Bunu da, "şeriatın yenilenmesini ve kötülüklerin önlenmesini" göz önünde bulundurarak (zikretmiştir). Bu durum, kendisine işaret edilmiş medet sahibi olan mühr'ün sayı olan dal sin ğayn'da ortaya çıkışı esnasında olur. Osmanlı Devletine gelince; o hicrî (tarihe göre) değil; cifrî olarak Eykeğe (Elif, Ya, Kaf, Ğayn) tamamlanmayana kadar yıkılmayacaktır. Bunu anla. Allah en iyi bilendir

İlginç Sırlara Dair Tenbihte Bulunma

Nun Hâ'sının senesinin aylarında kırân meydana geldiğinde acayip sırlara dair bir ikazdır. Bilesin ki, Kinâne'de sarsıntılar ve ürkütücü (olaylar) meydana gelir. Terazi burcuna kadar bu olaylar sık sık tekrar eder. Bu arada bunların arasında (belirlenen) vaktın tamamına kadar Cim'in hareketi vardır. Zafer, suya ait olan harflere aittir. Çünkü su ile hava arasında münasebet vardır.

Atese ait olan harflere gelince; onlar zorlukta, darlıkta ve zayıflıkta gezegenlerin yükselenlerindeki tabiatlarının hükmünün içindedirler ve diğerleri (diğer harfler) onlara katılmazlar. Bu, nu'nun ha'sı senesinin sonuna kadar devam eder. Daha sonra hapsedilmiş yıldız ortaya çıkar. O, korunmuş sırrın sahibidir. Bu da, Rahim isminin sonlayıolan Mim harfidir. Onun ortaya çıkmasıyla Kinâne'nin sakinlerinin Sa'd (saâdet) yıldızı zuhur eder. Hareketler bir süreliğine durur. Orası (artık) güvenlidir. Fertleri de sayı olan Dal Sin Ğayn'da, başka bir kırana kadar gizlenir. O halde yardım talep et. Hiç kimseye meyletme! Ğayn'ın Ayn yılından sor; o içindekilerinden haber verecektir. (Ancak şunu da bilmelisin ki) "Kişinin kendisine fayda etmeyen şeyi terketmesi Müslümanlığının güzelliğindendir." Daha önce özet olarak geçen olayların hükmü, Eykeğe'de (Elif, Ya, Kaf, Ğayn'da) tahakkuk eder. Tekrar etmeye gerek yok.

Şecere-i Numaniyye'nin dallarına geride tenbihte bulunmuştuk. Burada ise tam anlamıyla tamamlanmış oldu. Geriye sadece Eykeğe (Elif, Ya, Kaf, Ğayn) tamamlandıktan sonra en büyük kırânın hükümleri kalmış oldu. Biz bunun için özel bir risale yazdık. Risaleye el-İhtimam bi Emri'l-Hitâm ismini verdik. Allah Teâlâ gaybı en iyi bilendir. Hükmünü hiç kimse geri çeviremez. Hükmünü sorgulayabilecek hiç kimse yoktur. O, hesabını çabucak görendir. Dönüş sadece O'nadır. Allah bize yeterlidir ve O ne güzel vekildir. Yüce ve Azamet sahibi Allah'tan başka hiç bir güç ve kuvvet yoktur. Allah, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat ve selam etsin. Âmin.

KAYNAKÇA

Eserler

- *Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, *Lisânu'l-Mîzân*, Haydarâbâd, 1331/1912.
- *Aksaraylı Kerimeddin Mahmut, Selçukî Devletleri Tarihi (Musâmeret el Ahyar), terc: M. Nuri Gençosman, Ankara 1943, s. 200-201.
- *Ali b. Muhammed el-Bağdadî Hâzin, Lübâbü't-Te'vîl fî Maâni't-Tenzîl, Dâru'l-Kütübi'l-İlmîyye, Beyrut, 1995.
- *Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, terc: Müşerref Gözcü, Kahraman Neşriyat, İstanbul 2002.
- *Claude Addas, İbn Arabî, Kibrit-i Ahmer'in Peşinde, çev.: Atilla Ataman, Gelenek Yay., İstanbul 2003.
 - *Ebubekir Sifil, Hikemiyat, Rıhle Yayınları, İstanbul 2015.
- *Ebû Yahya Zekeriya el-Ensârî, *Esna'l-metâlib şerhu ravzi't-tâlib*, tahk.: M. Muhammed Tamir, Dârü'l-Kütübi'l İlmiyye, Beyrut 1422/2001.
- *Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz: Seyit Ali Kahraman, 10. Cilt, YKY, s. 108-109, İstanbul 2011.
- *Haccâc (Muhammed Fevkî Haccâc), Mevâkıf mine't-Tasavvufi'l-İslâmî, Dirâse tahlîliyye li-Tefsîri'l-İnkâr ala's-Sûfiyye, Kahire; 1404/1984.
- *Hâfiz Şemseddin Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, *Mîzânü'l-i'tidâl fî nakdi'r-ricâl*, tahk.: A. Muhammed Muavvaz, A. Ahmed Abdülmevcûd, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1995.

- *Harun Çetin, İttihatdan İhtilafa, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2017.
- *İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, el-Hey'etü'l-Mısriyye-ti'l-Amme li'l-Kitab, Kahire 1991.
 - *İbn Arabî, Füsûs, Müessesetü't-Tarihi'l-Arabi, Beyrut 2006.
- *İbn Teymiyye, *Mecmûu Fetevâ*, Mektebetü'l-Meârif, Ribat 1981.
- *İbnü'l-İmâd, Şezârâtü'z-zeheb fî ahbâri men zeheb, tahk.: Abdulkâdir Arnaut, Mahmud Arnaut, Dâru İbn Kesîr, Beyrut 1991.
- *İmam Rabbânî, Mebde ve Meâd, trc., Süleyman Kuku, İstanbul 2002.
 - *İmam-ı Rabbani, Mektûbât, Fazilet Neşriyat.
 - *İslâm Âlimleri Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi Yayınları, c.9.
- *İsmail Hakkı Bursevî, *Rühu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'an*. Dâru'l-Kütübi'l-İlmîyye, Beyrut 2009.
- *Kâtip Çelebi, *Mizanü'l-Hak fi İhtiyari'l-Ehakk*, (AÜİF Ktp).
- *Kadı Beydâvî, *Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl*, Dâru'l-Kütübi'l-İlmîyye, Beyrut 2011.
 - *Lâmii Çelebi, Nefahat Tercemesi, İstanbul 1289.
- *Müneccimbaşı Ahmed İbn Lütfullah, Camiü'd-Düvel (Osmanlı Devletinin Kuruluş Tarihi,) terc: Ahmet Ağırakça, Akdem Yayınları, İstanbul 2014.
- *Muhammed b. Şakir b. Ahmed el-Kutubî, Fevâtu'l-Vefayât, Kahire, 1299/1881.
- *Mikail Bayram, Sadru'd-din-i Konevî, Hikmetevi Yayın-ları, İstanbul 2012.

- *Muhtasar'u Tefsir-i İbn Kesîr, Nşr. M. Ali es-Sâbünî, Beyrut 1401.
- *Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1936.
- *Ralph W. Austin, Endülüs Sûfileri, çev.: Refik Algan, Dharma Yay., İstanbul 2002.
- *Taşköprülüzade Ahmed Efendi, *Mevzuatu'l-Ulum*, Üçdal Neşriyat İstanbul 2013.
- *Seyyid Şerif Cürcani, *Tarifat*, Litera Yayıncılık, terc: Abdülaziz Mecdi Tolun-Abdurrahman Acer, İstanbul 2014.
- *Şihabeddin Ahmed bin Muhammed Makkarî, Nefhu't-tıyb min Ğusni'l Endülüsi'r-Ratib, Beyrut 1986.
- *Şeyh Mekki Efendi-Ahmed Meyli Efendi, İbn Arabi Müdafaası, derleyen: Halil Baltacı, İlkharf Yayınları, İstanbul 2011.

Makaleler

- *Abdürrezzak Tek, "İbnü'l-Arabi'yi Savunan Afrikalı Bir Sufi: Ali B. Meymun el-Mağribi", *Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1*), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 297-329.
- *Abdürrezzak Tek, "İbnü'l-Arabi'yi Müdafaa Amacıyla Kaleme Alınan Fetvalar", *Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2)*, [2009], say : 23, ss. 281-301.
 - *Ahmed Ateş, "Muhyiddin Arabî", İA, VIII, 533-534.
- *Ali Kozan, "Bir İbn Arabi Portresi: En Büyük Şeyh mi? En Kafir Şeyh mi?", *Beyaz Tarih*.
- *Ethem Cebecioğlu, "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin (560/1165-638/1240), Hayatı ve Eserleri", Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl:

9 [2008], sayı: 21, ss. 9-25.

*Ekrem Demirli, "Sadreddin Konevî", *DİA*, yıl: 2008, cilt: 35, sayfa: 420-425.

*Ferzende İdiz, "İmam Suyuti'nin İbn Arabi'ye Dair Bir Risalesi: Tenbihü'l-Ğabi bi Tebrieti İbn Arabi", *Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, c. 14, say:1, s. 329-356.

*Hür Muhammed Yücer, "Bir İbn Arabi Müfaası: Çerkeşizade Mehmet Tevfik Efendi ve Levayıhu'l-Kudsiyye fi fedaili'ş-Şeyhi'l-Ekber Adlı Eseri", *Tasavvuf* | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 331-351.,

*"İcazetname", Muhyiddin İbn Arabî, çev: Veysel Kaya, Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 525-539.

*İrfan Gündüz, "Sadreddin Konevî'nin Eş-Şeceretü'n-Nu'maniyye Fi'd-Devleti'l-Osmaniyye'ye Yaptığı Şerhin Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi, *Selçuklu Araştırmaları Dergisi*, sayı:4, 1989, s.101.

*Mustafa Tatcı, "Şair Nabi'nin Muhyiddin-i Arabî'ye bir Medhiyesi", Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2), [2009], sayı: 23, ss. 413-423.

*M. Erol Kılıç, "İbnü'l-Arabî", DİA, İstanbul 1999, c. XX, s. 493.

*Ömer Yılmaz, "İbnü'l-Arabi Hakkında Yapılan Eleştirilere İbrahim Kûranî'nin Yaklaşımı", *Tasavvuf* | *İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1*), yıl: 9 [2008], sayı: 21, ss. 363-388.

*http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=555.

EŞ-ŞECERETÜ'N-NUMANİYYE Fİ'D DEVLETİ'L OSMANİYYE

ESERİN SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ'NDEKİ NÜSHASI

■ Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)



الرام الموادم

Süleymafiye U. > ütüpnanesi				
Kiemi	Halet El			
Yenî "	A It's			
Eski Kayıt No		625		



لميبرانته الرحن الرحيم

لخددته الذي بتيماليان لاحوالع فان فيكارمان وآوان بمااووع فحافى من اسراد ح استالا فاتران الدالة على وادستالا فاليم والبيلدان بحكمِما فلاً البادى سماد واداده م غيرزبادة وفعكا احد وهولتنان وأشكرة ويولبديع المنان وتنهد الاالدالآامته وجدة لانتهك المك الدريات وستهدان سيدلخلاي لحوائم المفان خاص خواص ماست ساعدناك صلابته عليه وعلى الدواصحا برالذين جاء بدحهم القرآت في قولم تكيت في فعنوا من المتدور جغوايا صواة وسلاما يؤومان بدوام الملوان الح يوم الغوز والغوال أمأبود خان لملرو فالأوارح فثحالكاف والنون قال المه تشاامنا ام بالشيئ اذاارد ناه ان نفق ل لم كن حكوب وقدا دا و بما كان في غامنى علين إعادالكائنات وحفي الارضين ودفع التوات واستخلاف فينة والمعالمينة فأت المكونات سمار آدم وعلى سماءما تأخ وما تعتبر فى جهاية مااعلى برما يخفقق به ذرية جيئوا بعدجيل الحبصص ل لمُخرِّج ع وامرة باعلامرخواص ستدمذك أبناء العفليم فتكفح عنده وكاده مستنبط فم العن ثم الاحقى فلاحقى لل وَ وَيَسْعِيمُ وَحَلْمَةً إِلَىٰ لِا عَتِ الدُّولِ

روم الثارة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة ا

وبرت

وبهت الاكواد واستحن لام للما لاقروة السيادة المجددية فاعفع فيما اتاهامته الاوّل والآفو والفاهر والباطن مال الله تعلما فرطنا في اكتاب بنه من مثنى بهم الاولاق والع والعام وب من مد مد رسد من المرافق المرافق من المرافق الكام المبين حاوالعلى الفية والعلم الملاقة والشاء المرافق المرا شئ فهوالامرالمجيزتكون امإلستبع المشابئ حزنت علوم المحسنوات وللمانئ اذاتا ملهاللادق النميع والمؤمد للنير وحدهاالاغوذج للحام والنور التاط الماسع في إلا ايرمنها جيع معانى ما المحقلت عليم الاسراد الله الباء مهاجيع حقابق الادوارخة كالاسرللبناء وغبها بليخ للناكئ فأ نعطة الدائرة الوجرة يتر ولعة الانواداللاهوتية والدائرة بطرفيها قد دادت عليها خااحرة برابتها كما وتبدالغ يزلفكيم وعرش وفوش فطو ونفيثره تخفيطا فاليم وتعديرا قائمف ذائ مااسار المياكنا بالعزيز بانواع الميان مصروميا لبتيان والإخيارات المقطهرت فكالما شالشغتر والمحاديث لمنغيزوكمتبالنزع مشخوان لألك مصدودعظاءالقحأت ملحة مزعلوم احبا والممالان ولم تزل الكمآم السحابة والمتابعين ميغلن قدرهذاالعلم وببين سألا وعيلون مقااره كالأمام على صحاله عقد وكالجعمية وحذبية بن اليمانى واخليهم من سع ووع حتى المهاى الام لخقطب اثرة المحققين وادرث على الانبياء والمرسلين الفينج لأبر والكبوب الاح ستيدى لمحداد كالدتن بن حض دس الوالحالحا تخالطا عالمانيس يضايته عنه وعنابرفنغل فالعلىم للرفية والاسرار للحفرية نغامنصف غيرستشف وافؤد الخلفظ خإلاقطا ومايليق برخ الاخناد التحطيأ المدارفيها والامصارة كالاعصارين ابتوماا متنرجدالاما لمكتر مالحفو للبغور دائرة شريغية ستماها الشيئ النوائية الدولة الفتأ فكقياما

برموذجلية واسرادخغيئة عيلة خصص بهامعره وبناغ عصاما إإعصاده علىما ينقوبها ومايغفوعها مزاخباد الدتياد ومايود عليها بزلمستوات والمعنا دجعوا لابتداء فيهامزقران الخنسيق ووبال الانتين فيالغ نسيق والانتهاء المعتابلة المريخ بكوان فيآخ درجة من لليغان ولم يسانتمان بنياتك النائزة كوينها تكولآوائز فاحرة بالخياد الفاحرة وما اطلعنياته تقاعلى فيهامن المتوذ والشاراة احبيت ان اخوجها شهرا كا فييا يحؤشكلاتها ويوميج واداتها فاستخلت الله فحاستخا وماخا ثنايج على لمبرت برعادة كل ستدم الامداد الرتابى والعنيف للقعدان فك تعالم وتوسلت المديخ يوخلقث وانتوف بزبتحاد صسط يرعل وس فحافاه ذكداء ولحالتونيق واختفيت انوالسلف المصلح فيآكاة السوات بالمجترالتي عجاية المادان التندوهون الاستا الموصلة الحطرب الرشاد وبنيت اساس حذاالنهج ودنية علىقل وناتنضول وخاتمة واحتفا المرقود للأموامن لطفدان يسهل براده ويجعل خالصا لوجه إلكوع والثينفع برعله وساموركما يسخفها حوانتعلمها قديروبالأجابة جديرالمفائة اعلمابها الخاالوف والاخ الصفة إنترف كل علم سنرف موضوعه ويومنع حذالعلم للد للد على قورة البادي فل ككحة من جلة العلق السرّبة الباحذ ع إسراد العَدرَ انشيرالم والمراح المخذونة فحكوزالح فحالئ عليها المدادغن وفقرانته فتاك لفهرتكث الدتوه للحافية عرة ججع الاصول الجغرية المهنبطة بداا لات الأفاقاكا الفلكة المسلطة علاقطاوالدائرة الكونية وحصرا تا شوانها ف والكان الدائرة بالحادث والوقايع المؤثرة فخلصاسها طاناتها كاخيزمكما

وممثلا

من لا خلاصلكان الام على ما بناء تَعْبَلُ ويالدَ الدّف الآالام. فىلغد يتحظ الواكسالت بعد وعيالبروج الانفاعث وعيكنا ذلا لفائية والغشيء منزلة والمحيع كالآبي الإعفرالذي ومقلة المذنوة المحرك للنك ريه شقى التمايي بنعد يوالغزيز المديم المربد الفا درا كم يمه العوالنا صوالا تعييع لحقاف فافل والتستخارت فاعلم الفسر الاول فهم فه المفا يج الفينة المشاواليها بعذا ليجعند مفاتح الغب لايسلها القيواع القفال أنساس قداشت يجليهم وتلا المغانج ومحصوا النفاوت فحفهم محافى فداللية فينت غن قالاً الطي لبنر في معلم علم المفاح الغيبة ومن قائل المكال الفه منحيث المنبذالاصافية المني بهاع كم يخصي طالادة الاذلية لخلاصة خواص العبيد فالقائل بعدم الموفة ظاهمة وعلى حذي العام . وأستنادهم الحالاسم الهوى حث أسنناده المالمسي يمن عرة منهم يقوله لاينلهغذه المغايتج الاحت تخاصعالي فلانتم فيرلخلوق اصلا والغائق إمكان حصل العزبا كمنح على ذحبينوا حواه لالفقس يح الوثة وإستنادحا لخالتخلق بالأخلاقااللهمية معدالمقبفية الكاملة الخخلق من عوائية المعشرية مالرمايينات القلبية ولكنقه بالنوا فوالمشادالها بحديث ولابزال عبدى ميتقها لئ بالنوافل حتى آحد فإذا اجبته كشك الخاخه فنكان للى سودبعث لايحديثي عرضنات السرايرا انتير بجلى عملة الاسعاء الالمهية وتنجلة الاسمادالاسم للحوفالعالم بالمفاتي اذراك حوالاسم الهوالالصورة المبدتة فافهم خذااعتقاد الغريتين والكامعيب فيعتقده العضداآتا فيمون كالمفاتع دينيوها اعلإن مفانيح الخيتبذ تنحصره هسمضا يتح اعيرسها متإحظ سرنين عااعفلالفاتيح المفتاح الاولامنها حوالوى لواسطة الملك للانبياء والمرسلين وتترسة بابرمطلقا بخاع المرسلين مخايلهطفئ صلحا تزعليه وستم بعوله انالبنت التمام والمغتناح الثانئ الانهام ألمظى وهوكالاودثة اذابلغوامقام التكين المخلي وشووط معلومة لم عاعد حذب المفتاحين يتقشم للتكنز امسام القتمالاول يؤخذ ثرالاحاد النوبة والاخبادات المصطنى برالتي خبوبها المصطنيط كالبرتق عم فحفقوه حلانثرواسوائيها الحيخوا مواجعا بدمضا يعتهم كسينا الامكم كالضحانة عندواخراب المحابة وجي كنوة جدا فددون بعا وواين وانغنغها غالة الانغال واستشطرامها محلة منالعليمالسوية بحسالعف والقابؤ فاقدمن شوهم مفي بهاواظر يجزيها ستدنا على خابيمنه صماحا بالجفر للحاح وجعلالا مندادمي وفات الرتول صليات علية سنهكون بالاختلاف كالدمقفي فحاتام حيانة وفتح في يوم فالفيا الانصادمناا برجمنكم اميرح قغلم الانعناف علىبعية المصديق مضاميعنه فطالغن كافهاحتي فصحالا ممل فمثل لخلفاء النلذة وكأماكما وتعقتهم شهووة نخلم يؤله بذالعلم بنغره بدالوا حديود الواحد كالعدام علىصف يمنزل بومنا مذا والخاج وقت فهذاه والقسط الوكدي المثلاثة اقسام التحة كوناها والقسم الثان مومغ خركا متدالا فاكروا حاط كوكب السبعة المنتخ المهت فيمانها معوفة طلعتها فيطرحها وغربها وافتؤانها وإجماعها ولعنزافها ومواصلتها وسبيرنا فح برابنهاوكا يعد اللي سبتحاف العالم عرج حركات سيرها كالرياح والامطار والرق والبروق والزلال والغتق والمفاء والغلاء والدباء وحكث اللطخ بكالختاك انواعها عطالامزجة والطبايع فحالعفول الادبعة وتا نيوامتالمنا حضابك يوضعاادوع البادى سبتحا فبها من الاسواد الالمهية اذ لافا تُوكْثُ يَخْتُكُمُ

الآمادندولدادة ومشيتي لخاطن ذيخانها فعالت بالاستقلال حاشا وكلافه كريتجا وتفابلاختيادان شاء وأن شاء كماخلى سنحا الاحلق وآلذآ ولبطار فتقتدستيد ناابرابيم عرح وخلق الاغراق بالماء واجلافقة مربيج وخنق القطع فالحديدول بغلائم فقرة اسميرا وتالجعيعم فهي يتخاله المغفى ومن هناكننبا لمنجون من الغلاسسفة وتلكماء ومن وبالطوالع الغواز واحكام لغركات الغلكية وانقتهاالاتعان الشافى بمعفة المذيع والدخابق والثوانئ والثوالث والووايع والخوامس وجيع الاصول المتنئ عليهاف الاصطلاح عرض بعض يلبت بعرة والآفلا القديم للفالتج يمخذ كتطعنا لخوف فعمض طبابها وعادحا وبأدد كأودطها فياكأ وععنها وتؤليدها وكسرحا وبسيطها وتكثيبها واعدادها وأسقاطها ق ومرِّجها دنعويها واستشطاعها بعد تزبّهها في لجب دا وَاللّهُ فِيرُ والاوْفَا العددية ولقطها واخلج اذمتها وميتم يبذاالمتسمها لزام جرق كما لمروف المنكونة عجه وفالاجادت وعشرون وفأ بحرفام الالف ويختسمة ė į. على لعبايع الادبعة كآفت يم بعد احن فالناولها أوطع ف ش ذ والهوكة ع ذا سي شي مل والماءلم دع لع دع في والتواك ىن روىن نوس ب وفي ك ص ت ص واللامال فيجيع العندين الما والناوكانو مشهودعنوكاعادف وهذه للوضاطنكوكة مونيعتر فيكا طالوائزة المتلقية للحف حذيد ع عضيفت والام فخف علي خذا المؤال ما ترى في خل آهيء ك نفأوت واعلم ان الاسواء والمستميا كلها عنت عنيطة هذه الحروث

نالانفياخاع بركا ولااؤاد النج الانشأ وبغية الرقرح كاويااده والمقطة اصلطيع والتحقيق فمشتر ممراهندة الادلبة لايتحرن ووة فحاكك الأباذش للتى تدآلي المستكن حركة الآباذ خااجنا الجييط فحابك كالمحافظة والاسماءالالهت ظهوت فيصورالختى تات علطبى مراد للئ سنخاوته ولخط خبها حوادث ووقاج فتزع لكاثمتها حكثوة ببغلاجهة أواختلآ مقاصدهم بذاهوالمتنئ عليها فهم واديق لحيحداك وكمآكا كاتى العرطيحاقن الفؤلان حذالاقسام الغلنة التقريع علم المغلاث وعلم المروف سليمة بلمول وصوأبطائلينالعنها اتهآ علمغيبك ومعالنيب مطالة عجرة عزللوآذ والوساحط الكوشية وميذه السلوج الفاغة ليست كذككانها متهت على لعدم ومتعند إطله الوالط ماعلت تلك العلوم وإنا العاب إلسابقاك فنطهة الوهية الفيفالانة ساتالاعلام بالوع فعير مكتب والتعضق بوحته زبثاء والسلمالالهام فامادة لدالآالوهسيلالهى فاعتزدك وتدتب توشدالى والتبياوين استعمارا اليمن الحصنا ونبهنا عاالات الخسة لخيزًا بينها وبين بعضها فلغيج المحا غن بعيوص شرج دائمة النينجالك مفحات عنالق كالنجرة الموانية فالدواة المغانية والتنبي على معاجل واشادانها والغازها وسعب عقدحا عادائرة كرة مصرون غيره أثم والعصادفقل وبالدالمتين امتاسب عضعيع يهذه المدامثة تلكي عملى كوسي العقت للشادالي دوك غامصا والامصادا لمتعلقة تابعة لها فلايعج الجفيع الآلها وابعثا اكمكانها نعتلة حسدن عليجزاله عصطن اقاليم السيعة عااختصت بن الافصلا الكائدة عذا موسب التحفيع وكمهيا الوتوزوالاث ادات والمنازفه وببكم اصطلاها لعتم اذامبيإ

اذلاسيدا الحالفي معلغا لات المقرى بالعلوم الترايس سوالادب وذلك غيولاي عفاما انغم فانم لوصم حوابله نوم المستهة لوقع الحلافي فطام ترشب للكرالك نبزوف فالكما فيتن التعليل وغيق ونؤما فعل فاسباط لستنق علىجة الميدور فحالحذود وقدامتوا حليا حناك وموفة علىكالوتوذف علىكم اضلاحه حقة وخدبا لتتنهن مث المهدمث اخهترفا فهم فالالنيكيمة دائرة كرة معرد مدادا فضالاترال باستدويع كامها مخادعة والمثلاالم مرادئ حتى بنا باللهيخ كبوان فحائزه ونجذ من المهؤاك تغزج مث إلير عتمان اعلم ايدا المروح مذان المصلف خلاما اشادا للإنشين ومنقهم فيحق مِنْ الدَارَةُ بِعَلِمُ اذَا انعَفْت قَا فَلِحِيمِ قَاتَ بِيمِ سَلِيمٍ فَالْعَرَانَ الْكِيمِ وتغاطلينان بحطالنهروان واصطدم وعنطالهمك حفال فالاج فالبدولغا مستفعية مغديوعلى مدسيكون حكة كيرى بين ملين خليين مادخ النهروان بالعب وشعا الغات كمكون الشيي صاحباتيكين لان السّايين والعرص فيضع الهوى ويكونه العّاف يُعرِّدُ عِنْ صاحباتيكين لان السّايين والعرص فيضع الهوى ويكونه العّاف يعرُّدُ عِنْ بالتفقني ولتباشارة الذاانعقن فأفالجهغ قالد وبنبت الحافظاتي والتصيع فالميمن الغرائه الحالغران ومذة دولته فيعدد ح وضالاسم ويحو س لى م كاد بيول بين جيف السين كرسى مع من قران فيانك قرايبانعهم آبادر ومقيلاما إين الغرائين عدة حوف كاسع والاستم النظان خسنته فيماسبن بعوله قات تيم سليم مودسليم في واما المغلق مي يميم في المنطق المستقل المس ويناك انعقى ودلتك والتراك انعقى ودلتك والتراك المتعلق والتراك

وكفنك بعذالتين عليعه كمحان لمالاسستية علكا وجؤوة الوالج يحرم لمغهب اطانالين والاقطاد المجازنة دولة اصليالاول فالخانا العاشرحتي يمالقون مبغية العدد فاشارة المرتيخ تكوله اشادة للروج المنبطيرفيه الأه السنجية عندف حقيقا والمدين كموان فأخ درطم الميزان تخرج مزيد ألعثمان آعلم ونفك ابد نغهم المعانى وللشاهقا فالمبافذان في تحنج من بدالعثمان يعيلا يقرف عها يجالاستقلال بوحة ك الزمان ودلاككون بطورصاحد الغزان الذى تعليها عيا فخلفضضاك وينتشرجنده مابين كزيان الحابضغان وككه كخلق السعة عندالفلية وثاني ايات صاحين وداوالنه وموالذي فاركساية لخنم العنماني ظاحرا ومنغوبا كمكروالقهن طنامة معني لحروج المشارات غالغذاك الذككيحك فحاود وجذا لميزاق وتبيقيموة الخنمة وسيديرة اخجاكف ونولا وينصوداسم فانم لاك فيعده مذاالاسمطلود واعلافتم فحفالاه الاغ عندألنا الديدم إرطالمترق عرة جيشدكا سرينهماح الحفرايض قرمان وبرمغدخوضصا حاكبا فيتزق جينسيرن حوله ومهلك فحثرت فافهم والوالموفئ لارتب عنوه نوله لأتؤال بأوعة ليف يحتث فيها المحادث وم مكامها كادعة بوي الخذعة والفالالوروورعم يعنظ لذوم سنسذنها لان الموادع: منادنة حتى بِعَا بَإِ الرَبِيحُ كُولَانَ فَيْ درحة س لليزاك باغراك لانها طالما اعترنا فيغيرا مزدرجة لمنزان وما وقع ذلك للخروج فافهم واطاعل العصوالناديث فحنعان وموزيج دمانح جنءالدائزة المذكورة مزالتنب علىالحراديث الكعينية آعلماليكرات بالثابيداعتصاى كقالتني لعني معاسعة كماعقدا لائزة عطفظة بيكاره

فقدنغع المقابل ماتتعددة منهاجك متبأم الحبيظ يمتخ وعاخأة الإنكآلآلوتزوصيانة لمقام الكنف وقاله تنوول احلالانع فح فيغ يغلي فتنة عظيمة فحيكم العدينه الشاان وتوله اذا فأباعطا والمستح كثومت العوائدة قلت الغوالة تجيم لجند وداء الرغية وقوله أذا مفكيوات بالميزان نفخ النبيطان وصنفت عليالت لطان واستدراد الزماك سى وقيله اذا شرعت الناس خالمخاصة بطلت المحاكمة برهة فيتنظم الام الحنام س. يشيوالح تمام سير<u>الجنرة الخالمشرة قا</u>ك الشين لحسب للحادد صناوتوله ظهور والدانون بصدالجيم بمدحياج عظيم متزويها الحعام سَ حَنْهُ للمَندة والاستأرة الحرجنات ورجات موالى وحدي الخرج والمصند حوالنزاع والهياج معلوم وقوله اذاظهرالنج وإعراك لوقهره

وكات بها ولوقية وفعاءانيك نظعطا يسبر عكماللسين بالفِينَ لَبَيْنِ حِلِسًا وَ الْمِعْدَةَ لَلِهُ وَفَيْهَا وَوَلِم تَعْرِمِطَانُعُمْرَ مِنْ عبدات بهن المكوما وبعرار مرادالناي اشارة الالفتك علال طاسيع عفاك وجني باخذنا وبعاد وبعامه ماها والثاء المتلققية يوع ظهود لآوماد وقرار بغي منداد يغيها بالكوع م طوع صنعفة الحلح وجهاع ججذة يدامام الوقت بتغتبه للهشاة عليها وقوا ججرة وألجآ غدلخذ بهذاد 2 والليم هم سنول المناصرة على وفرا جوزة المام المناسرة المناسر ونعلا بَوَانَا وَ الْكُونُ لِلنَالَةُ وَعِلِمُ الْخَذَا عِلْمَا وَالْلَافَدُمِ وَعَ الى ١٥ وفي عَلَالِكِم وقرابِ للينوبالالعديمي مفي عج للنشادة بسينها وإن اختلفت الغاظها وقراز يخافسط بمالالشمالات بآب الدادض فرخ ف حرابها بالجه العددية بشيرال ظهوخا دج بها لايتم م وعَلَمَالِيمِ المددّية ووَلِمَ مَلِدَ بِطَلَيْكَ الرَّالِ وَوَاق مَدْ مِهَا أَخْرَاهِي يردوم رحيم السليم لحفالها والنؤه فاخم قآة عِناف ع بسم العند مربعة مرسبنهمانت م م م م وبالباب شلهام م م وفل سيالا وولد وغليد سعدتهم في عام المجلميا خذالنا روبنيال الرحند ميانينكال شارة الم ما تعت مله الفائد، قوله عص اذا المرب

الممالقا تربالميم في وغزادن رجيم بنت ويالسيم والتبع أشاءة نم قاع عصرم ون ابراحيم بشت الحكم المقادع المذي فيتومدوة لرحجة فذف محاليم صحة يودمع اليم علامة جيمالكنانة فحاد ت يَسْيُوالِي كَمَا تَعْوَنُوا فِالْعُدُفُ مِعِ مِهِ الصَّلَافِي عِنْهِ الصَّلَافِي نظيرها فحص مع يعديم أفرفا فه وولد وعاف عالجيم ت عايم بقومهان ويكين ينبوالح ككمة كلحاث بين الجند وج فعين فحالدا لطين يعضة داوالتذاع ان الدار والمؤن بك الاشارة هكذا وولر في كان عبة بحيج بمعربي العبيد على الحدادغ تحكم الزعية سوادالود ووله في مالك مقرجفات بثبرالي بصفات الغاق مع فطاله الجبال فافهم توسشه وقرله وتدكالناس سكارى وملح بسكارى ما يعدت مذاكلا ويقوله مَوْدَالُوهِ بِدِيلِ سَوْج توفِيهِ وَأَلْهِ فِي اشَارَة الحضيام مِهَ بالرقع مع ميم حاً والظفر الميم الذي يثبت بعده توقيه خيره ميم الصدر فأ فرافي في المكر المنم في المرم بديم وقد يس نظيرها يتبر الحملون وديم بوديع ترويه يخده بدديم ينغلان فبلد مفالدلاوالستان عمس نطيرها خذبره نوسند وقولر سليم وعندلحتم يفترض كلكم لوحوع الامرالي ببطوف يت والحالك الخاع والكم بيترمن لال فيجل سداختلافات كنيوة والودم والبجود كشفهاوة ولرشس وعند نناء حاالزمان ودالها عط فاء مُدلول الكرورنعيم وموسية الاعلام والناس عملي منذبيرالامودعكيم آشابرة الحالم دريض

للخفالاكبروا محارآلتبعة الاعلام دجالاستدته وإمعاء بيعذفتكما دو قر لَعَلَمُ آعِدالِهِي: خِياسُارة الحجولة العَفَاعُ إذا ملكن اوْتُلْحُا وقولم فأبيرجنه لكيكانزا شنارة الماعيرج فالنتاف أوام فحاكتنان فحر حنة لاحدما ويروالاحا الارص فطالها والوض رشيرة للحنظل بهذه احف فروع شجرة كفنظل شبيكها وخذ تعسامها مزاعا دع اشخاصها وقولالم غلت الروم خادني الأدفق وحرمن نعذ علبهم بال فيهنع سنين مدالام الآية فايت اده الحين الدولة العفائدة تت مرتثاءاذا أددت مومز دلك بوفقت مهن الاية فالاعداد فيلحه النزابية مكنها مبتدا بافاعدادها ولايكن القرج بترجأ فتدبوه وقراروتى تبام د بالكنانة تيح بالباغ تي ولايغغا الااذا تت الاعداد وفل سيلا مع اصحابه العباد فيراشاوة الحقك يتكويرات الذّذكرة له اسها إلفتك المجع المدرو والمتنازول وسيعدمهم وأخ المؤنا فشني ارباب الأعلام وذالك ذاطم

تضج بمتاب عك يناقت لدباب إلاعلام بالنفتين والابرام غرا وتعليظ واخهاج وعا ودبط ومنتنآ فمعدالوسط مالابة النابغيز يالئ لاالكفائد وعليه فخ بابت للخاء فعذبوه فولم فيدا إلسّين لينج الطالوم لل فيام لسنين العلعدبعة نيهش والحسين انتخ وسبي الخاع الغ يغلر ويبايع المعهجة قهنيم المطالرة مؤلم اذا رج الامرالي والدالبطون هنال حادثة البحي وقيادم ماه والموالنه يعقد الباب فالاحكر وعلة صني وفد بيشاير المحادثة تكوين فحاوا والمهرا لميما لخاع من ادمن بلخ والحداد النهروالحي أيت المعتق بروحي سغيالغ الاصرخاعل فقوله في شارة البلاغ والاعلام رجال النجوه ليسوان جنس ح احدصد وح الأعظم يم سليم ووى الإصل وحالمني فجغ الامام الدين وبوصاحه المكابن ضا بطاسم برأكره في عقيع الابة الشنعنة خاقتها وآخها تركباح فالضابط الاسم فتدبوه قولم غ بعن النسيخ مُسْتِح النَّاقِيَّةِ مِنَ النَّهِمَا فَيَحِ لِلَّرِيقِهُ ذَكُوذَ الْنَّعْلِيمِ فَسَى وفيواضع متعددة لكئ اصقهاما وجدناء متأ بإع نسنية الاصار مست عادالافي وأنيام الردم عندصكة للخنخ فجور بربصم وفيعام الفتح انوال لعدم ارتباط الاعداد في عقوه اوالاصح في فأم واونوك المنين فافهم قوله آلمريتج في لمثاث اق المدد المعجب للغراف الموعود لذأ كانت الموادثناج بتكوادها إلان الرائين حوثنا فالتنادم والمنادعين ويجت الاصف تطلبت كساعد وحامزان يرمزعتوه حالات الايتزللت يخزاذا امت امعئت النفل فحاعدادها وبجفتها بالجلة اوخا لتغصيرا وبث جيؤانفخنت موالاسرادوماائتملت عليهن حادثالامسادواة متلادغن المشايخ من جيهاعدادها واسقط وابقطانا سبالمتاديخ ومنهمن فضهاعقوه

واعدادا وجعوا كاعتراعت فالتوكيمية أبهاكن بطهي الزلد المحف مُعانِدُ اللهُ الله مُعَلِّمَةُ مُعَلِّدُ اللهُ اللهُ عِلَا مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْدُ مِنْ لَكُ مِنْ لِكُ مَنْ ا مُعَانِدُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَلِّمَةً المُعَلِّمُ الكَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ مِنْ مُعَلِمُ الفَلْةُ مَنْ اللهُ ال اوالكساعا اسطا وميتم ومن الفن في والدين كار حداوس ومن لك. والمناف الداسم المست الغااص ميده يكونه عدد كامل جرول احداث ظوره بالصندتية يعض نقيعن بماكان علن يحفظ لقلف على المرجسة المتيعن بنه كام فيعدد اسم خديد الشع ولم والأن الكوي الم لانذوره بين الاتكاد والاصلاع ك واخالال من يشير المعانية افراد فصلت مزكس الاية وبسطها ستظهر فالعقد الاغير فالاية اذاقام باكتانة للخالا طط المسلط عليقية المناصكين تداالافراد خوأة وإدكان سدندان ساعده الغران فحقبة الميؤان فاغم وولي آخآ نبشت تعجرة المنظا ماككاف ترالناق واورث الشقاق وتعوق باين الرفاق ويسرى تنوم افحالا فآف فيغلال شادة الميغة تتليا كما بمنعا شخال لشجة مفادر تحفيص للنظادوك غيره لادرمقمورالنغ عابعظم المالي ع حكم الاخلاق الن للخفلات دُّرْهِ نفوس لليريانات الناطّعة في المُعالَّمُةُ نغ والاشارة المذم اللهدح والعجؤ والأكيحة مأذكرت النفاق طائنعا وللغفة مبي النفاق وسهاين ذعك فتالافات فلاحوار ولاقرة الاباللطحة البنيه وتزافه عاحد لاحروج جروا ذوالا فذلك اشارة المانسين المدين الاولى والخانية وقدتمتم ذكرها فالتنبير علمازاد علاسلمسين للغلغ وسسنهد ويشطيا كالعران الشاين الغابع جسنت لمدة الاولى

الفتافيذ فيعدد اسمرماعم تغنيع فيدالقاحرة للمكام خروعها من يتنا وللذا فوقت وترزعام للخاع الميشاول للفاية عدة الضروي والغث ونوك جامدتين آلي حقام المعةالنائية وقدح وناحا فالمترتبطيا ولاسليم لانشاما وجونا الواحد وهسيق الزائرة الافحاس سسايك والمدتين ١٩)منها الاولى ع) والثائية) هاما المنة الاولى في المتافية دون مشاركة واكناثية يعفل فها بقره الفيزاد تحجي عبتم لغنم الميمالاكبر فاعيات فاكملؤوج ليستط فطاجع كايطن مزانعات لم سَلَّمُ الاسمارالمِ في ولهذا قال فالدائرة فوج عدد المخروج. جود وزوال كالاخروج الزوال لابيغ ولايزية وخوم البدار بيغ وينك لال يبع التق ويط هلا لكن تغير النعيت الجيوية بالمنعوب العداية والمؤلك الاشادة بمقد في للم علام الارض عدلا كالملات جيدا وظلا وافالك أما قياماليدنعلي واعدهاالاصلية فردجالالدولة العمانبة لان دولتهم أقية برجانها للخلين المكتن خاكنتي بذابوالودعليرفحالاصعلاح وأبوتهوذ عنداد البلخنون فركاده فوج جدلكان يذم مذالانقراض باكلية دلحان الميم القاع بنهم فخطهوده عائيليئ من النعمت الدي يحصد العداد وتلانعند الاجآنع عالذ كالادالادف قسطا وعدلا فلم يبى الغرج معطاة مغيير للجرا والفله التسط الغيرفان والبافي المسوان أفروع عولا خرج وَل وَسَنُوصَى لَكَهَ مِنْ مَلْ عَ كَمِنْدِ الاستَفْالِي مَمْ الوحداليَ مَرْ وجوه الفق الذى عليالا صعلاع حتى إدمت الاستنباط لشع مرالآية الذويفالطباج كاعنع علاحاةغ خذعنه ذلك الخوع وعرته حواله ع ق والعدد وأستنطق بينطق بالمعقود حُدَا بالحاب المي الرجرة كلَّها وتزوج

وفروجرا ووحراك الجلة الجتمدين المروض الكورة فتواد والداوا عاقي اعداده احملة واحدة وتعتبم تلاكة أقسام فيطرح تسمالا ويوخذ 10 المسيمالي حديع وحدول بغدنه وبلقط مذءا وءا فالاغ المؤادة تحزه ناطعًا بالمطلوب وإد للوفق لادب غيره لحط ان الهذه الدولة تماييل سب على تبرية با صل صبيح بعلم مند شمط معا ما ثلم العليد وذ لكالمناجل كحالاية النابغة قدارتع والوت أألذي اصطغيبا بمن عبادنا فقدوقا فحض الاية النزينية لكح فهم من امذ لحدود لميام الشتال منطع من اشارة الذآلية ڡٞڵڗؙڬڬ؇م، في سكَها دَن الذَّاصِ والمشَّاواُلِدَا بِعِنْا مَوْلَ تَعَهُ والمَذَكَّذِيَّا فالزودم بعدالذكوانة الادف بونهاعيا فيحاسا لحيان فحسك لبلاغالقوم عابدي أما العتلاحية فم بالنعيد المعارع من اصل ألدوك بدناهماة والتابعين لموجه النعت فيهم وباعتبا وانعتبادهم للشرع المترمف وتحكم مزرتية ألعبادة والحذمة كالصلوة والقتيام والكاء والمحاد والازمة الماعة واتباع السنة وصن العقيدة وقرَّاك يوحد ذلك بكالد فيه ولة من الدول المذبي تَعَدَّوا وآما لفظة ليلاغآ فهماشارة تفيدالعلم بالموقت المنتظراً لمعلوج يمئ بداك شرفا ورفعة فى أيقظ إمّه تمالى ويُرْتِح عِلى بصيرة راعُافت الصلاقية فيهم ظاهراوسي فلودال اعتما وشاهدا عندللهو

دَوَتَهَمَ نَا فَهِمْ أَنَّهُ عَظِيمة لايَستىنى عَهَا اَعَلَمِانَة ظَهِوهِ فَهُ الدَّوَلَةُ قديحاه ونبَهُ عليصاحيالاصل في خطبة البيان باشارة واضحة وذكران ظهرها الاهامئ في بكيظ وانهم المهودها في دسنِ وانها سستظهر عَلَى خالدا لمعرم وصرائب يحلة ويقرون من نا واحدَّمَ

189

يحتدهم وافرى برعب عيم فلأويت كودالا والكالع بلطائية الاسترويجو لجنيه عرجعت الهروجا باريم العبد والسنون وعالم والوبية فيقرق العلج وتهلك جنده وينقاد اليم ومسابة ذلك غيعقده العقرة فاعداد الآية المتربذ وستسنذكولنعسيهاقا اخصستادة فيها بلاغة عظمة اذا القنت الاتفاق الشافيا وصحت مكنفها ديث مصلها وكشفت عزدج حقا يقها وذكاك ففك كلعقدم بعقوه هاجلة خإلاس لاالموعد فيالج وف وفطي كليحلة م تلك لم إج و في والانتشاق و والله و من الما تنظام في النام الحراج وعملا لاعداد خنعص بطلقت غيرالاولى لمن يوعوبها فيكاخذم كإحلة أعادا مذة كالملاد المعلومة للنصيص عليها وقدح وككسشفه اللغامة فلأفأك بالتهج عماجهت بعوا والقعرولاد دايا من تصديحا استخاع تكالماده وتسياق وفايعها وحيادثها فأغنى المستدى يجاعلاج القواعه والاصول فسنتظهر إمهاطن الاحف عجايب وعايب تسخيع كاشئ والمنث ذك ووقات لطيغة يفكرنها دسياء الافاو فحكله واسخ مئاد وادالمذة المقددة حقصال بهجاد البنان فخصكاوالبيان فطب الاعباد

190

الاعداد الخاما طره المدة المقدرة وادكنه عام كالفاص المنبيعليها بغوله ونيغ في العتود فصعيّ من والبعات ون والارمي إلاما شادات تُحالِمًا يِرَ النايِدَ المُسْدِعلِها بعِمَا يَعْ نَيْ الْمُحَى فَأَوَا هِ مَيَاتُمُ لِلْمِيْكِ ا من وقف على بدوه الآية الشريغة عرف المام على ماحوعانه وكشف اسرادالله دةالادثية جليها وخنيها ووجيعالك وبالكتم لمافئ اخليادذكدمن الفزداذا أميط عنرخجا بالستوكان للحاب وحزلاحل الدائرة الحتية والانقطلت الورحايشم وبضيرا بسادح طاخة الجرقية مالاعزدة لبج عليه فالكثم افصنا والستواولى وادباب لمخايئ مااصعلاليته على لتنبيه افرع البطيك واحالي اتباعم علام في الاصوليا لنخطع ونبزا لمفايتج لاغير وعمواات من خواخذ وعراقيفي اغرج لمحط بعان بصبرته مانفئة تلاوالاصوار وبهذا المقنض ماكر لكرير والمعضة فاللفاد واستنوالنا س الهوا العلم بأموالاولح والأي فحقم والمذكلات ادميعوله فالملخذ بعضهم بعفاستحام في فالمصال الكونية القافها حيوتهم وسلطان للجهود بيوالاموالباعث عليح كامت الهم لنعير المات بأختلا فبالمرادات اذا لكم عنتكف واث كانت المين واحدة بالاتغاق فالامل جنالاالسسلطنة لعرة تقيخ بنواله ولنكم عاطلت ماتبا لوجه فالالاجراصاحه عاتمار الزت والوح بجاري تحصيوما يناف مزفود م المادات اذلولا الاطرمااعوث احدشى ولولاالوج ماخاف لنوت فهمآ ملكان عظيمان لااغفلاحدهاعالاخ وتروداد حديث الملكين مي صاعظهم فخائحكة الانسانية سيتح للبتين يغتم فالعمةة الانسسائية فيغل

المرواليج ويعليهما فيطيا كليأ وفيأم فالفودة عاي عذا علمة عرالا عاده الماعث على الذوى والمذوقة بين المالنتي والشوف يعزال المتلاق والعشق بع الماكمة عن والكيف والكيف بين المالغوت والغرب يغط لمال سوخ والرسوخ جوالمث واليه نبؤل والماسيري والغليمة آمناء كان عند ركبا وربابه عاهلالتكيي الدين عوالامطماه عليدوه فتتؤا بحاروا جوا تغفيلها فهمناظ وللالعاددا الاستأبر مشاهدون لمابطن وماظهرمإلا سأر قائؤن عطلت المائت فرعات عليا قدفاذما باسرار تعكيا الامعارس غيرغني ولليعزبه والبنيع الاكتزولا يغير واطنهم المهلع الماخرو لامه مخاجميان للابعداد وعيلا الغلله فتصاليا لأر وعفوط المين للحضة مستواط عطابوا كمآما لاع لهم فحالدا ثرة الخلقية بارق عادثة محلحها علماكشف بهمن اعلااست حدوثها فهمانا الكرفعي البناء وماسوام مالتبنيام علقد مالتم ومدايق الك سرط والمحادث كاطينة ماكانت ووقعها فحالانامت المختلفة يحكواختلاخالا فتعانات الغلكة كما قرزناه سابقا وجث ينتهاكه المهتا فلغدهم الماعن بصيده ومرسات للحادث والوقاية المات خايوذالبشجة المقايمت بعيد دبيان اسسوارجا فنول وبالبالتوني وجوالها وعالى سيوغيرفين اعلم إيداب وكاسداله مرات بعضالمفنالين المعلمان عاللا ساو لمؤفد يبويكن وللحزمة ات ودفأت تطيئة فهايشلق بالخفت الكليات الكيار واسس تلك الدوقاب على وفان حية غيادت مطابقة لموادث الريخ فل طالمسيط لانمع لكانفل بالاخيلاد بالانطارة امعية بهنيذ عليم فالج

مخص

من حة ف الجها واعطى كل قرق ما بليق به م تلك لم وقي يسبع لمسيدة ذلك المقعل وقا لمية الماؤة كم للقوق فلا كين ا حادثة في قعل م إلا تقال وقرق قرق م المرّوق الابترنيام ما حصد م تلاث لحق وجعار مؤولات في المكا مرّب الادكان على مستديرة الشكل بل سدسته عين التربيع لم ينكا فيها الامقري اسماء الحوادث في موردة الاشتمام الما أكمة في الوقت وعداد هذب بين الاسعاد بجردة وسعاحا والمرّوة المنظم من في الامراب على خاطع فاقتر توشد وانة ايز ف حداك وحدة مُعدًّد تشخيراكات كالمعط خاطع فاقتر



فانفل فا كاتم ف على الفراده واع ف موكنه و حذمن لعقا تعطيرا المؤدّ يظهر الدعن بحضر وقيليه بيقوربين بذيل المجارين المؤدث المؤدّ في حددان المؤدّ المؤدّ واعلم الدائدة في الموادث المؤدّ والذاء والذائد المجارية المؤاد والذائد والذائد المؤدد وعيشي على اليمانية الفالاء وهو حرف الفارس عنع الهوى الذي عليه المؤد في المحارية و الماطلة الذائرة المرتبة ووجدتها مثمنة الادكان اخترت تربيعها في حق المؤد وقد على ادكانها الادعان اخترت تربيعها في حق المؤد وقد على ادكانها الادعان اخترت تربيعها في حق المؤد وقد على ادكانها الادعان المؤدث تربيعها في حق المؤد وقد على ادكانها الادعان المؤدث والمؤدن الم



وقد اطلع عليها بعضالعا دفين فاعجبند لحافيطيتها مرالاسوار للجبيب و الغرب يت مكادك سبعة اصطبيعة فن خذا عداد اولادها المخرض منها ويقع مجلة واحدة ويدخل به الطالب لي جود لمناسب يعم بها ويستنطق ينطق بحادثة الوقت الذي تحتق فه لكاكن ضد جرد لك دعيمة

واعلم

وإعلم ابهاالم يدالمستوشداك بين بديث عقبة كود لايقطعها الكقائمكم وبيأعظ إلعقبات المانغةع العصول الكيحفة استاو للحصف عكلها عفية الاشتراك بين وفين لاندقد يتني الاشتراك بين وفين في فعامالاتعاد ووحرالتخلع محذه العفيةاك يؤخذعود الحرفيين ويفرب فحاثداء يفرالجنع ايمنا فاشا فتظار علة جاددة سفعلك للحلة ٩ و ٩ والياق بعدالاستأط بوالم فالذي لايتبا الاشتراك فاحكم بعلي فطة وهذه فأعدة عفليمة فاعطيها ترسندا فحالصواب واعلااذا مت اعداد بصع سنين يفتح ما بهم بيغ م يلزم في خ حدا جاز مزالمت عب لا تنظل من اد وتغول شيئاً خذ خالي الميتآ الملن فنهاغ ذب شق العصا وتنوي الكله عندم عصا غصما فيالح وفلالدبية الع إعدادنا عشرة فانها اصاطهور اغرالاشارة لولا الاخبادحلكت الاستواد وأولا اطيا والاعشاش طاش من طاخي و مزعا شفا كمآف للاظ يحزب للمنائذ والغآف المقائم لجده ملاذم وحزك عاصب للمس وفلود الف ادفي المسود المعال ومآل كاى وبالدلخ مة البخرت بغنمها الماكبالمستخان والمحآء للهي يغلمنع البي لاهوالروم وتحفظ ين يؤد للجم للوك وجوا بسليما هذاك آمكا فحف للم خامره عظيم اذا نذة ت انتخاص كليم في كميم فوميت سُحكَة الاخيار و ذكَّت الاشرارتنبت بإناع للامرالتاح كآنتنا بإسطلوب لانك لحفلوب الكآباح الميم بسترالنقليم أركجت الكنا نة يخطب فطيمالفك والكفأد ان العلفُ عفاع ها دنة البرق فالشوق قيام الميم بنعت الحال يرجب عتكيلاطلف عغمج للخالن عامع قرمان يحدن صاحاللها

16

علطلب وآخ ودبت الممالك مالك وصند وقعة كاكدا يجذم الملوك ككل مُلِي ولا مَو المَّاحِةِ الأمالغية الطَّآحَة مِا تَالَكَ الْهُوك لَت مِن غَوْل لولا الدوى بإناك آلناً ودكك ألعادَ ياطبع المآء فَذُ بلغت التعاء من تعدا حَقَّ عَبَاوِزَالِصِدَهُ وَلِي المَّاحِجُ ادَاحَكَتِ العَاصِّةِ وَلِمَا وَإِبِّالُارُ فهصاحبة الطول والوح كمف يطبي للعين متع وحد والطب باذا نعاف تذف التذب من الاحساد اذاكترت للعنسان مرت الداك آذاعمت للنزاين وبت الملآيق إذاعةت الاحداث بالعالدون وسيق يعب المنسين آماعه السعة فلايقة بالضعة لاتقي الامام الاف صفاالنماق باختلان الغفة تكون الغرقة بكلأة الحدم يظهر كمالا اماككآنة فانهاعش إلاما أذان سلمت خالخيا أذلاتة دجالها ينال داشفة طاعيته وامغة بصغطالم الوقت المعلوم إن خالفوا فلخيكا امالتمليط فن على القعربطان فويت حادة الميم لعمة تكاذيماً مالمكني ليسرفها صيوه لان الاثفاق كيجع غماالرفاق والفرج الداخ عيشد اختباه الذَاثَ كاجكة تكويه فحامكنانة طافسة الغتانة مستنحش كمُقاتَّ بجعالاطاف علىته الانضاف بسوالابتلان كمَفَلَقُلاص والطيوح الاقفاص والمستحين مناص ماً قاتم ع ويا تاً ع في مادسالاداب ا حادِمُ الْآصَمَا بَبُ واكرم للحابِ والزآبِ أَيْمَ فَي لَا قَرَا كَمَا عَصَمَ كَالْمَ عذادوعلى لمواد متركميع حال الافتزان والتحرف الدكوان ومغابك المنتريكيمان تقفظك آذا وعتالمعاطب وكنؤت الافاطره وكوسة المشاق في انتهى علاعين فافهم وادا فاحث فاكتم وعليك بالتباع آلم لما ترتبت فواعوضا وإشتدسا عوها واعطت المودم ممم واعلم

التهذه الاشا دات كلهابين قرابين كيدين سخفيه نغابين الثرك الماكسين وفالناشيق ظهوزالنج الاع وف بلبيا الأحق واه كوناظ مزكل باج وحاضره يخشي على خوام ذلك الغي الفاتري كشعناله سداد وتذبيج الغزيان علىائباكسوآك اداجتعث لفتيال وانعقت ادادالوبان وعدتالعمال فالكنآ ندمسونة وإسرارها مكن فتركم اطرقها طادت اوقصدها مادف وكيتنباد تأت مردتك آن والنكات لادعوا فاكنة وامدادات وأعرر وهاليوة المداركة للقال تقتيل لمشاوكة فاحاطها جيأ فأف عن الاطكف جبا قات محط بالاكناف فهوع الذدالة ببته اعباد الوزشي غيثوه امه ومَزاءَ عَبِهِ مُرتِد فِحِوضِكَ كَذَانَة وهر لحيط بها لكن مِبَّاتِها السَّيِّن كَمَالُ التبيين آمادام النادفعل إلمنارفي حفظ الدماد لابدم الاتفاق عاثركث النعاق وفي وسيع العاد يظهر سراكم و ودالناعط الماد لعرب الوق المعلوم ومغود الخيني اذا انعن عود الدسيخ فاح شذا طبيبام فاايته معاش الكزم ذوعقوسليم وليسواخ كابذاكم السكانة المهون لحفظ أأأت وفى عين الغين يفي وجرالب يطذ التميد المطلوب الاجريج كمالف مذاملات على للحرف تن حيثة اعدادها واستنطاقها في الاصطلا المتنى علىعند المهور فأشته للاورته قدرة الدادك ثفاوته مزاسل للروز والاعداد فاخوتر شدقال بعف بن اطلع عادان والشوالشوالة وحراشاداتها واظهر ككؤتها مالصناعة للرفدان أذا أغزت العاين للبارة استينا فها تغتلب احال آلفا حجة مزالي إدطا لمتواترة ويختل تظام قطائها وتنغيرا وية ازمانها وتنت بها أشحة للتلافاتم ونتفه احضانها فحالاطاف وتنتم عدم الائتنان بالصابع والاصداف تكرالشي المخفل

197

الة تمة دا النوس ويظهودها نستحاظا لم والمكؤس ويتكودح وفالعكاء المغادب بالعكوف فالرجاى منزاد فتروالكات منعادية ويحصب يتعلى النالغة فالغيق تحوول وحالمالئ معتول واليمسغيمسى ليالينتغالاسك وام ه غیرم و و معامده نعقرالعدد وارغآم انفیالوالد والولد وافراث فرفذ بعفزالوَاجدم شوم دابهم الناسدونيا صحابليم والمياء بالاإماكاج اوَلَ حَالِمَا لِمَا وَكِولِ الدَوْرُ والمُسَسِّلُ فِلهُ فِلْعِ وَمُهُودُ الْاسْتَاعِ وَالْمُسَنَّ رجة للم تن المعادق مهام لكان نا حذه الوادعند شعياله تا يحل الم الكنائة الارعالالغدة واربار للخرة يمشيظ غنيه منهاداليها بعودوت يعذمتين ويفرهز وتمكن آسي تلكلوكة تيام القاف بليم اللياء يغضرذ لكك اختلااعظيم فياللورونغ الغاف مزالجيم ومدجع بالجني ردك يري الكائة فيددكن وهدوهيذه عنهاال تنجها نفؤل غيبة مبحة وبغف فلايم عشرا فواحدالي عين الفين نامه ثراه وترقد تلقاه المألم مناتقبة بنتج النقب ومنطيل النعق ذمن بكالسوآدكا لكون الكود وتكرفوا م اعلى الاستياللين إلى بحث الحديد حكك الدعية الكروالنعالة فانها دفاكن فحالسوادالاعظم فالمذلا تنذم وايقنع عليك بالبيت للحورها ذخينة بالنقرة تنا فالكنانة تبغ وحيده تتحكج فيكالعبيد والمأكآب الغاجالة وا فآعكم أندعلامة واجحة انوارجا لاتقرة النقة امن المقاونة خانها غيموانير جوعالمة طَهُولَاكَوْدَى النامُ وملا عَامَ لِيمِ قَاْمَ سيعالِيمِ الكانِ بعدة · فينطعنوك اليدويجتمين علدوينهزم الكؤتئ يجيع يرويرجو للقري عادات بعدحه بدخالكائه فيجهج الناسنة وصبروا بنشرجادته الاوداء ومابع فاقالها سيع كواضهة جنع الشتات وببدك سآء آلبولوع لامغ والأخذ

ويؤتخذوله استوااذاخالنا لمشيوساج كموه عنداجفاع بخرججت وسكن لحكات اككان بصعاالوقت برحة حق يود اخيادالكثائة كي الوقع بقيامهم علساق واجتاعه علعص للتعرق بالكذاؤذا وميم كركآ دنعة تبع وتبم وتبم وحآه يأ غذم وسينتم الحرنسيم سينانده الناكر يضربها المهيذج والهومثلاطم الامواج والسبعة المجتمعة بهذمهم مطهج آلماج المرتنعة تيم للحص الفحاتى وصددللقام الحاقالي والسابع منهم وبهكالسف موالحربي بالهاعن وقعة نائلة ماشركا وشاكا فألنزوك لقالبة اذائكةكيف لا وجنق احذالطّينان من خلف هيان لاشكتالفنا الاعظم الغزال الكبع سشنا ومرتشع بصيل لجيين ثما تعقيلهم ليهكا فالمة وحزيتهم للالميات دائة غددا بلي الميم بالجيم دخالا اليمدينة الغيب وكنيسة آاذه سيغ حصادهاميقات وتعنيج فاش الإوقات الذى بداليرم الازحوا ساعة صعده الحفكيت كالمنتبر وبغنة لملتم وجنوج غنيمة ماغنزها قط تلكالوافقة غاية الوقايع الاسلابية ومأبعدها الآواخة اصَنَهَا لَن حِنْهِ فَارْسَ وَكُومَانَ وِينهِ خِيْرِ دَبِالْطِيلِيانَ يَجِبُكُ على خلالنه وآن تك ماية حكاساتيم صاحباتيا كم وقدم وودارج دكيوان المتنغل في إلغال ليشتشوى صاعلت مزكون ولكالمع عاجو الاليت الكنانة القعالي المتقددي سترة السين العمالي عهل منوس دعقزه غادستوت لقلم الالمحكآت الغ يخصر فالدائرة اسهاديعفها مِيمَالْتَامِهُ مِنْ الْمَانِدُ مَا نُصَدِّدُ لَكُلُمُ لِيسْ الْمُؤْتِ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُؤْتُ استمقامها كان وكان وعلم ال النين الميامة عدتها الفضنة سعية والغط المجالة أمة داوتها ستبكم نيس ويستوهكم للقلعان بجب ليقيق فس

كالهغميب ينسعب كالمؤادث خالى تمام الغون الزائد الذى عل كأسكة يظهر المجدد الماحد صأحب الغال الخاج للامراله ولاالاذم وتديقدك بعفادباراين واستنزع اسماءالافاد نالمزوف والاعدادم وسيغ الود الخانهاية فأفكَفَين وْدَا وْدَاكَتُ مَا حَيْدُو وْحَهُوان حَفَيْ بِل اطلقها فحالعوم وللحفر يمغانة ذكرا عطالتقالى حقط ميدع عامطة قال اذآكان علم ذالمات ت عَالِمَانِيَ تِوْعِنُولِكِي الأحاطي في لكان بالسَّبِعَةُ الشداد للذين عاعبّان الافادم م سرس ع يحقّ دورة فهورج مُوسط الجدفغ يظهرون للقهرولاسبك مظل خدرساعته صاحيا المداد توكالاوتآ المنبيغليه فالمنائرة النبجة باشطالبودة بحداذه ووقلاه لغ وعداظهم وبشته الماح فينعض وائزة تظهريس متدول منددئا غزوق المحيجن لكلفك مذلؤب بجفائه ولنصاحه وخاذاننت التحضي كماترى س سلامرخ س مشري ليح من فتامل ومند والديول بوك واعلم ال هؤا والاؤاد المتهم كمذا م م س ن ق ی کم مرشمانهم عشرة من وفغ البطه فی کمه ایسوا من عشره احدثرسهم الكنائة فيضهيرها فلانظهم في ألُّا عُدِيمُ سَيْمِ الْمُعْرِجُ مُ حالالظهور فالمجدد الجنور وهذه احفهم كما تركيح وتدم موسع مع مؤلا دجالماالقهيدالغ والمجدوا كجيد وشط إيديهم عادة العقص وصدا لنغز وجباتآ الاموأل وتوية الوجال وجرب قطاك المدك والحيال وحفيطا لواكرة م الاحوار وروشيوش للزب الافصى للدينة للحادثة غربى الكائة وملكم إلمنعت بالدأانة واخذا لمكسالهمة فيعتبة سكندية والمواج فالمزكا لجبالس والادماح كفتلف علاليماين والشمال بالهامن عنيعة مااكثرحا ويوماأغث ونويط الماعوا والحدا لذن واليتبعث الهدى وسعمني المشا ولايتين الودائك الأقع

الوافعة سب غض بالد القيلية فيام الاطلاف عطر والمثل فالقك فأست الطرف ترجوله باحت الأفيقي الكيافة فات طافعها ودعص باعتيان الايم فاحروا طويلها فاحتهد فتوكز الاركان غصوسة بالامان والايمان مت يسوقالنم ويدعن ألوق ادامتين نزول في والوويتن المثارة البيعشا كاحرصفيم عليثم الصول المشيوة الحماذكوناه أنسكآ ودسقا المايعول قالت الاصول بالغاتين انحعام طيعينة وخترفاذا ندل عليعبد ذك وعثيلمالا كالث لان الحوادث لم تؤلى توادفته ما وألمت الافلاك واطرة بالمكرة فاؤا أنت الدورة المنالية واخذت استحقاقها لتغوزا لمدة المعدوة المشاواليهنا بلفظة قيام بفاوت تمالام واختع المكمين ترتيب لحكم الح وسالعذرة وبغفط فم حادث العضاء الدورة الخيالية كمن بالكان الليختاع المالت بيرعلى ابعدعام تأ فالفين الحاض فعريد ينظرون تعول ال الغاف اداتت شهودحا وايامها دتما واصاعلم تنحا دالمالك فيالا كالمنافعة فكاطانطا دالبسبطة وستماكنان فحصسن العيلنة فتعنى يثمي قطأكما حية لايدخها دخيل ولايقه فيهابد لرجالها الاعيان عدة الذين الجامدة غيوالمقطة اذاان اوانهم وتعينت اعيانهم سنيلت الزكانها وكتزوااعياكها فالغروالمقاغ اذ ذاك بواليم من المع من الاحراد لام العبيد رجالدرجال النعوة عذة المكاثن كانتذم حرادث زمانهم جؤزات غيركلياً لكؤنها فلأت الفكرة المديم فاثدتا غيران التنبيط الاحف لاسمارا لرقساء منهلاباس ب والاخىشم بالبنبعا اسدمائ حذا للدول كأدى وح سبنيا المعليم المدارن الملاف الوفا ووسلوطهم فافهم الامام والواتعذا مأداع

نطق الآن المسخري من الازواج والا وأد بالأطرا للحفة والتواعد الخرنة فا عاد كرة أم يقط حسالا روج والا وأد بالأطوا لحفة والتواعد المنه في فارت الدف الدفي ويستدوك كما الدلغاجة الدم المناب عد التا والقادة الزائمة المنام عد التا ولها مدة فنعقل وبالسالتوفيق النام والمنط المناف الم





بحلة باعداد تاواولادنا ويصود منها الاحضالج امعة للسيعف والملاديخ فوص الا واديح الوقت فحدائره الكنانة وطذه صغبت كماترى والاستاط ٩ و٩ والناصل بنب عن وولي فالاولم الاستمام تسندواتهاعل الجدول الخامس حدول طبيتى تقصف فيالاحضعوبية باولاد لادوك الاعداد ويتجع كالحف طبعية علمايها فسقط إكل كيعة معالاحف وتصغيالا سماء موالح وخيكا تحفقطهم إسماءالا فإواريا للمأتب فياكذانة بكم مابين المؤك المالعين فأخل وتدبروهذه صفع كاتوى الم درىغ بون كى دان ياه كم واحدا وترداليخ تثاالعتددخ لمعيلي الاخيؤهوالاذا بعيبذ وتجع اجداد لجيغ حلة

واحنة

اکدیمه دردون می فه که درخون می فه که

واحدة ونششىم عليين بالستعة وهاذا دينوك فيعزون كاجلزاسم اواسعات ع اونواز سالاكانوى اعادات وتعرقوا اكدليم ودان ى كرى هاف المسيم لاتزال تردصدده على عزوجة بطهر زمار بورنسسلك بدللسك يكانقذه فافهم جدولالتابع جده لالاسراده وجدعل توضع فبالاحف كالص مقابد توليدنا والاخذبذالعاشرالعاشروابا والمشحفي عجالمة للحمن اعلاه لأاسفلر حة اليغ فبوف غ ينغل في الاحد الملقع طية م العاشر العاشرة تع اليعيضها وتوكب سمافيظوم توكبها اسعاء حوادث عجيب ووقاج غابية فاعل بهذا الحداولة التسعة فأمقلها وعجباعيها وامراغ ببالان الاشادة خ ككوكبين جست اسرارالدائرة واعلم ان الكوكبين اشارة الم يتحسنين يفلهرك صوخا لمصا ددة والمبايت والعبودة صووة المصادفتر وذلك كالنفاق القرج وظهوده بوالفت القبيع والدالاسا وة في الوة الشيرة يقول ويظهر الشعاق بعين الرفاق واعلم النميقات ذلك مابين الغزن الخاستاي بعيد نغذ عددغين اتابعد سبي الغين فيكم أغ غير النيناق المشا والبيثن والد ان يوف شخصين اكتوكيين المثادانهما فليًا خذع وآخ الكوكر الواحد دوك الأخليف العدد فيغنب مبتصورا جلذجامدة يركبها احفالام حرودة وينعل اجه لمنك لمثلث كذاك فاذ بوخ الاسين كلواحد كلمات وان نوزدالفلن فهوفي لخشادازشاء ولداحضا لنعلق واستعل وحزيغه الاسمصهجا وانهشاء إبلاالاج فبخالشنع للثالث خرزنبت يظهول حرجيا وكأثخ تلحب طباقة فحاجفالا مواريخع اسسواوالدائرة كلها جليها وخفيها ونعطح مكنايان بوقا أوثانا لفوح عرن ومزية وكالنائرة النائرة المكانية اغفزالون عندقوله دائرة كرة معروستوادا فعةا لاثناله بادعه ولحكامها

يخا دعدولا فقال الامورموادع حق بيتا بل الميخ كيوان في وجذ فإلميزاث تخج من يدال عفان اعإل السّرالكرّي المكتمّ فيهذه الاحضين للأالك فط يَيَّةَ استخراج ما فيها من الاسواد للخفينة أن تؤخذا تعواد الاحف كمَّهَا جديدة واحدة بلجل الكبكروتعقد مجلة وإحذة ويزادعلها فالعامرة واحدة ديويها وفعالكا خستروط وبلعطام ١٢ اد والأحقامة كفظ منظر فحالاص الملعقطة فتغزل احضكاطبيعة وحدها اماالاح فسآلنادية فيوكث منهاآسماء آدباب لستلاح واماالاح فالهوائنة فيركب منها اسماء مشتم عقاده وانا الاح مَلَ لما مُدَ فيوكتِ منها اسماء علماء الوقت واما الاحقُّ آلَوَابَيْرَ فَاوَكَ مِنهَا أَسماء رِجَالِالْوَفَى لان النبوت والرَسوخ لم وقَولَكَ يركب نزالاح خاسحاء كذا فيحتاج الحص فيرصنا عت الغ كميب للاسماء لمالاص المذكورة لانتادة بنطن الحرف باقرادي فع بإلاسم كالسّيّين مثلام اسم سليم اوالدالتزاس داود اوالميمزاس فتحد فخا وجه وتاوة بكون الخ الناطئ فعددغ والناطئ اونى وادمن نالث عنع وبهذا يتضح الاستودميع الوف الذائرة وتوكيهاكلمات ناطغة م لغظة داكرة كرة حفالمنظة عمّان وأماما ذادعا ذكك وعلى النسنج كتوا بعد لفظة العمّان خ وع النسنج لأخوج جردفذ كمليس فيددو المنداشادة الحالث لؤج آتيس على خالع أ كايفلنه مزاد موفة لربالاصعلاح فالخاق عناع للمقيقة مزلكي للاالعد لاغبركك الميم الخآخ الغاثم ظهوده وحدعا حوالآيات ونقدع كمعكم والعنيآن فيأمد لتعديد الشرية وسندال دبعة واعطم ابضا ووالمسايق صاحرالتزوالتكين مست ورالصدورالمنكأ دية والموالآس الاافقالية ترقبه زاه اذاسبعث دمتبالادباب وحوبايض دادآب تنجقوع ستمسيلاة قونبه

قةنية الوةميث وبسا بعد ببيعة بونغنيها دبشا الابآب ويعقفها بتنكيرا غدام ذولتآوك آلسترود وذماق المرصناء والمبرر كيمث يتلاانة ميم للتستلم بتعض يعالمة التنت كاصط محام الانام فيالا سسلام حاشا وكآلاك المنعيث بالنف العجمة بالعدل تعط عزالقاط المستقيم أوييل عرافه فالقيم سيتما وفد فتت تي اكوان واشه ولدعدنان بادة عظت نة والغ كمواد وعدام اللاضائة شتعدعا الحقفة وسللح العليقها فيقلم فحكما أذعاب وتعتبارات مَن جَلِحَها في وسَعَادِ را بالرِّز السودِ والمِلسِّيَّةِ وقادِ حدَدُهُ اعْعَ اللَّاوَلَةُ يووس وداء الترويعة سنونة والجاداها توة وسندة حديدافي شفا الغلكة ويقابرا وبالمالوزا يالهامن فرجة مااعظها وجلة آعيلة ماكويها هذا ولليم لخامة الاعفر بايناكركن وللقاء وذم يوينغوا لوخت المعلوم لأث يعزدلن الحفة وسوع كاشه الاذن بالطهور فياش فالمتهود فيالح عدايس اصعابه ابكاع المنعوطة النسآء غيسهم يما الماعة يت تاب ويجتع علي تباكل الاعزاب فاذاوصل فوفيه للخفيذ يجتع برصد والبام العثمان على العسك والتسليم عزادن سبى معيم لليم هذال انغات الأداع الفي المبين الخاج لنترقا احراليان ذكاح الننخ المرعق بذه الاصولة لاعادة ذغا يربسيت لمقات وكنوه للقنول بعاخ لب رومية وهدم البيعة الذجية وعي عفل مينة ينها جنداليم وهخه صغة آلبعة وسامها للنعليم والنقسيم امثا النقليم فهؤاعلأ بالشرائكتي فؤوالنغت يرلبين الاح فالم فرمته لادابها فالاس العذيري آلميعة خيكا حواهلغ بآن وجنوالشيطان وعيادالعتنباتن بودخن الوات المتققم ليم فائذ وجحاوتعت للتأثمة يدجع منهاميم الخنتآم وميمالعتسفات المقدام المكاخالقاب الجامع الاطلف للحنوط الاكناف سنقالاين المنيغث

ومقاوالغن والنشفر بينود بالمقام فيردوك المقام معسب والوفت الماج فحأبهاغ نظام وهذه صفة البيعة وعندذلكتونج عسجوى العيصا المتبم فاهين ويزول المحض البين وتسفة العين بأغلك دواه سناركركم و عَالِمَةُ اللَّهَ اللَّهِ وَيُعْتَرِبُكُمُ إِلَّهِ فَالْاَيْعِ طَاعَتُ عَلَيْهِ سِيطَانِ كُي الْكُور يَرْجُعُ سَرِع للمعلق وهي جَمِرَ وعِند فريم بالحامه الدوى . وعز ترميقاً سَ وجندة وخاد الردى فالوق عَلواعَ العراع عليده عَي الساح ميم سَيِفُوكَ لَكُن عَنِيْسِي وَلَاكَ وَحَقِيقَةٌ وُلِكَ الْسِيفُ وَلَقَامُ الدِّي تعين الدب القويم كالامر لوي فواخره الدى سنوياته بكاتفاك في خاصمة تشميهاسماءالمانشكها وخفا واعلانا كذاك لحلطشت البيصوالووالات حمية وتعملت بيمنداندادها يجرى ينيفن الكوان ما قدافامند على اللع شخة اذاللد هر قمام الأالميم لاشئ غيرها و قد العين مزنواب مودالعق حوالقع فاعتروخذعهن اذابلغت الحيدمدين الغم كانك المذكوديه عذراتيات الحذورة المحدالانبزع الغابروها عدوه الاالوموف بحكمه على عدَّم سوم السَّرَاتِي بالاامَ مِنْ الْمَالْحُولُ عَلَيْكُ "

مِنْ النَّبِوتُ وَالتَّمِعُ لِلنَّرِ وَ فَالْ نَيْوْمِيقَاتِ الظَّهُودِ فَالْمَ . يَكُلُّ مَن وجاح مطلح الفي المسي عَدَ الكُون صُوَّ وَلِيعًا * وجع و وادى الله فهاع الندد فانك فدم وبارتية تدويع الاوحام والحدس والفكو وخذ محف عليلى مزاحوه كاعز المن والمؤوذ للجديد حذوسية فخصبا وانس علماء وفرليدها والنفع بغابرنا بالوتر وماعظ ا مُ العاشم في المبعث بعنه والار عليه الأواس ما لا عارق . ق المُ قِت سُدالة الدِّي العُلم والداميات والملغ و والتق • صلانا وتسديرا يدومان لخف وتشييه واشارة اعوابها الطالبا يفاع حقاين الامورانة فدي عادفاربا سلفنايي واصار الطابق بالتقيك والناخ وانتغذبروا مسب عليم في المثانها قاعدة كلية عليك على لجهوديا سيالالستورع الدوود ذلامت مغنضيات للحكت فلأكزأ الاشياء عالمتولاكان ذلك قادحا فكوينا حكيه الكون المعالم ستكي لاتكي بعالمة بيكذا بالنقديم والنناخير وخلط التعام عإغيرالعالم النحاج وفالمذة ذلك دحلم تعلق للخلطوالا مال المجتث عنبيه ولامت الامور والتفويحق عاصبطلب لطوم لخفيتها فيهام الاستعداد والقبول لذلك الامرالخفي نهذا بوالسلطنلى باندهن وخيزه وحيث انتهى بناالغرا المصنافليج الح يرقاين دفا يت اعداد الاح في المركبة م الدلا الحائذون القرين الدائرين كالمنبخ تين الاصلية فنقول وبالقالتونين انك افااحعيت الاعياد كقا وجستها بلجل كتبيوجل واحاة مزالدال الخالئون كماذكرناه وبتهكآ عليفانشم ذكالعدد وتكلفيلة ادبعة اتّسامُ مُخْيَعة وَخُذَالْقَالِعَامِهِ عُرْد جدول العالدواسس شعلق منطق لك باحديث غيهة فيها غرائب

209

وعجابب نحبوك بحوادث ووقايع واسماء دحاله اذادكيتها نوكيب الاصطلاع بالاعدال العليق ومن آعج العيب كالخاعالمة الاضياً النالانة بآعالحت بالعسم الآوَل تعليم للث الاحض عَادِمَا طَعَةُ وَكُو لكبتها الااذاآبدلتها بعكمالطبيعة فآنها تنعلق وهذه نننة يجيبة ونى عشرالعدد أذاقتتمت أعشارا ماخوالخ مزخذا وجدوله جدولاليا فآعرف قلاهذه الاصوارولا تفتنى ترجا لغيراحلها فآق حوفاتسب الذنئ كرناه ما تركبت الاعلى جامز الاسسواد اكتبى نية فأفرو فلها كالاصل للجواط ليبنها الآالقواصون المشاداليهم بعقله تقاوتكك لآمشالفها لكناس ومأبعقكها الآالعا لموت الذين يؤوقون حكاوة العقربا فوالخشيان كا تيل سنى معنى التلويج يغهم دايق ، غفي القريح المتعنت كوك المتعن العلا النهري الام والمقيص الوكي يكوب حامآ ومارة يكون كفل ونارة بكون جأفوا ولا يكون حلالا الديما موحالت ع اعبر فن طلبة كالمواطن كان جاهلًا بالارولاكل كناب تقد تقريد فعذه الميان آن على الاسراد سَنية على الكمّة دوك الافتيام في الاصواللِّيّات فالانشاء فآفهم واحترسعان وكلاا عجودت فالإبغوكيما فالزة تاليف الكتب والزَسَ الأونصَبَفها وتدفلهم بالكهم وعدم الافكاء واحله علم مؤمل الاصول والذوف القتحيج فالجوامية لم تؤل علماءالآبعيكا وواث كمالعضكا يتنافث لمثاليغ لكتب والرسكال وتودعون ونها جراح للمذلطنيت وبنيمون اسساسها علقواعدال بوز ألماكنا زوالاتماد والتكويج وألمجأ و وميغون منا تتي تكالعلوم الدابها كافلامب أنة الاسلاد وحفظا لذخا الاخبار فالكثم اولح دالرتم اجا والتلويج اعلاجة يتعبى كعؤكم مسأ هواب

جوآب من انكوع الرقوز والالغاد وطلب بياك المقدة يغ عاوالحاد فأوام وانةستنيا وتتك أعاد لنخنق حذه الرتسالذ عكآنمة وجيزة اعالمية نذكره سَوْلُوْلَان الذَى يَعَوْبَن فَيْعِلْم سَبِن الذِين وَتَكَوَّدِ مِنْوَا مِنْ هَمَامَت عَدَيْدَةُ الى والمراق والكرا مِمَاع أع العالم الكراك في مراد ولعد نظار نتي ولا القرآل أذاظهم العلامة السحاوية في البحدُّ وع اشارة والمحدِّر عامها فيام الكنَّا ع آسان و فهود ما حالوسنا و به فاعدة ع و يعلع بعد ع و وجه في ال عبد بالكنائة وكمية حيعام عنساله فالاعاطي وفلك أوات اجتماع الاراد كا لا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ لمهاك ضعفت علية الشيطان واختلطت اطاصة العتمان حذاذا فلم النواطوط وميلااطب عليل قاليشارخ المفتأكج أسواق وبقرهم ألبرر تونما فرملكما فعط الاكبرالروي وصلها حصنك وَلَحْدُهِ وَلَمَا خُلُوتِ كُلُمُ لِلْهِ سَلِامِيةِ وِكَانِ الْوَآنِ فُلْلُوْلِنِ وَأَنْ الْمَانِ فَيْ البلاد المصرمة كانت أسوان مزجلة للعدق اللع فيتما للسلمة وكانعامل معرأة ذاك كروبن العاص عليهم آم والعنوم فلما ينتج معرد مأه لها كالميث

والفجك للحاميرا لمؤمنين يحزين لفطاب دضادعه يبشره بالنعظية وذكراسوان بصفيها وقوة حصنها والك القعابير يفوان عنه بحله والمنع عقدًا تع عدم أخى فلما قرار الوالمؤسن الكتاب دفو المستدين الامام على تصح صعد نقواءه واستوفى فراته غ قال مغ عدى على اسوات اخريخ ستيدواد عدنك واختج انها مفسجو خوابا الحاخ الزمان حقيع عدد غين الحاملة دون المتحكة ممام عشرة بعدها بطهر حرف الباء العرامي فيبل صاحبَ م فع عا وجعل بما لكذا يمَ تعرجاً والحِفَاعُ بِعَقَ عَلَى لَهِ ا بوقة من آلزَمَان مَنِيمَ لوَبَرِهَا ونصاير مقفلاعظيما والم عليما الهجم بالوجآلجني مزالكناآف وقوله كخاآشيط المذكود اذآغرتث اسعآب كآن وكالت نغ الراعدة التحسيمان حالاً قتراً ن فالكوان التالق عن عرب وجك فلاته اوقع اسرآده فياقتوآنات الكحك واعفها الكواكه لتسبعة المَثَارَاتِهَا وهِ رَخَلُولِكُ وَوَ وَالْمَيْخَ وَالشَّمْ وَالْزَحْ وَعَطَّارُه وَالْوَ أَدْ فداودع البادى سبحاء في كل مَهَمَ سستوا ما سرآده مفله الزَّه في عليمة عَكْمَ مَ المخصوص وذلك سنهود مستهور عنداد بالفلك وقدارك ويكن مت طن احاده طان دلك العلم للجوى وسنسطر مذ ظهود طالع السياء الاستبيلاء عكم مآبني لرجآل والتحكم فها بلانحال فلذلك فالمع النفط تنظمت وتكنوللهان نظلف قتوان الذخرة بعطاره وقوله فصفعف علية السلطا ذكى تفقن مالسدته دندة الفضي وفي لكَلَاحْ وْلِلْ الْمُولِلِكُولِ أَوْسُعَالَ بنقعن وابرام انتهى وفرة الوبان فلائدرى أحياستا وة الحياسة المفاسسة س النَّمَ إِن كَمَاحِوالْمُعْرُوم مُرْطَاحِ وَالْحَكِرُ اسْارَهُ الْحَقُّورَ مُوسِّم كَافَمُ الْمِ سُنبيها بهم واساع مجفيعة الحال قيل فارخ هقياع الودم بوليل معلوم فلكرة الاماح

سالنه وستشلدانة بكون المدنمام عدد لوك الخاب العزفرة بَعَفِ وَبَهِ وَمِهَ وَمِهَا وَلَجْيَعَ الْعَاجَ لِمُعَاكَحَ الْعَبَادُ وَالْآخِ بستم المعدد عين بارس ومالكيانة رهفات وغديد هادت وافا ورجآت دلارطال النحدة والمحنة هلك الرغبة وفهايين الذن والتاق يظهم لتعبن وبصال آنجية بقلآمها اعتالكنانة لنخصيصها بالإشارة للحفية والطوالع الغلكية وكموك وائرةالشبحة عليها دوك غميعا والماكات الاختوالث ولا فاستعر عصوله فلن درحة مي المراك فانتظامي عدد فرض والتم حذالام من الفرض وفيما بين وها موللوادث مالا يعصى لَّهُوْهُ مَدَّرُهُ وَاحْسَنَظَ عَبِرهُ مِن الاصولَ الْمُحَةُ والعَوْلَود الْمُعْهِ، وقددُكُرُ سأرح المتزان عبرهذا الموآن أذاقا بالمرجج كموان فاغ ورعد مليمان وذكولتن ككن ليسرط خاحه كانعذم ذكرة بلعوخ وج عدك لاخرج في سفالعدد وهوصاحك لمدد واتاالد ولة العنمانية فلاانع اجزلها الأنمد غام ابعغ للخف: لاالهجرة فاخع واساعع منب ع أسوار عجبة عندظهودالفكن فحانهم عاالنوت واعرابذ سيمسا فالكتآنة رجآ وبقفات ينكر حدوثها الىبرج الميزآن وفحابين ذبك فوبك لجحر مَلْتَ الْيُمَامِ المِيفَاتُ والظَّالِحُرُونَ لِمَا شِينَهُ الْمُنْ سَسِنَة بِينَ الْمَاءُ وَالْمِكُ وأمَّاالاته كَنْ لَذَة فِي مُعَهِ لِمِهِ إِنْ العَلَى الْعَلَى فَعَنْكَ كُنْ أَوْمُ لَا شِكَاكُمُ صَاحَالِسَوَالْمَصَوَّةُ وَلَا كُولُهِمِ لَكَا مَّ آسم دِهِمِ بِفَهُودٍ بِلَهُمَ يَجِمَّةً فطان الكنائة وسَسكن المُخارَب برجة ويغامنه وافرادها كا صَالْحَالَةُ آخ دسيخ العدد فاطلبالدد والركن الحاحدوس عزعام عين الفاق بيلك بالمدون مسفالا توكم الايسية وندتقتم حواد فاجالية بمستريكم اآلي يقنع لاحاجة اليكوارها وتعذم التنبيط فرع النجع النعائية وطُنَّاع بقامها ولم يبن الآا عكام الغراب الكاموية. عام ايقع وتداود كالدوسالة عجيبة ستيناها الاهتمام بمركفتام. وادرسبني وقع اعمال داولام والعقليم ولافرة الأمالنا لللخ



IBN-I ARAB

ES-SECERETÜ'N-NUMANİYYE Fİ'D



Elinizde bulunan eş-Şeceretü'n-Numaniyye fi'd-Devleti'l Osmaniyye isimli eseri hem Osmanlı Devleti'nin manevi manada ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu göstermeye ve hem Allah dostlarının nasıl ihsan sahibi kullar olduğunu ifadeye kâfidir. Zira Hazret-i Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem) Efendimiz buyurdular ki; "Müminin ferasetinden sakının! Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar." (Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 16, Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, 1, 24).

O, Cenab-ı Hakk tarafından kendisine ilham olunan gaybi haberleri bu eserine yazmış ve hatta kendi kabrinin kaybolacağını, asırlar sonra Yavuz Sultan Selim Han tarafından kesfedileceğini ima ile ifade etmiştir.

İbni Arabî hazretleri ayrıca Hilafet mührünün sahibi Osmanlının kurulusunu." kudretini, Mısır ve Bağdat gibi diyarların fetihlerini, padişahların isimlerini, yıkılış sürecini anlatmıştır. Türkiye için mühim, Müslümanlar için ise sevinç vesilesi olacak műjdeler vermistir.

Prof. Dr. Ahmet SIMSIRGIL







www.igkultursanat.com

E-mail: bilgi@kitapyuvasi.com

NCILIK